

Geef voor je kerk

Kerk daar sta je
Met je deuren open
wagenwijd
Voor wie trouwen,
dopen, vieren, rouwen
Voor wie maar wil
luisteren naar een woord dat verheft
naar een alledaags verhaal
van een naaste om een praatje verlegen
Kerk blijf daar staan
Ik geef om
de plek die je biedt

**Dankzij uw bijdrage kan onze kerk
voortbestaan en een inspiratie bron zijn
voor jong en oud!**



Inkomsten	%	In euro's
Gebouwen	8%	18.500
Rente	2%	4.900
Kerkbalans	78%	179.500
Collecten	7%	15.500
Subsidies	4%	9.000
Tekort	2%	3.579
Totale inkomsten		230.979

Actie Kerkbalans

van 19 januari t/m 2 februari 2019 met thema
'Geef voor je kerk'



Dit thema past zeer goed bij onze eigen Protestantse Gemeente. Daarom vragen wij aan gemeenteleden om een financiële bijdrage te leveren voor de uitvoering van het eigen plaatselijke kerkenwerk.

- ✓ Onze gemeente is financieel (nog) gezond, maar we zien wel een licht dalende trend in de inkomsten. Dit komt voornamelijk doordat onze gemeenteleden vergrijzen en helaas krimpt daardoor ook het aantal leden en hun bijdrage. Door samen de lasten te dragen, kunnen we van wezenlijke betekenis zijn en ook blijven voor de mensen om ons heen.
- ✓ Het afgelopen jaar raakten we steeds meer gewend aan het samen kerken en staan nu voor de opgave om die eenheid ook uit te stralen als Christenen en daarmee het evangelie te laten klinken in onze omgeving. Met een nieuwe eigen predikant erbij kunnen we meer pastorale zorg verlenen.
- ✓ Onze beide kerkgebouwen zijn multifunctioneel ingericht. Dit sluit aan bij de toekomst van onze kerken. Ook derden maken nu regelmatig gebruik van de kerken en dat levert een mooie bijdrage in de exploitatie van die gebouwen op. We zoeken ook het komend jaar onze weg naar een optimale gebruiksvorm die een meerwaarde heeft voor onze gemeente, zowel in gebruik als in opbrengsten.
- ✓ De volledige begroting ligt ter inzage bij de voorzitter van de werkgroep kerkrentmeesters: Peter de Wit. Ook in het december nummer van kerkblad Kompas is een toelichting op de begroting te lezen.

De inkomsten uit de Actie Kerkbalans komen volledig ten goede aan de reguliere kosten van onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw steun en u vriendelijk vragen om uw bijdrage naar vermogen te verhogen, zodat het tekort niet verder zal oplopen? Bij voorbaat hartelijk dank!

Uitgaven	%	In euro's
Gebouwen	14%	31.950
Pastoraat	68%	157.214
Kerkdiensten	6%	13.245
Afdrachten	6%	15.000
Salarissen	2%	4.400
Administratie	4%	9.170
Totale uitgaven		230.979



christus ons licht
schijn door ons heen
schijn door het duister
christus ons licht
schijn ook vandaag
hier in uw huis

Lied 1005



www.pgwaalwijk.nl

Colofon:

Deze folder is een uitgave van Protestantse Gemeente Waalwijk

Reacties: kerkrentmeesters@pgwaalwijk.nl

Predikanten: Ds. Bert van der Linden 0416 33 23 23

Ds. Marleen Bloklander - de Jong 0416 76 90 08

Eindredactie en samenstelling: Johan den Engelse en
Daniëlle van Drongelen



KERKBALANS 2019
Protestantse
Gemeente
WAALWIJK

Kerk is samen vieren

Op zondagochtend komen we samen, om te vieren dat God van ons houdt. Dat doen we met jong en oud. Sinds november 2018 zijn er ook maandelijkse vieringen op zondagmiddag: Kerk voor Jou. Speciaal voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Vieringen waarin ouders en kinderen elkaar kunnen ontmoeten, waarin we samen vieren, praten, knutselen, zingen en bidden rondom een Bijbelverhaal. Zo proberen we in onze gemeente aan te sluiten bij de wensen van iedereen, zodat we samen kunnen blijven vieren en ervaren dat God ons Licht is.



Kerk is omzien naar elkaar

Het pastoraat maakt een belangrijk onderdeel uit van mijn werk als predikant. In de loop van de jaren heb ik al heel wat mensen mogen spreken en hun levensverhaal gehoord. Ik voelde mij bevoorrecht dat zij mij hun wel en wee wilden toevertrouwen. Eigenlijk is iedere ontmoeting speciaal, zeker om een luisterend oor te mogen zijn voor mensen van alle leeftijden op hun zoektocht naar de betekenis van geloof in hun leven. Het scheidt een band om af en toe met elkaar te bidden en te luisteren naar een gedeelte uit de Bijbel en zo te mogen ervaren dat wij niet alleen op weg zijn, maar dat de Heer, onze God, met ons mee gaat.



ds. Bert van der Linden



Ds. Marleen Bloklander - de Jong

Kerk is Feest

Op 3 juni 2018 werd ik bevestigd als predikant voor de Protestantse Gemeente Waalwijk. Wat een feest was dat! Ik voelde me aan alle kanten welkom en zo ervaar ik dat nog steeds. Sowieso is voor mij de ontmoeting met (jonge) mensen een feest, of dat nu op zondag is of doordeweeks.

Wat mij inspireert aan de doop

is dat het dopen van onze kinderen een zeer bijzonder moment voor ons was. De kinderen gaan nu samen op weg met God en dit is voor ons als ouders een kostbaar geschenk. Ze staan nu geschreven in de palm van Gods hand! Doordat we daarnaast de dienst (met de andere doopouders) zelf mochten invullen, is deze geworden tot een echt feest voor jong en oud. We kijken er met onze kinderen met plezier op terug.

Robert-Jan Paulides



Wat mij inspireert aan kinderen in de kerk

is dat er zoveel moois in kinderen zit. Een activiteit kun je goed voorbereiden, maar de kinderen leggen er toch altijd hun eigen creativiteit in. Zo ook bij gedachteniszondag. Een kind had op haar troostdoosje de letter opgeplakt van een tante die was overleden en hier een prachtig hartje omheen geplakt met glinsterstenen. Een andere jongen had het doosje zo gemaakt dat het vrolijk was van buiten en verdrietig van binnen. Eén jongen had deze tekst 'Hemelhoog is uw liefde tot aan de wolken reikt uw trouw' zeer zorgvuldig op de rand van het dekseltje geplakt. Inspirerend dat ze dat in de kinderkerk durven te laten zien.

Hanneke Mosterd

Wat mij inspireert aan kerkdiensten

is voor mij allereerst een samenkomst van mensen, die vanuit het geloof in een liefdevolle God bijeen zijn en betrokken zijn op elkaar. Die samen bidden, samen zingen en naar de verkondiging luisteren, waarin je geraakt hoopt te worden door wat aan de orde komt. Ze zoeken steun bij God en bij een gemeenschap in een kerk die ze tegemoet komt met haar boodschap van geloof, hoop en liefde. Net als ik voelen ze zich gedragen door de zegen aan het eind van de dienst. En zoeken het moment van inspiratie waarmee we de rest van de week weer vooruit kunnen.

Andries Pruijssers



Kerk is samen gemeente zijn.

Gemeente zijn we met elkaar. Het mooie ervan is, dat iedereen dit invult op zijn of haar eigen manier. Of je nu graag op zondag de dienst bijwoont, een gespreksgroep bezoekt of op andere wijze God en elkaar ontmoet, dat maakt niet uit. Actief of minder actief, samen vormen we de gemeente rond het evangelie. Samen willen we ook het werk van de gemeente dragen!



In de Actie Kerkbalans vragen wij daarom om uw financiële bijdrage.



Wat mij inspireert aan Pasen

is de opstanding van Jezus Christus (gezalvde). Dat zegt mij dat Jezus Christus het kwade heeft overwonnen, en dat Jezus Christus de zoon van God is, en ik als volgeling van Jezus, daar door Gods kind ben en bij zijn volk mag horen. Hoe mooi is dat! De kerk is voor mij een stukje van Gods volk, en wij hebben elkaar nodig in de kerk, om elkaar te helpen om dichterbij God te komen. Dat helpt ons verder om een persoonlijke relatie met God te kunnen aangaan. Als ik in angst of verdriet ben, dan mag ik Jezus aanroepen om het voor mij op te nemen, ik weet dat hij mij redt, elke keer weer.

Bert Broersma