

Connected

Connecten met God én je naaste... Ook als die naaste uit Rwanda komt! Reyer en de Afrikaanse band Beauty For Ashes brengen jou, in samenwerking met Red een Kind, een avond vol aanbidding. Kom en laat je inspireren door hun krachtige verhaal!

Bestel hier je gratis tickets: www.truetickets.nl/connected

Reyer

Met eigen ogen zag Reyer in Rwanda de uitwerking van verbinding met God, met familieleden, met dorpsgenoten én met sponsors uit Nederland. De kracht van die verbinding is het thema van het concert *Connected*. Naast bekende aanbiddingsliederen speelt Reyer ook een aantal eigen nummers, waaronder het nieuwe lied dat hij speciaal voor deze concerttour schreef.

Beauty For Ashes

Muziek verbindt, wereldwijd! Dat laat de Rwandese band Beauty For Ashes jou ervaren. Zij coveren liederen van bekende bands als Hillsong, maar dan gegoten in een Afrikaans jasje. Ook zingen zij hun eigen hit 'Yesu Ni Sawa' gebaseerd op hun inspirerende verhaal. Daarover lees je hieronder meer.

6 OKT BETHEL | DRACHTEN
12 OKT SCHUTTERIJ | VEENENDAAL
13 OKT BONFIRE | DORDRECHT

Het verhaal van Olivier

Rwanda, het land van duizend heuvels, is ook een land met een heftige geschiedenis. Als gevolg van de burgeroorlog is bijna een hele generatie verloren gegaan. Kinderen groeiden op in getraumatiseerde en gebroken gezinnen. Olivier Kavutse, de leadzanger van Beauty for Ashes, weet daar alles van. Door de genocide in 1994 werd hij wees. Hij vond onderdak bij zijn halfbroer, maar die was niet in staat om voor hem te zorgen. Olivier bleef verwaarloosd achter. In zijn tienerjaren vluchtte hij in drugs en alcohol, zoals veel jongeren dat deden en – vanwege de grote armoede in het land - nog steeds doen. Olivier kwam Jezus tegen! Kort daarna ontdekte hij zijn gave om liederen te schrijven. Muziek bevrijdt Olivier van zijn woede en bitterheid. Vandaag de dag is hij leadzanger in de band Beauty For Ashes. Samen met de andere bandleiden gebruikt hij muziek om Rwandese jongeren aan te moedigen iets van hun leven te maken, zodat er niet nog een generatie verloren gaat.

Red een Kind verbindt!

De situatie waarin Olivier moest opgroeien, is een situatie waarin veel kinderen leven. Nog steeds sterven elke dag duizenden kinderen aan de gevolgen van armoede. Die werkelijkheid is niet te verteren! Helemaal als je bedenkt dat elk kind een uniek geschenk van God is. Daarom zet Red een Kind zich in om deze kinderen te helpen, door de opbouw van hele dorpen tegelijk. Want sterke gezinnen in sterke dorpen; daar hebben kinderen profijt van! Tijdens de concerttour willen we ons werk onder de aandacht brengen. Connect jij ook met je naaste uit Afrika of Azië? Lees meer over ons werk op www.redeenkind.nl.

