

PROGRAMMA

VORMING & TOERUSTING

Voorjaar 2020





Protestantse Gemeenten Midden-Langstraat

Voorwoord

De werkgroep Vorming & Toerusting van de Protestantse Gemeenten Midden Langstraat (PGML) biedt u komend voorjaar weer een gevarieerd programma aan.

Voor een aantal activiteiten geldt dat u zich vooraf moet aanmelden bij de contactpersoon, of dat een bijdrage in de kosten wordt gevraagd. Bij de activiteiten waarop dit van toepassing is, staat dit vermeld. Indien u niet in staat bent om op eigen gelegenheid naar een bijeenkomst te komen, kunt u de contactpersoon benaderen voor vervoer.

Wij wensen u een goed en inspirerend nieuw seizoen en hopen u regelmatig te ontmoeten bij de activiteiten!

De werkgroep bestaat momenteel uit de volgende leden:

Geert Hulsbos, voorzitter g.p.a.hulsbos@ziggo.nl, tel. 0416 - 332326
Thomas Hanckmann th.f.hanckmann@ironshot.nl, tel. 06 – 23 617 363
dr. Ebo Koerts dr.ebo@planet.nl, tel. 06 – 26 762 051
ds. Bert v.d. Linden dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl,
tel. 0416 - 332323
Ton Rosier – secretaris ton.rosier20@gmail.com, tel. 06 – 52 875 856

Het kunstwerk van de voorpagina:

Het zijn anonieme mensen die de verbinding symboliseren – zij hebben geen gezicht – ze kunnen iedereen verbeelden – de kunstenaar is op zoek gegaan naar de juiste vormen en de passende kleuren



TWEE ECHTE BRIEVEN

Veertien brieven in het Nieuwe Testament schrijft de traditie toe aan Paulus. Of hij ook werkelijk de auteur van alle veertien is geweest, wordt betwijfeld. Dat geldt echter niet voor de Eerste brief aan de Thessalonicenzen en die aan de Filippenzen. Die twee zijn ontegenzeggelijk echt van de apostel.

Bijzonder is het, dat de brief aan de Thessalonicenzen het alleroudste christelijke document ter wereld is, rond 50 na Christus geschreven. We komen uit dit schrijven te weten, waarover de eerste christenen zich druk maakten. Zij vroegen zich af wanneer het eind der tijden zou aanbreken en waar intussen hun dierbare overledenen waren gebleven. Zulke vragen intrigeren ons nog altijd.

Met de brief aan de Filippenzen kijken we recht in het hart van apostel Paulus. Hij wil niemand allerlei wettische voorschriften opleggen. Het geloof in Jezus Christus is toereikend om alle mensen met God en elkaar te verbinden. Hij schiet uit zijn slof tegen wie het niet met hem eens is. Hij scheldt hen uit voor 'honden', wat in tegenspraak lijkt met wat hij van zijn geestelijke kinderen verwacht. Hij roept christenen namelijk op altijd vriendelijk te zijn!

De Thema-kring zal zich bezighouden met de genoemde brieven van de hand van de apostel Paulus. Het gaat over de waarheid en het waar maken van het geloof. Hoewel al eeuwen oud, zijn deze twee nog altijd zeer de moeite van het lezen en bespreken waard. Ze staan niet voor niets in de canon van de Bijbel.

Wanneer: **Donderdag 16 januari**, 13.30 – 15.00 uur

1^e brief Tessalonicenzen

Donderdag 19 maart, 13.30 – 15.00 uur, Filippenzen

Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk

Contactpersoon: Ds. Bert van der Linden,

dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl, tel. 0416 – 332323



ALPHA CURSUS WAALWIJK

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. Alpha is een introductie in het christelijk geloof, die ook in Waalwijk wordt aangeboden.

In januari 2020 gaat er weer een Alpha van start in Waalwijk! In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten (op woensdagavonden) ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover de Alpha-deelnemers doorpraten in kleine gespreksgroepen.

De cursus is gratis en vrijblijvend. De inloopavond om met ons kennis te maken is op **donderdag 23 januari** van 19:30 tot 21:00 uur in de Koningsschool, Burgemeester Van Casterenstraat 41, 5146 GA Waalwijk (Plan Driessen). De overige avonden zijn steeds op woensdagavond.

Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen. Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl of op de facebookpagina: Alpha Waalwijk. Voor vragen of inschrijven kan contact opgenomen worden met Corien de Wit.

Wanneer: **Donderdag 23 januari**, 19.30 - 21.00 uur

Waar: Koningsschool, Burgemeester van Casterenstraat 41,
5146 GA Waalwijk

Contactpersoon: Corien de Wit, Coriendewit@solcon.nl, tel.0416-332718



VERSTAAT GIJ WAT GIJ LEEST?

Onder dit motto leest judaïst **drs. Bert Zonnenberg** met u de Schriften van Israël.

De joodse lezing van de Schriften is verbonden met een levenswijze, waarbij het niet gaat om weetjes, rationele inzichten en zelfs niet om het begrijpen van de tekst. Het gaat erom, aangesproken te worden en tot antwoord te komen, in het concrete leven van elke dag, ook op het raakvlak van geloof en samenleving.

Thema is het eerste Bijbelboek, Genesis. Dit is het boek dat gaat over de oer-vertelling van de voortbrengingen van hemelen en aardland in hun geschapen-zijn.

Wanneer: **Dinsdag 28 januari – 25 februari – 31 maart – 28 april en 19 mei**, 10.00 uur.

Waar: 't Anker, Ambrosiusweg 25, Waalwijk

Contactpersoon: Dick Fennema, fennema-kuijper@hetnet.nl

tel. 0416 – 340303



Jeremia treurt over de verwoesting van Jeruzalem (Rembrandt)

KLAAGLIEDEREN

Klaagliederen is een hoogstaand literair kunstwerk dat zich niet leent voor rationele analyse, aldus prof. dr. Ulrich Berges. Het kan eigenlijk alleen worden verstaan door ouders die hun kind verloren hebben, of door mensen met een traumatische ervaring. In vijf liederen die intern en onderling samenhangen, wordt uiting gegeven aan diepmenselijke ervaringen van pijn en verdriet. In de christelijke traditie was er weinig aandacht voor. Het werd gezien als een aanhangsel van Jeremia. Daarentegen worden we er elk jaar aan herinnerd, vanwege de herdenking van de verwoesting van de Tempel.

Met medewerking van dr. Ebo Koerts lezen we dit Bijbelboek. In de opleiding tijdens zijn pensionering stond het lezen van teksten centraal en vervolgens de zeggingskracht (spiritualiteit) ervan. Minder ging het om de hermeneutiek als het beluisteren van de tekst als Gods stem op dit moment. Dat laatste is het werkterrein van o. a. de kerkdienst.

Wanneer: **Maandag 3 februari 2020**, 20.00 - 21.30 uur
Maandag 10 februari 2020, 20.00 - 21.30 uur
Waar: 't Anker, Ambrosiusweg 25, Waalwijk
Contactpersoon: Geert Hulsbos, g.p.a.hulsbos@ziggo.nl,
tel. 0416 332326

Wil jij donor worden?

Ja.

Nee.

DONORREGISTRATIE

Donor: ja of nee?

...ethische vragen en medische kennis rondom orgaan- en weefseldonatie

De nieuwe wetgeving rondom orgaan- en weefseldonatie maakt het noodzakelijk voor iedere burger om na te denken over de eigen wensen. Daarnaast is het heel belangrijk ook de familieleden op de hoogte te brengen van uw wensen. U moet uw wensen laten vastleggen in het donorregister.

Maar welke overwegingen spelen een rol bij het denken over donatie? Welke religieuze motieven liggen achter een beslissing? Welke ethische vragen? Wat gebeurt er eigenlijk bij orgaandonatie, wanneer kunnen welke weefsels of organen gedoneerd worden?

In de presentatie gaan **Miranda Vroon-van Vugt**, geestelijk verzorger ETZ, **Jan Boom**, predikant en **Miranda Mommers en Ton van Beek**, Intensive Care Verpleegkundigen en donatiecoördinatoren ETZ in op zaken en vragen rondom orgaan- en weefseldonatie en de nieuwe wetgeving.

Belangrijke zaken om zich bewust van te zijn, voelt u zich daarom van harte welkom!

Wanneer: **Dinsdag 18 februari**, 20.00-22.00 uur

Waar: Hervormde Gemeente, Kerkdijk 15, 5109 TL 's-Gravenmoer

Contactpersoon: Geert Hulbos, g.p.a.hulbos@ziggo.nl,
tel. 0416 332326



VOEDSELBOS

Het is tegenwoordig noodzakelijk ecologisch te denken, gezien de vele milieuproblemen die er zijn zoals opwarming van de aarde, vervuiling van land en zee, verspilling van voedsel en CO₂- en stikstof uitstoot. Het ecologische denken ziet de mens als een onderdeel van een groter geheel dat ook de aarde, de dieren en de planten omvat: we leven van hetgeen de natuur/de schepping ons geeft. Het gaat hier niet alleen over de relatie God en mens, maar om de relatie God, mens en schepping, een drievoudige relatie dus.

De bijbel lezen met behulp van de kernbegrippen van het ecologisch denken levert een andere interpretatie op van bestaande Bijbelteksten. In het boek "Groene Theologie" van Ds. Trees van Montfoort staan hierover frappante voorbeelden.

Dit boek komt aan de orde in een lezing door Jos van Genugten, drs. theologie en initiatiefnemer van het Voedselbos Waspik. Dit voedselbos zal in deze lezing ook aan de orde worden gesteld.

Wanneer: **Dinsdag 3 maart 2020**, 20.00 – 21.30 uur

Waar: Gereformeerde kerk 'De Brug', Heistraat 4, Sprang-Capelle

Contactpersoon: Geert Hulsbos, g.p.a.husbos@ziggo.nl,

tel. 0416 – 332326



Mattheüs Passion & Hooglied

Op de Bijbelkring in de Hervormde Gemeente Besoyen hebben we ons in het afgelopen seizoen verdiept in het Bijbelboek Hooglied. In de Hebreeuwse Bijbel heet het boek Sjier hasjieriem. Dat betekent 'het mooiste lied'.

Hooglied is best een spannend boek om te lezen. Het bestaat uit liefdesgedichten. Ze geven de ideale liefde weer tussen man en vrouw. In het Jodendom staan de vrouw en de man in het boek symbool voor de relatie tussen het volk Israël en God. In de vroege kerk werd Hooglied vooral gezien als een boek dat gaat over de liefde tussen de kerk en Christus.

Het Hooglied inspireerde ook belangrijke mystici en sporen van de mystiek zijn duidelijk te herkennen in het werk van Johan Sebastian Bach. Op deze avond kijken en luisteren we naar een aantal voorbeelden uit het werk van Bach, waar hij zich duidelijk heeft laten inspireren door het Hooglied, met bijzondere aandacht voor de Mattheus Passion.

Wanneer: **Woensdag 25 maart 2020**, 20.00 uur

Waar: Gemeentecentrum De Rank, Hollandsestraat 5, Waalwijk

Contactpersoon: Ds. Arie de Wit, Predikant@kerkinbesoyen.nl,

tel. 0416 - 332718

Joop de Zwart, jopie1971@gmail.com



Liturgisch bloemschikken

Thema: Pasen

In de 40-dagentijd organiseren we dit jaar opnieuw een workshop bloemschikken met een liturgische betekenis. Onder leiding van Corina Spierings gaan we het Paasverhaal vertalen naar een Paasstuk. De materialen die we gaan gebruiken zullen dan ook een betekenis hebben. De symboliek van het stuk wordt op deze avond zeker besproken.

Op de foto ziet U het stuk van vorig jaar en dit is dus niet het stuk wat we gaan maken. Benieuwd wat het dit jaar gaat worden? Geef je dan op voor een creatieve en inspirerende workshop. Het bloemstuk zal in ieder huis mooi tot zijn recht komen. Met de gedachte van het Paasverhaal erachter zeker een aanrader voor iedereen.

Voor materialen wordt gezorgd en opgeven kan tot 24 maart 2020, daarna zullen de materialen worden ingekocht. Helaas zullen bij afmelding na 24 maart de kosten à € 17,50 toch betaald moeten worden. Corina en/of haar assistente zullen dan alsnog het Paasstuk voor u maken.

Ervaring is niet nodig en onder leiding van Corina gaat iedereen met een mooi Paasstuk naar huis. Natuurlijk wordt er voor koffie en/of thee gezorgd.

Wanneer: **Dinsdag 31 maart 2020**, 20.00 uur - 22.00 uur
Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk
Kosten: € 17,50, die op de avond zelf betaald mogen worden.
Aanmelden: Corina Spierings, corina@bumblefun.nl, tel. 06-30699122
Contactpersoon: Annie Nordmeijer, anordmeijer@hotmail.com,
tel. 06 28317207



ONTWAPENEND GELOOF

In de actualiteit in november 2019: een bombardement, uitgevoerd door een Nederlands gevechtstoestel, resulteerde in 2015 in Hawija, Irak in zeker 70 dodelijke slachtoffers. Nadat dit 4 jaar 'onder de pet' is gehouden werd dit nu uiteindelijk openbaar gemaakt.

In de weken nadat dit bekend werd is vanuit kerken en christelijke organisaties merkwaardig weinig gereageerd. Hoe kan het dat volgelingen van Christus hier zo lauw op reageren?

Wellicht heeft dit te maken met wat wij denken dat de Bijbel zegt over het gebruik van geweld. Met name het Oude Testament wordt door veel gelovigen gezien als een bron van veel gewelddadigheid. We gaan vanavond een kleine verkenning doen naar bronnen die ons iets kunnen zeggen over het al dan niet goed zijn van gebruik van geweld. Daarom lezen we twee stukjes uit het Oude Testament, we kijken naar wat Jezus heeft gezegd over het gebruik van geweld en we kijken naar wat er in de kerkgeschiedenis is gedacht over het al dan niet gebruiken van geweld. Dit alles is bedoeld als een eerste en globale verkenning. Het laatste woord zal vanavond zeker niet gezegd worden over deze thematiek.

Wanneer: **Dinsdag 21 april 2020**, 20.00 - 21.30 uur

Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk.

Contactpersoon: Geert Hulsbos, g.p.a.hulsbos@ziggo.nl,
tel. 0416 332326



GELOOF IN DE POPMUZIEK

Op 12 mei komt **Ds. Jan Andries de Boer**, van 1989 tot 1995 predikant van de Ambrosiuskerk in Waalwijk, vertellen over geloof in de popmuziek. Beter gezegd, hij komt met een koffer vol cd's van artiesten die *ook* over of vanuit het geloof gezongen hebben, om daar voorbeelden van te laten horen. Daarbij laat hij de zg. reli-pop buiten beschouwing, omdat die bedoeld is om het geloof mee te communiceren, terwijl het veel interessanter is wat er soms aan geloof meekomt als artiesten gewoon de liedjes zingen, die zij willen zingen. En dat is bepaald veel.

In zijn jeugd wilde De Boer disc-jockey worden. Muziek is altijd zijn grote passie gebleven. Intussen staat hij bekend als de Rockdominee en houdt hij sinds 2006 in het hele land 'rockdiensten': kerkdiensten met in plaats van psalmen en gezangen nummers van een rockband. Sinds tien jaar werkt hij samen met twee bands, een U2- en een Bløf-coverband. Met hen trekt hij het hele land door. Samen met Fred Omvlee, die diensten houdt rondom Elvis Presley en de Top 2000-dienst bedacht, en Piet van Die, die Johnny Cash-diensten houdt, schreef hij het vorig jaar bij Kok Boekencentrum verschenen boek 'Van Elvis-viering tot U2-dienst – Het gebruik van popmuziek in de kerk'.

Wanneer: **Dinsdag 12 mei 2020**, 19.30 - 21.30 uur

Waar: 't Anker, Ambrosiusweg 25, Waalwijk

Contactpersoon: Geert Hulsbos, g.p.a.hulsbos@ziggo.nl,
tel. 0416 332326



ROOMSER DAN DE PAUS? EEN BEZOEK AAN OUDENBOSCH

Veel mensen weten het niet – maar wist u dat de Paus tot rond 1870 een belangrijk deel van Italië regeerde? Dat hield in dat de Paus een machtspoliticus was, die door middel van politieke en militaire allianties zijn macht probeerde te consolideren. Hij had tot 1870 daarbij steun van de Franse keizer Napoleon III, maar toen die de Frans-Duitse oorlog verloor stond paus Pius IX toch echt alleen.

De Oudenbossche pastoor Hellemans besloot, evenals een aantal geestelijken uit andere landen, vanaf 1861 zoveel mogelijk jongemannen te werven om als zouaaf (infanteriesoldaat) voor de Paus te vechten tegen de Italiaanse krachten, die streefden naar een Italiaanse eenheidsstaat zoals die nu grofweg bestaat. Uiteindelijk vochten bijna 2.000 Nederlandse mannen om de Italiaanse eenheid tegen te gaan en de Paus zijn macht te doen behouden.

Pastoor Hellemans was een uitgesproken fan van het uitermate behoudende Rome van toen. Hij was de drijvende kracht achter de bouw van de HH Sint Agatha en Sint Barbara, een imitatie van de Sint-Pieter op een schaal van ongeveer 1 : 20.

U bent uitgenodigd voor een bezoek aan de kerk van de HH Sint Agatha en Sint Barbara en aan het Zouavenmuseum. We nemen daarmee kennis van een gewelddadige en uitermate autoritaire 19^e- eeuwse Rooms-Katholieke geloofsbeleving.

Wanneer: **Zaterdag 6 juni 2020**, 13.00 uur; terug rond 18.00 uur

Waar: Vertrek Ambrosiuskerk, carpoolen

Kosten: € 15,-- per persoon, inclusief koffie/thee in Oudenbosch.

Aanmelden: Uiterlijk 1 juni bij Geert Hulsbos; min. deelname 10 pers.

Contactpersoon: Geert Hulsbos, g.p.a.hulsbos@ziggo.nl,
tel.0416 – 332326

ZOMERACTIVITEIT

Tijdens de schoolvakantie in de zomer van 2019 heeft de werkgroep Vorming en Toerusting in Waalwijk en in Waspik een zomeractiviteit ontplooid. Daarbij werd eerst een gezamenlijke broodmaaltijd gebruikt, gevolgd door een Bijbelstudie. Er waren toen deelnemers uit verschillende gemeenten – de maaltijd bleek een heel prettige manier om ontspannen met elkaar in gesprek te gaan en kennis te maken met elkaar. Daarna de Bijbelstudie, een inhoudelijke verdieping zoekend. Het was een mooi succes: er bleken in onze regio flink wat mensen hierin geïnteresseerd.

In de komende zomer wil de werkgroep Vorming en Toerusting dit herhalen. Ditmaal denken we aan een bijeenkomst met een eenvoudige maaltijd gevolgd door een Bijbelstudie op twee andere locaties dan verleden jaar. Ditmaal zullen de Bijbelstudies worden geleid door voorgangers uit onze regio. De broodjes zullen ook van na 2019 zijn. We werken nu aan een bijeenkomst in Besoyen op 12 augustus 2020. We beginnen dan om 18.00 uur. Ds. De Wit heeft zijn medewerking al toegezegd. Over de andere locatie kan nu nog niets gezegd worden.

Over de inhoud van de Bijbelstudie kunnen we nog niet veel zeggen. We zullen u verder op de hoogte stellen in de maanden voor de zomervakantie 2020, door middel van nieuwsbrieven en Voetius. We hopen dat ook dan veel belangstelling uit een flink aantal gemeenten in ons PGML-gebied getoond wordt.

Wanneer: **Woensdag 12 augustus 2020**, 18.00 uur

Overzicht V&T programma voorjaar 2020: alle data op een rij

Do	16-01	13.30	De Haven, Waalwijk	Themakring: 1 ^e brief Thessalonicenzen
Do	23-01	19.30	Koningsschool, Waalwijk	Alpha Cursus
Di	28-01	10.00	't Anker, Waalwijk	Verstaat gij wat gij leest?
Ma	03-02	20.00	't Anker, Waalwijk	Klaagliederen
Ma	10-02	20.00	't Anker, Waalwijk	Klaagliederen
Di	18-02	20.00	Hervormde Gemeente, 's-Gravenmoer	Donorregistratie Ja, Nee
Di	25-02	10.00	't Anker, Waalwijk	Verstaat gij wat gij leest?
Di	03-03	20.00	De Brug, Sprang	Voedselbos
Do	19-03	13.30	De Haven, Waalwijk	Themakring: Filippenzen
Wo	25-03	20.00	De Rank, Waalwijk	Mattheüs Passion & Hooglied
D	31-03	10.00	't Anker, Waalwijk	Verstaat gij wat gij leest?
D	31-03	20.00	De Haven, Waalwijk	Liturgisch bloemschikken, Thema: Pasen
Di	21-04	20.00	De Haven, Waalwijk	Ontwapenend geloof
Di	28-04	10.00	't Anker, Waalwijk	Verstaat gij wat gij leest?
Di	12-05	19.30	't Anker, Waalwijk	Geloof in de popmuziek
Di	19-05	10.00	't Anker, Waalwijk	Verstaat gij wat gij leest?
Za	06-06	13.00	Zouavenmuseum, Oudenbosch	HH Sint Agatha en St. Barbara
Wo	12-09	18.00		Zomeractiviteit