

PROGRAMMA

VORMING & TOERUSTING

Voorjaar 2019



Protestantse Gemeenten
Midden-Langstraat

Voorwoord

De werkgroepen Vorming & Toerusting van de Protestantse Gemeente Waalwijk en van de Protestantse Gemeenten Midden Langstraat (PGML) bieden u komend voorjaar weer een gevarieerd programma aan.

Voor een aantal activiteiten geldt dat u zich vooraf moet aanmelden bij de contactpersoon, of dat een bijdrage in de kosten wordt gevraagd. Bij de activiteiten waarop dit van toepassing is, staat dit vermeld. Indien u niet in staat bent om op eigen gelegenheid naar een bijeenkomst te komen, kunt u de contactpersoon benaderen voor vervoer.

Wij wensen u een goed en inspirerend nieuw jaar en hopen u regelmatig te ontmoeten bij de activiteiten!

De werkgroepen Vorming & Toerusting PG Waalwijk en PGML

<i>Geert Hulbos, voorzitter</i>	<i>g.p.a.hulbos@ziggo.nl</i>	<i>tel. 0416-332326</i>
<i>Joop Joosen, secretaris</i>	<i>jdjoosen@ziggo.nl</i>	<i>tel. 0416-281932</i>
<i>dr. Ebo Koerts</i>	<i>dr.ebo@planet.nl</i>	<i>tel. 06-26762051</i>
<i>ds. Bert v.d. Linden</i>	<i>dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl</i>	<i>tel. 0416-332323</i>

Bij het kunstwerk van de voorpagina

Galerie Leonardo da Vinci te Ermelo biedt creatieve begeleiding aan mensen met een beperking en een creatief talent. Het is een officieel erkende instelling voor dagbesteding. John Hardon is een van de kunstenaars en heeft de drie handen gemaakt in opdracht van de Opstandingskerk van 's Heerenloo te Ermelo, waar dit kunstwerk ook staat. Het beeld heeft de vorm van een boom. Het verwijst daarmee naar wortelen (geloven), groeien (leren) en vrucht dragen (het geleerde in praktijk brengen). De drie takken verwijzen naar de drie dimensies van leren: met hoofd (kennis), hart (bezieling) en handen (vaardigheden). De drie handen in het beeld verwijzen naar de geloofsgemeenschap, waarin het met en van elkaar leren vorm krijgt.



VERSTAAT GIJ WAT GIJ LEEST?

Onder dit motto leest judaïst **drs. Bert Zonnenberg** met u de Schriften van Israël.

De joodse lezing van de Schriften is verbonden met een levenswijze, waarbij het niet gaat om weetjes, rationele inzichten en zelfs niet om het begrijpen van de tekst. Het gaat erom, aangesproken te worden en tot antwoord te komen, in het concrete leven van elke dag, ook op het raakvlak van geloof en samenleving.

Thema voor dit seizoen is het eerste Bijbelboek, Genesis. Dit is het boek dat gaat over de oer-vertelling van *de voortbrengingen van hemelen en aardland in hun geschapen-zijn*.

Wanneer: **Dinsdag 8 januari, 5 februari, 19 maart, 23 april en 14 mei**, 10.00 uur

Waar: 't Anker, Ambrosiusweg 25, Waalwijk

Contactpersoon: Dick Fennema, Fennema-kuijper@hetnet.nl, tel. 0416-340303



THEMAKRING: FILEMON EN TITUS ONDER DE LOEP

Net zo onbekend als de personen zelf zijn de brieven aan Filemon en Titus. De Thema-kring zet deze twee korte, pastorale Bijbelboeken, die geschreven zijn door Paulus en vermoedelijk een leerling van Paulus, dit seizoen op het programma.

In de brief aan Filemon lucht Paulus zijn hart in een zeer persoonlijk schrijven en iedereen mag desalniettemin meelesen. Hij breekt een lans voor een slaaf, die hem na aan het hart ligt: Onesimus. De apostel betoogt dat zijn meester Filemon hem als medechristen moet behandelen. Ligt in dit pleidooi de kiem voor de afschaffing van de slavernij later?

Titus schetst een boeiend beeld van christenen van de derde generatie. Het is hier en daar schrikken. De brief - haast een reglement – adviseert de leiding door middel van vriendelijke, maar autoritaire vermaning, polemiek en maatregelen van kerkelijke tucht te zorgen voor de eenheid in de gemeente. De kerk begint op een Romeins gezin te lijken: de man de absolute baas. Waar zit nu precies het pastorale element in wat een pastorale brief heet te zijn?

Onbekend maakt onbemind. Onder leiding van **ds. Bert van der Linden** gaan we kennis te maken met Filemon en Titus, die de kerk niet zonder reden in de canon van het Nieuwe Testament heeft opgenomen.

Wanneer: **Donderdag 17 jan. (Filemon) en 21 maart (Titus),**
13.30-15.00 uur

Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk
Contactpersoon: Ds. Bert van der Linden, dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl,
tel. 0416-332323



ALPHA CURSUS WAALWIJK

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. Alpha is een introductie in het christelijk geloof die ook in Waalwijk wordt aangeboden.

In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten (op donderdagavonden) ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover de Alpha-deelnemers doorpraten in kleine gespreksgroepen.

Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen. Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl of op de facebook pagina: Alpha Waalwijk. Voor vragen of inschrijven kan contact opgenomen worden met Corien de Wit. De cursus is gratis en vrijblijvend. We beginnen met een inloopavond.

Wanneer: **Donderdag 17 januari**, 19.30 -21.00 uur

Waar: De Rank, Hollandsestraat 5, Waalwijk

Contactpersoon: Corien de Wit, coriendewit@solcon.nl, tel. 0416-332718



EEN JIHAD VAN LIEFDE

Dit opschrift is ontleend aan de titel van een prachtig boekje van El Bachiri over naastenliefde in praktijk. Ook het bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan gaat daarover.

In eerdere bijeenkomsten verdiepten we ons in de achtergrond van de Samaritanen, hun herkomst en de relatie met het volk dat later met Joden werd aangeduid. Daardoor hebben we de identiteit van joden en Samaritanen beter leren kennen. We gaan nu op zoek naar de spiritualiteit van dat verhaal.

Wanneer we onze historisch onbetrouwbare vooroordelen over joden, Samaritanen, priesters en levieten eens thuis laten, wat is dan nog de zeggingskracht van het verhaal van de barmhartige Samaritaan? Wat heeft het verhaal van de barmhartige Samaritaan met barmhartigheid te maken? Elke zondag hoort u dat woord in de kerk. Denkt u dan aan dit verhaal?

We proberen in twee bijeenkomsten de (niet-theologische) grondstructuur van de Bijbelse barmhartigheid te schetsen.

Met medewerking van historicus **Geert Hulsbos** en religiewetenschapper **Ebo Koerts** geven we vorm aan deze avonden.

Wanneer: **Maandag 28 januari en 18 februari**, 20.00 uur

Waar: 't Anker, Ambrosiusweg 25, Waalwijk

Contactpersoon: Geert Hulsbos, g.p.a.hulsbos@ziggo.nl, tel. 0416-332326



DES HOMMES ET DES DIEUX

'Gij zijt goden, en gij zijt kinderen van de Allerhoogste. Nochtans zult gij sterven als een mens, en als een van de vorsten zult gij vallen'.

Acht Franse Trappisten in Algerije staan voor een moeilijke beslissing. Er woedt een hevige burgeroorlog in het land en hun klooster wordt door fundamentalistische terroristen bedreigd. Ze staan nu voor de keus: verlaten ze hun klooster en gaan terug naar Frankrijk of blijven ze?

Dit waargebeurde verhaal uit 1996 werd verfilmd in 2010 en won de juryprijs in het vermaarde festival van Cannes.

Het menselijk karakter van de broeders staat in de film vooraan. Daarnaast roept de film ook veel vragen op. Waar ligt de grens tussen opkomen voor het goede en fatalistisch martelaarschap? Is vrede en geweldloos verzet een krachtig genoeg tegengif voor oorlog en geweld?

De jonge cineast **Philippe van der Loo** (Rayon de Soleil, 2017) zal de film inleiden en geeft na de vertoning zijn kijk als filmmaker. Welke symboliek heeft de regisseur verwerkt in de film? En welke filmische technieken hebben de filmmakers toegepast om het verhaal op een zo krachtig mogelijke manier naar het scherm te brengen?

Wanneer: **Vrijdag 8 maart**, 19.30 uur

Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk

Contactpersoon: Ds. Bert van der Linden, dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl, tel. 0416-332323



DE SYNODE VAN DORDRECHT

Op 29 mei 2019 vindt er in Dordrecht een 'Nationale Synode' plaats, waar vele (niet alle) protestantse kerken vertegenwoordigd zullen zijn. De huidige Protestantse Kerk van Nederland is een samenvoeging van Nederlands Hervormden, Gereformeerden (Synodaal) en Lutheranen. De Remonstranten maken er geen deel van uit. Het is 400 jaar geleden dat in Dordrecht de eerste 'Generale Synode' van de 'Gereformeerde Kercken der vereenigde Nederlanden' werd gehouden, die maar liefst 180 dagen duurde.

Spreeken over een 'feestviering' is wellicht wat teveel gezegd. Het liep immers uit op de eerste scheiding binnen de landelijke kerk, tussen Remonstranten en Contraremonstranten. Daarnaast bleven in het protestantse deel van de Nederlanden ook Lutherse, Doperse en uiteraard ook de Rooms-katholieke kerken aanwezig.

Dit waren de resultaten: opdracht voor een nieuwe vertaling van de Bijbel ('Statenvertaling'); de '5 artikelen tegen de Remonstranten' ('Dordtse Leerregels'), samen met de 'Heidelbergse Catechismus' (1566) en de 'Nederlandse geloofsbelijdenis' (1561) de 'Drie Formulieren van Enigheid' (of '...van onenigheid?!').

De Synode kreeg indertijd internationale belangstelling. Tevens speelde op de achtergrond de politiek een rol (Johan van Oldenbarnevelt, Hugo de Groot). In woord en beeld willen **Boudewijn de Graaf** en **Bas van Dongen** hierop terugblikken, zowel historisch, theologisch als actueel. Interessante vraag hierbij is, of de 'protestantse' gemeente Waalwijk door haar geografische ligging in de loop der eeuwen een enigszins andere 'kerkelijke' koers heeft gevaren dan de omliggende dorpen. Deze dorpen behoorden immers vóór 1815 tot Holland, en Waalwijk tot Brabant.

Wanneer: **Woensdag 13 maart**, 20.00 uur

Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk

Contactpersoon: Joop Joosen, jdjoosen@ziggo.nl, tel. 0416-281932



ROOMSER DAN DE PAUS? EEN BEZOEK AAN OUDENBOSCH

Veel mensen weten het niet – maar wist u dat de Paus tot rond 1870 een belangrijk deel van Italië regeerde? Dat hield in dat de Paus een machtspoliticus was, die door middel van politieke en militaire allianties zijn macht probeerde te consolideren. Hij had tot 1870 daarbij steun van de Franse keizer Napoleon III, maar toen die de Frans-Duitse oorlog verloor stond paus Pius IX toch echt alleen.

De Oudenbossche pastoor Hellemans besloot, evenals een aantal geestelijken uit andere landen, vanaf 1861, zoveel mogelijk jongemannen te werven om als Zouaaf (dat was een infanteriesoldaat) voor de Paus te vechten tegen de Italiaanse krachten die streefden naar een Italiaanse eenheidsstaat zoals die nu grofweg bestaat. Uiteindelijk vochten bijna 2.000 Nederlandse mannen om de Italiaanse eenheid tegen te gaan en de Paus zijn macht te doen behouden. Pastoor Hellemans was een uitgesproken fan van het uitermate behoudende Rome van toen. Hij was de drijvende kracht achter de bouw van de HH Sint Agatha en Sint Barbara, een imitatie van de Sint-Pieter met een vloer op een n schaal van ongeveer 1 : 16.

U bent uitgenodigd voor een bezoek aan de kerk van de HH Sint Agatha en Sint Barbara en aan het Zouavenmuseum. We nemen daarmee kennis van een gewelddadig en uitermate autoritaire 19^e-eeuwse Rooms-katholieke geloofsbeleving.

Wanneer: **Woensdag 27 maart**, 13.00 uur; terug 18.00 uur
Waar: Vertrek Ambrosiuskerk, carpoolen
Contactpersoon: Geert Hulsbos, g.p.a.hulsbos@ziggo.nl , tel. 0416-332326
Aanmelden: Uiterlijk 20 maart bij Geert Hulsbos
Kosten: € 10 per persoon (met museumjaarkaart € 6,50), inclusief koffie/thee in Oudenbosch. Minimum deelname 8 personen



PASSIELEZING

Aan de hand van woord en beeld staan we stil bij het lijden van Jezus. Het lijden en sterven van Christus confronteert ons ook met de vraag naar het lijden in onze wereld. Naar het lijden van mensen ver weg maar ook heel dichtbij, misschien wel van onszelf.

Het kruis van Golgotha wordt nog steeds herhaald, waardoor het kruis actueel blijft en velen zich met dat kruis kunnen identificeren.

Pasen laat naast het lijden ook de opstanding zien, waardoor het kruis niet het laatste woord heeft, en de weg van God met ons mensen doorgang vindt. Opstanding als een nieuw begin waardoor mensen op kunnen staan uit wat hen klein houdt en waaruit ze opnieuw kunnen beginnen.

Anne-Marie van der Wilt, vorig jaar in ons programma met een lezing over Iconen, heeft zich gespecialiseerd in het gebruik van beeldende kunst om thema's uit geloof, Bijbel en leven uit te drukken. In haar werk wil zij een brug slaan tussen de verhalen van geloof en Bijbel en het leven van alledag. Als predikant, theoloog en beeldend kunstenaar werkt ze voor kerken, ziekenhuizen, zorgcentra, huizen van bewaring en andere instellingen. Daar ervaart ze dat verbeelding van groot belang is voor de geloofsbeleving en beleving van zin in het bestaan.

Wanneer: **Maandag 8 april**, 20.00 uur

Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk

Contactpersoon: Joop Joosen, jdjoosen@ziggo.nl, tel. 0416-281932



HET KLOPT WEL, MAAR HET DEUGT NIET

Dat de financiële wereld meent 'een amoreel universum' te vormen, zal niet veel verbazing wekken, maar hoe zit het in de rest van de samenleving? Bestaat er in onze bedrijven en instellingen nog ruimte voor de persoonlijke bezieling, en dus ook morele verantwoordelijkheid, van de medewerkers? Hoe zit dat in de accountancy, onderwijs, de zorg? En welke rol speelt de politiek daarbij. Durven onze politici nog te streven naar een rechtvaardige samenleving of schrikken ze terug voor alles wat zweemt naar idealen, uit angst voor wat al snel 'moralisme' heet?

Stevo Akkerman ging op onderzoek uit en sprak met kopstukken uit alle geledingen van de maatschappij. Daarover schreef hij 'Het klopt wel, maar het deugt niet', een boek dat een ontluisterend beeld schetst van de stand van zaken, maar vooral ingaat op de vraag hoe het zover heeft kunnen komen en hoe we een uitweg kunnen vinden.

Stevo Akkerman is columnist bij Trouw en schrijver.

Wanneer: **Woensdag 8 mei**, 20.00 uur
Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk
Contactpersoon: Joop Joosen, jdjoosen@ziggo.nl, tel. 0416-281932

Overzicht V&T programma voorjaar 2019: alle data op een rij

Di	08-01	10.00	't Anker, Waalwijk	Verstaat gij wat gij leest?
Do	17-01	13.30	De Haven, Waalwijk	Themakring: Filemon
Do	17-01	19.30	De Rank, Waalwijk	Alpha cursus
Ma	28-01	20.00	't Anker, Waalwijk	Een Jihad van Liefde
Di	05-02	10.00	't Anker, Waalwijk	Verstaat gij wat gij leest?
Ma	18-02	20.00	't Anker, Waalwijk	Een Jihad van Liefde
Vr	08-03	19.30	De Haven, Waalwijk	Film: Des Hommes et des Dieux
Woe	13-03	20.00	De Haven, Waalwijk	De Synode van Dordrecht
Di	19-03	10.00	't Anker, Waalwijk	Verstaat gij wat gij leest?
Do	21-03	13.30	De Haven, Waalwijk	Themakring: Titus
Woe	27-03	13.00	Ambrosiuskerk, Waalwijk	Oudenbosch
Ma	08-04	20.00	De Haven, Waalwijk	Passie lezing
Di	23-04	10.00	't Anker, Waalwijk	Verstaat gij wat gij leest?
Woe	08-05	20.00	De Haven, Waalwijk	Het klopt wel, maar het deugt niet
Di	14-05	10.00	't Anker, Waalwijk	Verstaat gij wat gij leest?