

PROGRAMMA

VORMING & TOERUSTING

Voorjaar 2018



Protestantse Gemeenten
Midden-Langstraat

Voorwoord

De werkgroepen Vorming & Toerusting van de Protestantse Gemeente Waalwijk en van de Protestantse Gemeenten Midden Langstraat (PGML) bieden u komend voorjaar weer een gevarieerd programma aan.

Voor een aantal activiteiten geldt dat u zich vooraf moet aanmelden bij de contactpersoon, of dat een bijdrage in de kosten wordt gevraagd. Bij de activiteiten waarop dit van toepassing is, staat dit vermeld.

Wij wensen u een goed en inspirerend nieuw jaar en hopen u regelmatig te ontmoeten bij de activiteiten!

De werkgroepen Vorming & Toerusting PG Waalwijk en PGML

<i>Geert Hulbos, voorzitter</i>	<i>g.p.a.hulbos@ziggo.nl</i>	<i>tel. 0416-332326</i>
<i>Joop Joosen, secretaris</i>	<i>jdjoosen@ziggo.nl</i>	<i>tel. 0416-281932</i>
<i>dr. Ebo Koerts</i>	<i>dr.ebo@planet.nl</i>	<i>tel. 06-26762051</i>
<i>ds. Bert v.d. Linden</i>	<i>dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl</i>	<i>tel. 0416-332323</i>

Bij het kunstwerk van de voorpagina

Galerie Leonardo da Vinci te Ermelo biedt creatieve begeleiding aan mensen met een beperking en een creatief talent. Het is een officieel erkende instelling voor dagbesteding. John Hardon is een van de kunstenaars en heeft de drie handen gemaakt in opdracht van de Opstandingskerk van 's Heerenloo te Ermelo, waar dit kunstwerk ook staat. Het beeld heeft de vorm van een boom. Het verwijst daarmee naar wortelen (geloven), groeien (leren) en vrucht dragen (het geleerde in praktijk brengen). De drie takken verwijzen naar de drie dimensies van leren: met hoofd (kennis), hart (bezieling) en handen (vaardigheden). De drie handen in het beeld verwijzen naar de geloofsgemeenschap, waarin het met en van elkaar leren vorm krijgt.



AVOND VOOR JEUGDWERKERS

Woensdag 10 januari vindt een toerustingsavond in het Jeugdcentrum te Sprang plaats speciaal voor alle jeugdwerkers. Deze avond komt onder andere **Leantine Dekker** langs van de Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond (HGJB) die ons iets gaat vertellen over relatiegericht jeugdwerk. Jeugdwerk met impact op de levens van jongeren, dat is jeugdwerk waarin relaties belangrijker zijn dan programma's.

Het programma is ongeveer als volgt:

19:30-20:00 inloop met koffie/thee en een koekje
20:00 start programma deel 1
21:00-21:30 pauze met fris/bier/wijn en een hapje
21:30 start programma deel 2
22:30 uitloop

U en jij komen toch ook? Tot dan!

Wanneer: **Woensdag 10 januari**, 19.30 uur
Waar: Hervormd Jeugdcentrum, Kerkstraat 28, Sprang-Capelle
Contactpersoon: Sander Kerstens, s.l.kerstens@hervormd-sprang.nl, tel. 0623459475
Aanmelden: <https://goo.gl/forms/igMNzv0I4xgYM2sr2>



SCHILDEREN OVER BIJBEL- EN LEVENSVERRHALEN

In januari 2018 wil een aantal mensen van de schildersgroep van vorig jaar weer gaan schilderen over wat hen in hun geloof en leven bezig houdt. Dit keer zal het gaan over het thema 'Bijbel- en levensverhalen'. Aan de hand van uitleg over enkele schildermethodes toont **Toos Fennema-Kuijper** de eerste avond afbeeldingen van schildertechnieken. Verschillende thema's als blijdschap, vertrouwen, liefde, wanhoop, verdriet en eenzaamheid, zoals die in schilderijen zijn uitgebeeld, komen daarbij aan de orde. Daarna wordt een onderwerp gekozen en een ontwerp bedacht. Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom!

Enige ervaring met schilderen is wel gewenst, maar niet echt noodzakelijk. Voor materialen als acrylverf en kwasten wordt gezorgd. Eventueel kunnen eigen voorkeursmaterialen worden meegenomen.

Wanneer: Zes keer op **donderdag**, de eerste op **11 januari 2018**,
aanvang 19.30 uur

Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk

Info/Aanmelding: Toos Fennema, fennema-kuijper@hetnet.nl, tel. 0416-340303

Contactpersoon: Ds. Bert van der Linden, dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl,
tel. 0416-332323



VERSTAAT GIJ WAT GIJ LEEST?

Onder dit motto leest jудаïst **drs. Bert Zonnenberg** met u de Schriften van Israël.

De joodse lezing van de Schriften is verbonden met een levenswijze, waarbij het niet gaat om weetjes, rationele inzichten en zelfs niet om het begrijpen van de tekst. Het gaat erom, aangesproken te worden en tot antwoord te komen, in het concrete leven van elke dag, ook op het raakvlak van geloof en samenleving.

Wanneer: **Dinsdag 16, 23, 30 januari en 6, 13 februari**, 20.00 uur

Waar: 't Anker, Ambrosiusweg 25, Waalwijk

Contactpersoon: Dick Fennema, Fennema-kuijper@hetnet.nl, tel. 0416-340303



SEMINAR GELOOFSOPVOEDING

Kinderen zijn belangrijk voor God, Hij houdt van hen. Het is Zijn plan dat kinderen opgroeien in Zijn liefde. In Jesaja 38:19b lezen we: 'Ouders vertellen hun kinderen hoe trouw U bent.' Maar hoe doe je dat dan als ouder, met je kinderen over God praten? Hoe voed je hen op met het geloof? Hoe geef je daar vorm aan? Op welke leeftijd kan ik hiermee beginnen en wat kan ik mijn kinderen op welke leeftijd leren?

Op deze vragen gaan we in tijdens het seminar Geloofsopvoeding. Je krijgt informatie over de geloofsontwikkeling en de geloofsopvoeding van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Er worden praktische voorbeelden gegeven waar je thuis direct mee aan de slag kunt. Ook is er gedurende de avond gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere ouders, door met elkaar in kleine groepjes in gesprek te gaan aan de hand van stellingen. Er is een boekentafel met inspirerende boeken rondom de geloofsopvoeding van kinderen. Kortom: een inspirerende, opbouwende én gezellige avond waarin je investeert in jouw gezin!

Naast ouders zijn ook andere geïnteresseerden, bijvoorbeeld grootouders of mensen die met kinderen werken, van harte welkom. De toegang is gratis, wel is er gelegenheid een donatie te doen voor het werk van Stichting Gezinsfundament. Het seminar wordt gegeven door ontwikkelingspsychologe, **Imke Wijnhorst**. Zij heeft vanuit haar achtergrond in de psychologie en haar uitgebreide ervaring met kinderwerk een brede kijk op het opvoeden van kinderen met het geloof. Wij hopen je te mogen begroeten.

Wanneer: **Woensdag 17 januari**, 19.30 uur

Waar: Hervormd Jeugdcentrum, Kerkstraat 28, Sprang-Capelle

Contactpersoon: Sander Kerstens, s.l.kerstens@hervormd-sprang.nl, tel. 0623459475



DE WEG OMHOOG

EEN ANTROPOLOGISCHE LEZING VAN DE BIJBEL

'De weg omhoog' laat de lezer kennismaken met een veelal onbekende interpretatie van de Bijbel. De schrijver richt zich op de mens achter de teksten. Hij wil begrijpen hoe de schrijvers van Bijbelteksten dachten. Het blijkt dat in veel gevallen de culturele context van het oude Nabije Oosten de sleutel is tot een beter begrip van, en nieuwe en verrassende inzichten in, de Heilige Schrift.

Van der Jagt behandelt in zijn boek het wereldbeeld achter de Bijbel en Bijbelschrijvers. Hij gaat hierbij onder meer in op de antropologische achtergrond van de Bijbel, de culturele evolutie van de mens, het wereldbeeld van het oude Nabije Oosten, Egypte, Mesopotamië, Griekenland en Israël, uitlopend op het wereldbeeld van Jezus van Nazareth en de eerste christenen in het Nieuwe Testament. Een van zijn stellingen is dat de Bijbel verscheidene culturele genen bevat, die de 'fitness van de mens in evolutionaire zin' bevorderd hebben. Hij doelt hiermee op culturele concepten als eer, schande, verlossing, verbond, wijsheid, gerechtigheid, vergeving, het paradijs, oordeel, onsterfelijkheid, liefde en trouw.

Krijn van der Jagt studeerde sociale wetenschappen en theologie. Als vertaalconsulent in dienst van de Wereldbond van Bijbelgenootschappen, adviseerde hij vertalers van de Bijbel in Afrika en Azië. Hij was van 1974-1978 docent op het Willem van Oranje college in Waalwijk.

Wanneer: **Woensdag 17 januari**, 20.00 uur

Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk

Contactpersoon: Geert Hulsbos, g.p.a.hulsbos@ziggo.nl, tel. 0416-332326



THEMAKRING: WAT HEET KLEINE PROFETEN!

Het Oude Testament bevat een waardevolle verzameling profetische boeken. De verzameling heet 'Twaalf kleine profeten'. Het 'kleine' slaat op de omvang van de boeken; zeker niet op hun zeggingskracht.

Joël, de profeet die wordt aangehaald op het Pinksterfeest, zal als eerste de revue passeren. Hij schildert de Toekomst van de HEER met het beeldmateriaal van een alles verwoestende sprinkhanenplaag. Na deze tweede gaat de kring te rade bij de achtste profeet uit de verzameling: Habakuk. Hij verdiept zich in de vraag naar God en het kwaad. Het boekje eindigt met een lied: 'De HEER is mijn kracht!' We komen uit bij de tiende: Haggai. Deze profeet verbindt het lot van het volk Israël met de herbouw van de tempel in Jeruzalem. Bijzonder!

Joël, Habakuk en Haggai nemen geen blad voor hun mond. Zij beschouwen zich als boodschappers van de HEER, de God van Israël. Deze mannen van God zijn overigens geen glazenbollen kijkers. Ze leggen moedig de vinger op de zere plek, maar ze blijven optimistisch en vertrouwen op een betere toekomst. Ze kennen namelijk het karakter van hun HEER. Ook voor onze tijd absoluut de moeite van het lezen en bestuderen waard. Onder leiding van **ds. Bert van der Linden** gaan we luisteren naar de boodschap van deze drie kleine profeten.

Wanneer: **Donderdag 18 jan., 15 mrt. en 19 apr.**, 13.30-15.00 uur
Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk
Contactpersoon: Ds. Bert van der Linden, dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl,
tel. 0416-332323



HELP, IK GA DOOD...

WAT ZEGT DE BIJBEL OVER ONZE VERGANKELIJKHEID?

HEER, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken... Zo zingen we met Psalm 139 over ons mens-zijn als mysterie voor onszelf. Wie ben ik? Wie kan ik worden en wie zal ik zijn? Wat zegt het mij dat ik vergankelijk ben? Waar blijf ik na mijn sterven? Het zijn bij tijden indringende vragen en je krijgt ze zomaar niet klein. In welk licht stelt ons geloof in God deze vragen? Hoe komen deze vragen in de Bijbel naar voren, en helpt dat ons aan houvast? We gaan een eindje in zee met Paulus en bespreken 1 Korintiërs 15: 45-49 en Romeinen 8: 1-11. We proberen verder te komen in ons verstaan van de wereld van de opgestane Christus en de Geest van God (Dr. J.P. Versteeg) als thuis van de mens. De serie bestaat uit losse avonden, die ook apart bezocht kunnen worden. Denk en praat je mee? Dit alles onder leiding van **ds. Henk van Kapel** en **ds. Bert van der Linden**.

Wanneer: **Maandag 19 februari, 19 maart en 23 april**

We komen bijeen van 20.00 tot 21.30 uur

Waar: 't Anker, Ambrosiusweg 25, Waalwijk

Contactpersonen: Ds. Henk van Kapel, post@dshjvkapel.nl, tel. 0416-311315

Ds. Bert van der Linden, dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl, tel. 0416-332323



KIJKEN NAAR KUNST: EINDELIJK THUIS?!

EEN AVOND OVER REMBRANDT, HENRI NOUWEN EN JEZELF

In het verhaal van Lucas keert de verloren zoon terug naar huis. Rembrandt heeft dat moment van terugkeer prachtig geschilderd. Voor de katholieke theoloog en priester Henri Nouwen was dit schilderij een ongekende inspiratiebron: hij stelt zich de vraag 'Wie ben ik?' – de teruggekeerde zoon, de thuis gebleven zoon, de vader? In alle personages uit dit verhaal kan hij aspecten van zijn eigen spirituele weg ontdekken. De vragen 'Wie ben ik? Waar sta ik? Waarin herken ik mij?' zullen wij met en door het schilderij van Rembrandt, door de spiritualiteit van Henri Nouwen en door middel van bibliologische aspecten verkennen om zo dichterbij onze eigen spiritualiteit te komen. **Ds. Marlies Schulz** zal zo het oude verhaal op deze avond voor ons opnieuw tot leven laten komen!

Wanneer: **Donderdag 22 februari**, 20.00 uur
Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk
Contactpersoon: Joop Joosen, jdjoosen@ziggo.nl, tel. 0416-281932



WAT DOET KONINGIN MÁXIMA VOOR DE VN?

KENNISMAKING MET FINANCIËLE INCLUSIE EN IMPACT BELEGGEN

Twee miljard volwassenen – 40% van de volwassenen in de wereld – vechten voor hun bestaan zonder de meest basale financiële zaken die hen beschermen tegen ontberingen en de mogelijkheid om een toekomst op te bouwen. Met name Koningin Máxima, in haar hoedanigheid van Speciale Pleitbezorger van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, draagt uit in de wereld dat financiële inclusie de weg baant naar kansen en ontwikkeling voor iedereen.

Tijdens twee bijeenkomsten zullen **Annette Houtekamer** en **Albert de Vink** toelichten hoe mensen zelfvoorzienend en veerkrachtig kunnen worden en niet langer afhankelijk zijn van voedselhulp en donaties. Hoe mensen en gemeenschappen zelf gaan voorzien in hun basisbehoeften zoals voedzaam voedsel, schoon water, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg en meer. Ook zal er een eerste kennismaking zijn met impact beleggen. Deze informatie en actuele ontwikkelingen zijn gericht op de diakenen en input voor hun beleid. Maar tegelijkertijd zijn deze avonden buitengewoon interessant voor iedereen die meer wil weten over op ontwikkeling gerichte hulp aan landen en lokale organisaties. Voorbeelden, foto's en korte films zullen zorgen voor een levendige avond, waar u uiteraard volop gelegenheid tot vragen en discussie krijgt.

Wanneer: **Maandag 5 maart**, 20.00 uur.

Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk

Contactpersoon: Geert Hulsbos, g.p.a.hulsbos@ziggo.nl, tel. 0416-332326



WAT DOET KONINGIN MÁXIMA VOOR DE VN?

VERDIEPING VAN FINANCIËLE INCLUSIE EN IMPACT BELEGGEN

Wat is 'ontwikkeling', hoe stimuleer je die, en welke rol hebben de mensen in de betreffende landen zelf? Hoe verhoudt armoedebestrijding zich tot het bevorderen van ontwikkeling?

Zo maar wat vragen uit de praktijk van alle dag die **Annette Houtekamer** en **Albert de Vink** met u willen bespreken.

Op basis van werk in Afrika en Azië worden oplossingen die wél werken en hebben geleid tot blijvende bestaansverbeteringen besproken.

De sprekers pleiten voor een verschuiving naar meer gerichte en concrete vragen aan de arme mensen naar hun behoeftes en de manier waarop financiële hulp hun leven beïnvloedt. En vooral ook naar hoe zij zelf vinden dat armoede het best bestreden kan worden.

Deze tweede avond wordt ook in meer detail ingegaan op de impact van ontwikkelingsgericht helpen, met donaties, impact beleggingen, leningen en niet te vergeten opleiding en training van de lokale bevolking op allerlei gebieden als sanitatie, landbouw, gezondheidszorg en preventie.

Deze informatie en actuele ontwikkelingen zijn gericht op de diakenen en input voor hun beleid. Maar tegelijkertijd zijn deze avonden buitengewoon interessant voor iedereen die meer wil weten over op ontwikkeling gerichte hulp aan landen en lokale organisaties.

Wanneer: **Maandag 12 maart**, 20.00 uur.

Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk

Contactpersoon: Geert Hulsbos, g.p.a.hulsbos@ziggo.nl, tel. 0416-332326

ECONOMIE
DE MEESTE MENSEN
VINDEN DELEN
DE MOEILIKSTE
BEREKENING

Loesje

Postbus 1045 6801 BA Arnhem www.loesje.nl

MET WELKE KEUZE HELPEN WIJ DE ARMEN?

Veel economen (denk aan de Franse econoom Piketty die hierin heel gezaghebbend is) wijzen er op dat de kloof tussen (kans)armen en (kans)rijken in onze samenleving gedurende een reeks van jaren groter wordt. Deze verwijdering van groepen mensen is in hoge mate het gevolg van politieke beslissingen. Veel gelovigen vinden dit – vanuit christelijk denken – iets waar verandering in zou moeten komen. Immers: kwam Jezus niet op voor de arme en verdrukte mens? Zijn wij niet allemaal door God geschapen? Waarom laten we dan die verschillen toe?

Op 21 maart 2018 staan we voor een volgende politieke beslissing: op die dag kiezen we in Nederland de gemeenteraden. Hoewel een gemeenteraad weinig kan doen aan inkomenspolitiek heeft ze wel de mogelijkheid om op sommige punten de scherpste van het liberale beleid iets te verminderen. Wat zeggen Waalwijkse partijen over mogelijkheden voor mensen die wel willen maar niet kunnen? Worden er 'vangnetten' voor geboden? Het kan de moeite waard zijn om te zoeken naar mogelijkheden om de verschillen tussen (kans)arm en (kans)rijk kleiner te maken.

Geert Hulbos en **Joop Joosen** willen graag samen met u de sociale paragrafen van de Waalwijkse politieke partijen lezen en u daarmee prikkelen om te kijken welke partij of welke partijen het meest bijdragen tot een afname van verschillen tussen (kans)arm en (kans)rijk.

Wanneer: **Woensdag 14 maart**, 20.00 uur

Waar: 't Anker, Ambrosiusweg 25, Waalwijk

Contactpersoon: Geert Hulbos, g.p.a.hulbos@ziggo.nl, tel. 0416-332326



HEILIGE ONRUST

EEN PELGRIMAGE NAAR HET HART VAN RELIGIE

Oude geloofszekerheden verdampen; veel mensen kunnen weinig meer met de traditionele geloofsleer. Maar de behoefte aan spirituele verdieping en geloofsvernieuwing leeft enorm. Met *Heilige Onrust. Een pelgrimage naar het hart van religie*, schreef **Frits de Lange** een boek voor hen die het besef hebben van iets groters en sterkers dan zichzelf, maar dat moeilijk onder woorden kunnen brengen.

De Lange zoekt naar nieuwe wegen, en gaat daarvoor te rade bij de moderne pelgrim, die tegenwoordig massaal naar Santiago de Compostella trekt. Voor de pelgrim 2.0 telt niet de kerkelijke leer, maar de spirituele en fysieke ervaring van de reis zelf. Ze voelen zich door iets of iemand (is dat 'God?') geroepen om op pad te gaan. Veel theologie zit in het hoofd – zeker bij protestanten. Het gaat over de leer. Maar dit is volgens Frits de Lange de kern van geloven: opstaan, in beweging komen, de ene voet voor de andere zetten. "Voor mij is de kern van geloof dat je de moed hebt om elke morgen opnieuw uit bed te stappen, te verlangen naar beter, voller, rechtvaardiger leven, en de hoop niet opgeeft dat het er ooit van komt." In het spoor van de moderne pelgrim probeert De Lange tot het hart van de joods-christelijke traditie door te dringen.

Frits de Lange is hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Groningen.

Wanneer: **Woensdag 21 maart**, 20.00 uur

Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk

Contactpersoon: Joop Joosen, jdjoosen@ziggo.nl, tel. 0416-281932



HEDENDAAGSE ICONEN

Iconen worden wel vensters op de hemel, ladders naar de eeuwigheid genoemd. Dit geeft aan dat het bij een icoon nooit om de icoon of afbeelding zelf gaat, ook niet om deze te aanbidden. Iconen laten geen natuurgetrouwe afbeelding zien. Ze geven een meer symbolische verbeelding om de kijker uit te nodigen door de icoon heen te kijken en zo te verwijzen naar het oerbeeld daarachter. Het oerbeeld verwijst naar God, Jezus, Maria en heiligen. Een icoon bevat een rijke schat aan symboliek.

Iconen scheppen ruimte voor verstillings, gebed en meditatie om daarin het mysterie en de mystiek van het geloof te ervaren. Juist in de overprikkelde tijd waarin wij leven zien we meer belangstelling voor iconen.

Naast het ontwerpen van antependia (textielkunst), glasapplique's (ramen) en glasmosaïeken voor kerken en stiltecentra heeft **Anne-Marie van der Wilt** (predikant en beeldend kunstenaar) zich toegelegd op het maken van een serie hedendaagse iconen uitgevoerd in glasmosaïek. Tijdens de lezing laat ze foto's van haar hedendaagse glasiconen (22 totaal) zien en vertelt hierover.

Ook gaat ze in op de relatie tussen haar hedendaagse iconen en de iconen uit de traditie van het vroege christendom.

Wanneer: **Woensdag 18 april**, 20.00 uur

Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk

Contactpersoon: Joop Joosen, jdjoosen@ziggo.nl, tel. 0416-281932



FIETSTOCHT UDENHOUT

'HET RIJKE ROOMSCHE LEVEN'

Het Rijke Roomse leven had hoogtijdagen in de periode 1870-1950. Het katholieke volksdeel nam sterk in aantal toe en door het algemeen kiesrecht in 1919 ook de politieke invloed. De Roomse bevolking werd van binnen uit opgestuwd door onder meer de oprichting van tal van internaten voor middelbaar onderwijs en later zelfs door de oprichting van een eigen universiteit.

Elk goed Rooms gezin had geestelijken: broeders, fraters, zusters, paters en priesters. De middenstand floreerde met name in de onderwijsorden. De boerenbevolking was hofleverancier voor de priesterstand, het liefst de oudste zoon als pastoor en de tweede zoon op het boerenbedrijf. Je kreeg zelfs aflaten wanneer je een geestelijke als zoon of dochter had.

Udenhout was ook zo'n dorp. Er waren in dit dorp maar liefst zes kloosters: Huize Assisi, het Kapucijnenklooster (priesteropleiding), St. Felix, St. Petrus, de Zusters Franciscanessen uit Dongen (kasteel) en Huize St. Vincentius. Daarnaast een parochie met een immense kerk en tal van andere gebouwen. Allemaal bij elkaar gebracht door de katholieke bevolking. Willem van Iersel (1865-1924) liet zijn gehele vermogen na om een groot klooster te bouwen: het huidige Huize St. Vincentius. Zo waren er meer.

Onder leiding van **Joost van der Loo** fietsen we via Helvoirt en Biezenmortel weer terug naar Udenhout waar we de verschillende kloosters passeren.

Wanneer: **Zaterdag 19 mei**, 13.00-16.00 uur

Waar: Oude Bosschebaan 10, 5071 RR, Udenhout.

Contactpersonen: Ds. Bert van der Linden, dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl,
tel. 0416-332323, Joost van der Loo, tel 013-5115989

Aanmelden uiterlijk 12 mei

Overzicht V&T programma voorjaar 2018: alle data op een rij

Woe	10-01	19.30	Jeugdcentrum, Sprang-Capelle	Avond voor jeugdwerkers
Do	11-01	19.30	De Haven, Waalwijk	Schilderen over bijbel- en levensverhalen
Di	16-01	20.00	't Anker, Waalwijk	Verstaat gij wat gij leest?
Woe	17-01	19.30	Jeugdcentrum, Sprang-Capelle	Seminar geloofsopvoeding
Woe	17-01	20.00	De Haven, Waalwijk	De weg omhoog
Do	18-01	13.30	De Haven, Waalwijk	Themakring: Joël
Do	18-01	19.30	De Haven, Waalwijk	Schilderen over bijbel- en levensverhalen
Di	23-01	20.00	't Anker, Waalwijk	Verstaat gij wat gij leest?
Do	25-01	19.30	De Haven, Waalwijk	Schilderen over bijbel- en levensverhalen
Di	30-01	20.00	't Anker, Waalwijk	Verstaat gij wat gij leest?
Do	01-02	19.30	De Haven, Waalwijk	Schilderen over bijbel- en levensverhalen
Di	06-02	20.00	't Anker, Waalwijk	Verstaat gij wat gij leest?
Do	08-02	19.30	De Haven, Waalwijk	Schilderen over bijbel- en levensverhalen
Di	13-02	20.00	't Anker, Waalwijk	Verstaat gij wat gij leest?
Do	15-02	19.30	De Haven, Waalwijk	Schilderen over bijbel- en levensverhalen
Ma	19-02	20.00	't Anker, Waalwijk	Help, ik ga dood
Do	22-02	20.00	De Haven, Waalwijk	Kijken naar Kunst: Rembrandt
Ma	05-03	20.00	De Haven, Waalwijk	Wat doet koningin Maxima voor de VN?
Ma	12-03	20.00	De Haven, Waalwijk	Wat doet koningin Maxima voor de VN?
Woe	14-03	20.00	't Anker, Waalwijk	Met welke keuze helpen wij de armen?
Do	15-03	13.30	De Haven, Waalwijk	Themakring: Habakuk
Ma	19-03	20.00	't Anker, Waalwijk	Help, ik ga dood
Woe	21-03	20.00	De Haven, Waalwijk	Heilige onrust
Woe	18-04	20.00	De Haven, Waalwijk	Hedendaagse Iconen
Do	19-04	13.30	De Haven, Waalwijk	Themakring: Haggai
Ma	23-04	20.00	't Anker, Waalwijk	Help, ik ga dood
Za	19-05	13.00	Udenhout	Het rijke Roomsche leven