

# PROGRAMMA

## VORMING & TOERUSTING

*Najaar 2016*



**Protestantse Gemeenten**  
**Midden-Langstraat**

## **Voorwoord**

*De werkgroepen Vorming & Toerusting van de Protestantse Gemeente Waalwijk en van de Protestantse Gemeenten Midden Langstraat (PGML) bieden u komend seizoen weer een gevarieerd programma aan.*

*Voor een aantal activiteiten geldt dat u zich vooraf moet aanmelden bij de contactpersoon, of dat een bijdrage in de kosten wordt gevraagd. Bij de activiteiten waarop dit van toepassing is, staat dit vermeld.*

*Wij wensen u een goed en inspirerend nieuw seizoen en hopen u regelmatig te ontmoeten bij de activiteiten!*

### *De werkgroepen Vorming & Toerusting PG Waalwijk en PGML*

<i>dhr. Geert Hulsbos, voorzitter</i>	<i>g.p.a.hulsbos@ziggo.nl</i>	<i>tel. 0416-332326</i>
<i>dhr. Joop Joosen, secretaris</i>	<i>jdjoosen@ziggo.nl</i>	<i>tel. 0416-281932</i>
<i>ds. Otto Grevink</i>	<i>dsottogrevink@pgwaalwijk.nl</i>	<i>tel. 0416-349952</i>
<i>dr. Ebo Koerts</i>	<i>dr.ebo@planet.nl</i>	<i>tel. 06-26762051</i>
<i>ds. Bert v.d. Linden</i>	<i>dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl</i>	<i>tel. 0416-332323</i>
<i>ds. Jaap Bol, PGML</i>	<i>predikant@pkndebrug.nl</i>	<i>tel. 0416-769013</i>
<i>ds. Henk van Kapel, PGML</i>	<i>post@dshjvkapel.nl</i>	<i>tel. 0416-311315</i>

### *Bij het kunstwerk van de voorpagina*

*Galerie Leonardo da Vinci te Ermelo biedt creatieve begeleiding aan mensen met een beperking en een creatief talent. Het is een officieel erkende instelling voor dagbesteding. John Hardon is een van de kunstenaars en heeft de drie handen gemaakt in opdracht van de Opstandingskerk van 's Heerenloo te Ermelo, waar dit kunstwerk ook staat.*

*Het beeld heeft de vorm van een boom. Het verwijst daarmee naar wortelen (geloven), groeien (leren) en vrucht dragen (het geleerde in praktijk brengen). De drie takken verwijzen naar de drie dimensies van leren: met hoofd (kennis), hart (bezieling) en handen (vaardigheden). De drie handen in het beeld verwijzen naar de geloofsgemeenschap, waarin het met en van elkaar leren vorm krijgt.*



## **THEMAKRING OVER DE OPENBARING**

De Themakring biedt dit seizoen de kans om kennis op te doen van het laatste Bijbelboek, de Openbaring. Onder de titel 'Gefascineerd door het laatste Bijbelboek' gaat **ds. Bert van der Linden** in op de symbolen en verwijzingen naar het Oude Testament van een aantal centrale hoofdstukken. Een verhalende verklaring fungeert als een reisgids door het grillige landschap van de Openbaring van Johannes, zodat de visioenen ook in deze tijd tot leven komen. Veel aandacht wordt besteed aan de uitbeelding van de hoofdstukken in de loop van de tijd door kunstenaars. De tekst krijgt daardoor meer kleur en diepte. U wordt genodigd om te ontdekken, hoe de visionaire schrijver Johannes zichzelf en anderen op een boeiende manier moed en vertrouwen inspreekt met het toekomstvisioen van de hemel die op de aarde neerdaalt (Openbaring 21 : 2).

Wanneer: **Donderdag 22 sept., 20 okt. en 24 nov.**, 13.30-15.00 uur  
Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk  
Contactpersoon: ds. Bert van der Linden, [dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl](mailto:dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl),  
tel. 0416-332323



## **MEDITATIE VANUIT DE CHRISTELIJKE TRADITIE**

### **ELKAAR ONTMOETEN IN DE STILTE**

Meditatie is een vorm van spirituele oefening. Vele religies en geloofsstromingen kennen de meditatie in een of andere vorm. Het is de bedoeling dat meditatie in ons dagelijks leven doorwerkt, dat we aandachtig en wakker proberen te zijn. Het delen van ervaringen tijdens de bijeenkomsten is ondersteunend voor elkaar en een bron van inspiratie.

Elke bijeenkomst bestaat uit een welkom aan het begin, een korte uitleg over een aspect van de christelijke meditatie, de stiltemeditatie, het gebed, een Bijbeltekst, daarna de uitwisseling van ervaringen.

De eerste avond is voor iedereen die geïnteresseerd is en wil weten wat christelijke meditatie is. Daarna starten we met het programma 'Introductie cursus voor meditatie vanuit de christelijke traditie', dat bestaat uit 6 avonden.

De cursus wordt gegeven door **Bert Broersma**. Hij heeft vorig jaar de cursus 'De monnik in jezelf' gedaan. Christelijke meditatie heeft hem dichter bij God gebracht, door hem te ontmoeten in stilte. Die opgedane ervaring wil hij graag delen met andere mensen. Deelname is kosteloos.

Wanneer: **Dinsdagavond 27 sept.**, 19.30-21.00 uur, eerste avond  
Daarna **11, 18, 25 oktober, 1, 8 en 15 november.**

Waar: 't Anker, Ambrosiuskerk, Ambrosiusweg 25, Waalwijk

Contactpersoon: Geert Hulsbos, [g.p.a.hulsbos@ziggo.nl](mailto:g.p.a.hulsbos@ziggo.nl), tel. 0416-332326



## DE NOACHITISCHE GEBODEN

In onze kerkelijke traditie gaat het vaak over de 'Tien Woorden/Geboden'. In dagblad Trouw doen gelovigen en niet-gelovigen hun dikwijls interessante zegje hierover, vaak zonder enige werkelijke relatie tot de Bijbelse inhoud.

De Noachitische geboden vinden hun oorsprong in het Eerste of Oude Testament. In de geschiedenis van Noach (Genesis 9:4) worden alle mensen aangesproken op hun gedrag. In Handelingen 15 zijn het de volgelingen van Jezus die zich afvragen, vooral op verzoek van Paulus, hoe de *niet-Joden* binnen de christelijke gemeente hun leven het beste kunnen inrichten. Deze geboden zijn een rabbijnse constructie uit de eerste en tweede eeuw na Christus om *niet-Joden* onder Joods bestuur deel te doen hebben aan de *'toekomende wereld'* oftewel het *'Koninkrijk van God'*. Wat hebben deze geboden, zowel de 'Tien Woorden' als de 'Noachitische geboden' ons vandaag de dag nog te zeggen en te bieden? Wat is hun link met het Koninkrijk Gods? Over deze thema's willen we samen nadenken onder leiding van **ds.**

**Boudewijn de Graaf.**

Wanneer: **Donderdag 29 september**, 20.00 uur

Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk

Contactpersoon: Joop Joosen, [jdjoosen@ziggo.nl](mailto:jdjoosen@ziggo.nl), tel. 0416-281932



## **SAMEN OPLOPEN?**

### **BEZINNINGSDAG PROTESTANTSE GEMEENTEN MIDDEN LANGSTRAAT**

Predikanten, leden van kerkenraden en gemeenteleden komen in alle rust een hele dag bij elkaar. Samen Bijbellezen, samen zingen, samen eten en met elkaar in gesprek gaan. Wie wil dat niet? U bent van harte welkom!

Gaat de kerk in de toekomst ons aan het hart? Hoe gaan we om met de ontwikkelingen die de kerk raken en hoe blijven we met passie geloven in een tijd van organisatorische krimp? Welke boodschap geven we af in woord en daad aan onze omgeving? Het wordt een dag van ontmoeting waarop we met elkaar willen bezinnen en het geloofsgesprek willen voeren.

Na opening door ds. Teus de Leeuw wordt het ochtendprogramma ingeleid door **Dr. Sjaak van den Berg**, directeur van de IZB, de vereniging voor zending in Nederland, aan de hand van het thema: 'De lokale kerken en gemeenten op weg naar 2025'. Daarna volgt een gezamenlijke nabespreking.

In het middagprogramma kan men deelnemen aan twee workshops naar keuze. De uitkomsten van de workshops worden met elkaar gedeeld en het programma wordt afgesloten met een Vesper waarin ds. Jaap Bol zal voorgaan.

Ook aan de inwendige mens wordt gedacht. 's Middags is er een lunch en de dag wordt afgesloten met een buffetmaaltijd. Zo is er ruimte voor ontmoeting en gesprek in ongedwongen sfeer.

- Wanneer: **Zaterdag 1 oktober**, inloop vanaf 9.30 uur  
Start programma om 10.00 uur, buffet om 18.00 uur
- Voor: Gemeenteleden en kerkenraadsleden binnen de PGML
- Waar: Kerk Herv. Gemeente 's-Grevelduin en Vrijhoeve-Capelle,  
Hoofdstraat 25, Sprang-Capelle
- Aanmelding: **Uiterlijk 10 september** bij de scriba van uw Gemeente.  
Deze kan u ook vertellen in hoeverre de kosten van € 35 voor uw rekening komen.
- Informatie: Ds. Jaap Bol, [predikant@pkndebrug.nl](mailto:predikant@pkndebrug.nl), tel. 0416-769013

## Kerken in de Langstraat



Na de lunch zijn er 's middags workshops waaruit u er twee kunt kiezen. Graag bij aanmelding uw voorkeurvolyorde aangeven.

Workshop 1: Verschillende gemeenten, één kerk en op weg naar 2025. Hoe zijn we er voor elkaar? Dr. S. (Sjaak) van den Berg.

Workshop 2: Meditatief Bijbellezen. Ds. J. (Jan) Boom (Herv. Gem. 's Gravenmoer), vanuit een bij het dagthema aansluitend Bijbeldeel.

Workshop 3: Missionair in de wijk. Hoe gemeenteleden toegerust kunnen worden tot 'getuige en dienst in hun eigen omgeving'. Theo van Stuijvenberg, gemeenteadviseur PKN.

Workshop 4: De lofzang gaande houden. Over zingen in de kerk anno 2016 en daarna. Simon Drost, gemeenteadviseur PKN.



## ROERMOND



### DE MUNSTERKERK EN DE CHRISTOFFELKATHEDRAAL

Roermond behoort tot de oudste steden van Nederland. In de Annales Rodenses wordt Roermond in het begin van de 12<sup>e</sup> eeuw al genoemd. Onder het bestuur van de graven van Gelre komt Roermond tot grote bloei en wordt zij het centrum voor cultuur, handel en bestuur. In het jaar 1232 krijgt Roermond stadsrechten. In deze periode vestigden zich een groot aantal kloosters in Roermond. Waaronder de Cisterciënserinnen. Zij stichtten op de plaats van de, door de Duitse keizer Otto II verwoeste, Villa Optima de Abdij van Onze Lieve Vrouwe en de Munsterkerk.

De Munsterkerk wordt beschouwd als de oudste en mooiste laat-romaanse kerk van Nederland. Tijdens de wandeling zien we nog enkele belangrijke kloosterkerken van de Kartuziers en de Minderbroeders. De Minderbroederkerk werd eind 19<sup>e</sup> eeuw overgedragen aan de toen opgerichte Protestantse Gemeente van Roermond. De in 1410 gebouwde parochiekerk werd in 1661 de bisschopskerk van het in 1559 opgerichte Bisdom Roermond. Deze kathedraal heeft in haar bestaan een groot aantal rampen en schaden gekend. Op de 81 meter hoge toren staat het gouden beeld van St. Christoffel, de patroon van de parochie en de stad Roermond. Deze kerken en de Caroluskapel zullen worden bezocht en wij zien ook enkele van de vele monumenten die Roermond rijk is, de zeer gevarieerde architectuur en de invloed die Pierre Cuypers hierop heeft gehad.

**Roer**  **een stad om van te houden**

Wanneer: **Zaterdag 15 oktober**, 12.00-18.00 uur

Waar: Vertrek vanaf de Ambrosiuskerk

Contactpersoon: Joop Joosen, [jdjoosen@ziggo.nl](mailto:jdjoosen@ziggo.nl), tel. 0416-281932  
Minimum deelname 8 personen; svp opgeven





## EXODUS

Op de regio vergadering van de diaconieën zal mevr. **Roos Wisse** een inleiding houden over Exodus.

Exodus Nederland is een vereniging met als doel de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten. De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen bij Exodus terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. Of allebei.

Er wordt een begeleid wonen traject aangeboden in Exodushuizen verspreid over het land, of steun geboden met ambulante hulpverlening.

Exodus beoogt een integrale en structurele aanpak, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. Er wordt uitgegaan van vier sleutels: wonen, werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor de werkwijze van Exodus.

Bij Exodus werken 227 professionals en bijna 1800 vrijwilligers.

De PG te Waalwijk ondersteunt dit project.

Geïnteresseerde gemeenteleden zijn voor het eerste deel van de avond van harte welkom om de Exodus organisatie te leren kennen.

Wanneer: **Donderdag 20 oktober**, 20.00 uur

Waar: Kerkelijk centrum De Schakel, Dorpsplein 1, Waspik

Contactpersoon: Ds. Henk van Kapel, [post@dshjvkapel.nl](mailto:post@dshjvkapel.nl), tel. 0416-311315



## VERSTAAT GIJ WAT GIJ LEEST?

Onder dit motto leest jудаïst **drs. Bert Zonnenberg** met u de Schriften van Israël.

*De joodse lezing van de schriften is verbonden met een levenswijze, waarbij het niet gaat om weetjes, rationele inzichten en zelfs niet om het begrijpen van de tekst. Het gaat erom, aangesproken te worden en tot antwoord te komen, in het concrete leven van elke dag, ook op het raakvlak van geloof en samenleving.*

Voor iedere deelnemer zijn daarbij de kosten 35 euro, voor een eenmalig aan te schaffen boekwerk en voor de in totaal 10 studieavonden, waarvan er vijf in 2017 op de dinsdagavonden vanaf 31 januari vallen.

Wanneer: **Dinsdag 1, 8, 15, 22 en 29 november**, 20.00 uur

Waar: 't Anker, Ambrosiusweg 25, Waalwijk

Contactpersoon: Dick Fennema, [Fennema-kuijper@hetnet.nl](mailto:Fennema-kuijper@hetnet.nl), tel. 0416-340303



## **WAT KUNNEN WIJ LEREN VAN KERKEN IN VERDRUKKING?**

Samen zijn we de kerk. Van Amersfoort tot Islamabad en van Jeruzalem tot Pretoria. Arm en rijk. Wereldwijd maken kerken zich sterk tegen ongelijkheid. Zij delen geloof, zetten zich in voor verzoening en voor goed leiderschap in de kerk. Maar hoe doen ze dat eigenlijk? En wat kunnen we in Nederland van hen leren en voor ze betekenen? **Feije Duim**, van de afdeling Zending van Kerk in Actie vertelt u welke rol de kerken wereldwijd spelen. Kerken die vaak in verdrukking toch geloven in delen en kerk weten te zijn. Kerken zijn daar krachtiger dan ooit!

Verdiep je in de Grieks-orthodoxe kerk in Syrië, die ondanks de verschrikkelijke omstandigheden vorm weet te geven aan kerk-zijn en omzien naar de naaste. Leer hoe de kerk in Pakistan haat weet om te buigen in verbroedering en ervoor zorgt dat christenen en moslims vredig naast elkaar kunnen leven.

Wanneer: **Dinsdag 8 november**, 20.00 uur

Waar: PKN De Brug, Heistraat 4, Sprang-Capelle

Contactpersoon: Geert Hulsbos, [g.p.a.hulsbos@ziggo.nl](mailto:g.p.a.hulsbos@ziggo.nl), tel. 0416-332326



## **EREDIENST EN KERKMUZIEK**

### **LEZING EN GESPREK IN DE SERIE: 'WAT LEERT EEN DOMINEE IN ZIJN STUDIE?'**

De PKN heeft een landelijke werkgroep voor Eredienst en Kerkmuziek. Deze werkgroep houdt zich bezig met alles wat met de eredienst te maken heeft, van liedboek tot sacramenten, van gebeden tot soorten muziek, van traditie tot experiment. De werkgroep is samengesteld uit de hele breedte van de PKN. Gemeenten en personen kunnen via de site vragen stellen aan en over het Dienstboek. Die worden dan persoonlijk of publiekelijk via Kerkinformatie beantwoord.

De eredienst, elke zondag opnieuw, is het hart van de kerk. Daar klopt het geloofsleven, van daaruit wordt het gevoed. Graag vertelt **ds. Wim van der Aa** over het werk in deze werkgroep. Hij doet dit al vanaf 1998 (voorheen redactie Dienstboek), is leraar Klassieke Talen en Godsdienst aan het Willem van Oranje College in Waalwijk en daarnaast predikant in de PKN. Het liefst gaat hij in op uw vragen ten aanzien van de eredienst. Dat kan gaan over kennis, achtergrond, maar ook over beleving, verandering en vernieuwing.

Wanneer: **Woensdag 9 november**, 20.00 uur

Waar: Ontmoetingscentrum 'De Haven', Leefdaelhof 11, Waalwijk

Contactpersoon: Joop Joosen, [jdjoosen@ziggo.nl](mailto:jdjoosen@ziggo.nl), tel. 0416-281932



## **DREMPELS OVERWINNEN**

### **OP ZOEK NAAR DE KWETSBARE MENS**

Er vindt weer een ontmoetingsbijeenkomst plaats tussen Schakelring en iedereen die kerkelijk actief is in en om de regio Waalwijk-Tilburg-Heusden, onder bovengenoemd thema.

Hoofdspreker is geestelijk verzorger **Madeleine Timmermann**. Zij vertelt hoe een contact tot stand komt en wat er allemaal komt kijken bij het aandachtig aanwezig zijn bij de kwetsbare mens. Vervolgens staan diverse workshops op het programma. Ds. Henk van Kapel behandelt samen met diaken Anton van Diessen het in gesprek gaan met de ander vanuit de eigen inspiratiebron van de deelnemers. Psycholoog Tineke Roelofs laat met filmpjes in de Ouderenzorg (VIO) zien wat er gebeurt in het contact met de oudere. Madeleine Timmermann borduurt voort op het hoofdthema van de dag. Chantal Huijgen, coördinator geestelijke zorg van Schakelring en geestelijk verzorger José Kodden van Het 3<sup>e</sup> Oor gaan met de deelnemers aan de slag over het overwinnen van drempels: wat doe je als je er bijvoorbeeld tegen opziet om iemand te bezoeken. De middag wordt gezamenlijk afgesloten met een drankje. Alle kerkelijk vrijwilligers, pastoraal werkenden en voorgangers uit de regio van de huizen waar Schakelring actief is, zijn welkom. De deelname is gratis. Aanmelding vooraf is gewenst.

Wanneer: **Donderdag 10 november**, 13.00-17.00 uur  
Waar: H. Antonius van Padua Kerk, De Genestetstraat 1, Waalwijk  
Aanmelden/Info: Chantal Huijgen, [chantal.huijgen@schakelring.nl](mailto:chantal.huijgen@schakelring.nl),  
tel. 06-18959587



## **GEDACHTEN EN GEDICHTEN OVER HET OUDER WORDEN**

Vandaag de dag zijn woorden als 'vergrijzing', 'ouderdom', 'ouderenzorg' aan de orde van de dag. Vroeger was je als je 65 werd een 'bejaarde'. Maar tegenwoordig zeggen we 'wat is oud?'. Je bent zo oud als je je voelt. Niettemin gaan de jaren tellen. En het is de bedoeling dat we niet jaren toevoegen aan het leven, maar leven toevoegen aan de jaren, zodat we onze 'oude dag' ook enigszins zinvol be-leven!

Onder leiding van **Ds. Boudewijn de Graaf** bekijken we wat de Bijbel (Prediker 12, prachtig!) daarover zegt en wat oudere mensen hebben geschreven, die daarover nagedacht hebben in de literatuur, zowel proza als poëzie. En hoe gaat de kerk/gemeente met ons als ouderen om? Uiteraard mogen we ook zelf aan het woord komen en vanuit onze beleving daarover iets te berde brengen. Van harte welkom!

Wanneer: **Donderdag 17 november**, 14.30 uur

Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk

Contactpersoon: Ds. Bert van der Linden, [dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl](mailto:dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl),  
tel. 0416-332323



## *EIN DEUTSCHES REQUIEM*

*JOHANNES BRAHMS (1833-1897)*

Anders dan de benaming Requiem doet vermoeden, is Ein Deutsches Requiem van Brahms niet speciaal bedoeld voor gelegenheden van dood, rouw en begrafenissen. Het is troostmuziek voor allen die geliefden te betreuren hebben en bezorgd zijn om de eindigheid van hun eigen bestaan. Het is een hooglied van de troost. Hier vinden we geen hel en verdoemenis, maar bemoediging voor wie treurt en twijfelt. De basis is een bevrijdend vertrouwen in Gods liefde en een verzoening met de dood.

Het monumentale Deutsches Requiem beleefde zijn première op Goede Vrijdag 10 april 1868 in de Dom van het Noordduitse Bremen, onder leiding van Brahms zelf. Met een lengte van 70 à 80 minuten was het - op dat moment - Brahms' langste compositie, en dat zou het blijven, ook na zijn latere grote symfonieën.

Met de uitvoering van dit grote werk viert **Kamerkoor Tourdion Waalwijk** binnenkort zijn 40-jarige jubileum. Tourdion wordt begeleid door het beroemde pianoduo **Scholtes-Janssens** (quatre mains). Solisten zijn **Francis van Broekhuizen**, sopraan, en **Marcel van Dieren**, bariton. Muzikale leiding: **Rick Muselaers**. In september start de kaartverkoop.

Op [www.tourdionwaalwijk.nl](http://www.tourdionwaalwijk.nl) is meer informatie over het koor en het concertproject te vinden.

Wanneer: **Zondag 20 november**, 14.30 uur

Waar: 'Kerk aan de Haven', Grotestraat 121, Waalwijk

Toegangsprijs € 20 aan de kerk; € 18 in de voorverkoop

Contactpersoon: Joop Joosen, [jdjoosen@ziggo.nl](mailto:jdjoosen@ziggo.nl), tel. 0416-281932



## **TOERUSTING NIEUWE AMBTSDRAGERS**

Een plaatselijke kerkelijke gemeente kan niet functioneren zonder (geestelijk) bestuur. Voor dat bestuur, de kerkenraad, zijn mensen nodig. Wie als ouderling, diaken of kerkrentmeester lid wordt van de kerkenraad of overweegt dat te gaan doen, heeft vaak behoefte aan meer kennis over de taken die haar of hem wachten.

Het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie van de Protestantse Kerk in Nederland heeft speciaal voor dit doel een cursus ontwikkeld, waarin juist aangetreden en toekomstige ambtsdragers zich kunnen oriënteren op het ambt. Samen met gekwalificeerde gemeenteadviseurs verdiepen de deelnemers zich in de taken en verantwoordelijkheden van ambtsdragers.

De taken van de verschillende ambtsdragers in de kerkdienst, in het jeugdwerk, het pastoraat en het diaconaat komen in de cursus aan de orde. Ook het kerkrentmeesterlijk beheer en de organisatie van het kerkenwerk is onderwerp van gesprek. Daarnaast worden leidinggeven en de beleidsmatige aspecten van de ambten aan de orde gesteld. Praktische oefeningen ondersteunen het lesmateriaal.

Het ontwikkelen van een (persoonlijke) visie op het ambt is een belangrijk onderdeel van de cursus en kerkordelijke regels en de structuur van de Protestantse Kerk komen aan bod.

De cursus beslaat in totaal drie bijeenkomsten. Na afloop van de cursus zijn de deelnemers beter toegerust voor de uitoefening van hun verschillende taken als ambtsdrager in de gemeente.

Wanneer: **Donderdag 1, 8 en 15 december** van 19.30 tot 22.00 uur  
Waar: Ontmoetingscentrum 'De Haven', Leefdaelhof 11, Waalwijk  
Aanmelding/info: Ds. Henk van Kapel, [post@dshjvkapel.nl](mailto:post@dshjvkapel.nl), tel. 0416-311315  
Uiterste aanmelddatum 1 november





## *BELIJDENISCATECHESE*

Ook al heb je wellicht nog heel veel vragen, het geloof in God is een wezenlijk bestanddeel van je leven uit gaan maken. Zou dan een volgende stap niet de openbare belijdenis van het geloof kunnen zijn? Inmiddels voel je je voldoende thuis in de gemeente. Bovendien wil je best medeverantwoordelijkheid dragen voor een vitale en aantrekkelijke kerk. Dan kun je de keuze maken om in de Pinksterdienst je geloof in God uit te spreken. De belijdeniscatechese helpt je op weg om naar dat moment toe te groeien.

Het kan ook zijn dat je over belijdenis doen aan het nadenken bent. Je bent voor je gevoel nog niet echt zover. Er ligt best een drempel voor: leeftijd, twijfels, de kerk, hoeveel doen er straks belijdenis? Ook voor jou die over deze stap met anderen van gedachten wil wisselen is de belijdeniscatechese in alle vrijblijvendheid bestemd. Ben je aan het dubben? Ook hartelijk welkom!

Hoe groot de belangstelling voor de belijdeniscatechese zal zijn, is nu nog niet te zeggen. In ieder geval zal er gezorgd worden voor voldoende gesprekspartners. Wie gewoon als gesprekspartner mee wil draaien, kan zich dus ook opgeven. Graag!

De leiding van de belijdeniscatechese berust bij toerbeurt bij de predikanten. In overleg met **ds. Otto Grevink** en **ds. Bert van der Linden** zullen de meest geschikte avonden, de frequentie en de plaats van de bijeenkomsten worden vastgesteld.

Contact: ds. Otto Grevink, [dsottogrevink@pgwaalwijk.nl](mailto:dsottogrevink@pgwaalwijk.nl), tel. 0416-349952  
ds. Bert van der Linden, [dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl](mailto:dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl), tel. 0416-332323



## **SCHILDEREN OVER BIJBEL- EN LEVENSVERRHALEN**

In januari 2017 willen een aantal mensen van de schildersgroep van enkele jaren geleden weer gaan schilderen over wat hen in hun geloof en leven bezig houdt. Dit keer zal het gaan over het thema 'Bijbel- en levensverhalen'. Aan de hand van uitleg over enkele schildermethodes toont **Toos Fennema** de eerste avond afbeeldingen van schildertechnieken. Verschillende thema's als blijdschap, vertrouwen, liefde, wanhoop, verdriet en eenzaamheid, zoals die in schilderijen zijn uitgebeeld, komen daarbij aan de orde. Daarna wordt een onderwerp gekozen en een ontwerp bedacht. Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom!

Enige ervaring met schilderen is wel gewenst, maar niet echt noodzakelijk. Voor materialen als acrylverf en kwasten wordt gezorgd. Eventueel kunnen eigen voorkeursmaterialen worden meegenomen.

Wanneer: Zes keer op **donderdag**, de eerste op **12 januari**, 19.30 u.

Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk

Info/Aanmelding: Toos Fennema, [fennema-kuijper@hetnet.nl](mailto:fennema-kuijper@hetnet.nl), tel. 0416-340303

**Graag opgeven voor kerst 2016**

Contactpersoon: Ds. Bert van der Linden,

[dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl](mailto:dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl), tel. 0416-332323



## *Overzicht V&T programma najaar 2016: alle data op een rij*

Do	22-09	13.30	De Haven, Waalwijk	Themakring over de Openbaring
Di	27-09	20.00	't Anker, Waalwijk	Meditatie vanuit de christelijke traditie
Do	29-09	20.00	De Haven, Waalwijk	Noachitische geboden
Za	01-10	10.00	HG 's Grevelduin-Capelle	Samen oplopen? PGML bezinningsdag
Di	11-10	20.00	't Anker, Waalwijk	Meditatie vanuit de christelijke traditie
Za	15-10	12.00	Ambrosiuskerk, Waalwijk	Roermond
Di	18-10	20.00	't Anker, Waalwijk	Meditatie vanuit de christelijke traditie
Do	20-10	13.30	De Haven, Waalwijk	Themakring over de Openbaring
Do	20-10	20.00	De Schakel, Waspik	Exodus
Di	25-10	20.00	't Anker, Waalwijk	Meditatie vanuit de christelijke traditie
Di	01-11	20.00	't Anker, Waalwijk	Meditatie vanuit de christelijke traditie
Di	01-11	20.00	't Anker, Waalwijk	Verstaat gij wat gij leest?
Di	08-11	20.00	De Brug, Sprang	Kerken in verdrukking
Di	08-11	20.00	't Anker, Waalwijk	Meditatie vanuit de christelijke traditie
Di	08-11	20.00	't Anker, Waalwijk	Verstaat gij wat gij leest?
Woe	09-11	20.00	De Haven, Waalwijk	Eredienst en Kerkmuziek
Do	10-11	13.00	Padua kerk, Waalwijk	Drempels overwinnen
Di	15-11	20.00	't Anker, Waalwijk	Meditatie vanuit de christelijke traditie
Di	15-11	20.00	't Anker, Waalwijk	Verstaat gij wat gij leest?
Do	17-11	14.30	De Haven, Waalwijk	Gedachten en gedichten over ouder worden
Zo	20-11	14.30	Kerk aan de Haven	Ein Deutsches Requiem, Tourdion
Di	22-11	20.00	't Anker, Waalwijk	Verstaat gij wat gij leest?
Do	24-11	13.30	De Haven, Waalwijk	Themakring over de Openbaring
Di	29-11	20.00	't Anker, Waalwijk	Verstaat gij wat gij leest?
Do	01-12	20.00	De Haven, Waalwijk	Toerusting nieuwe ambtsdragers
Do	08-12	20.00	De Haven, Waalwijk	Toerusting nieuwe ambtsdragers
Do	15-12	20.00	De Haven, Waalwijk	Toerusting nieuwe ambtsdragers
Do	12-01	19.30	De Haven, Waalwijk	Schilderen over bijbel- en levensverhalen