

FEEST VAN HOOP

Pinksteren 2021



Voorgangers: ds. Marleen Bloklander en ds. Bert van der Linden
Muzikale medewerking: 4Tune

In deze dienst zullen Jan van de Berg, Rob van Eekelen, Marijke Heurter, Sjany Metz, Janneke Opmeer, Carla Rijken, John Sterrenburg en Albert de Vink opnieuw als ambtsdrager verbonden worden aan de gemeente.
Marijke de Heer, Tineke Jansen en Ton Rosier zullen worden herbevestigd.

Protestantse Gemeente Waalwijk - 23 mei 2021

VOORBEREIDING

Instrumentaal

Opgang: Spirit wind

Ezekiel stared down into the valley
Filled with dry bones baking in the sun
Remains that used to be a mighty army
To him, it looked like their fighting days were done

But driven by a calling on his life
He spoke God's words, the bones began to shake
He stared wide-eyed as the flesh began to form
And as he prophesied to the wind
The soldiers began to wake

And the Lord sent His wind into the valley
And breathed the breath of life into their souls
And raised them again a mighty army
For soon these arisen warriors will battle again
For they have been filled with the spirit wind, woah

A pastor stands before his congregation
Once a mighty army for the Lord
But now he stares into the lifeless eyes
Believers leading carnal lives
He wonders what they're fighting for
But driven by a calling on his life

He spoke God's word like
He'd done a hundred times before
But this time he comes broken and weeping
With tears of a broken heart
And he cries out to the Lord

Oh Lord, send Your wind into this valley
And breathe the breath of life into their souls
And raise them again a mighty army
For soon these arisen warriors will battle again
For they have been filled with the spirit wind, woah

Holy Spirit, breathe on me - Breathe Your life in me

Oh Lord, send Your wind into this valley
And breathe the breath of life into our souls
And raise us again a mighty army
For soon these arisen warriors will battle again
For we have been filled with the spirit wind, woah

Oh Lord, we need You now, breathe Your life into us
Lord, we need You now our churches and our families
Oh Lord, we need You now breathe life into this
Dry and weary land, raise us up again

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Aanvangslied: Gezang 487 : 1 en 3

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,

zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

Openingsgebed

Lied: Lied 687 : 1 en 3

Wij leven van de wind,
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult,
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort,
geeft uit met gulle hand,
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

ROND DE BIJBEL

Gebed

Lezing: Handelingen 2 : 1 – 13

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: 'Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfilië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.'

Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: 'Wat heeft dit toch te betekenen?' Maar sommigen zeiden spottend: 'Ze zullen wel dronken zijn.'

Lied: De wind steekt op (Sela)

Als de hemel openbreekt,
het huis vervult met vrede,
zal de adem van uw Geest
ons met zijn kracht bekleden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!

De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
een vuur van liefde voor God!

Als U heilig vuur ontsteekt,
als antwoord op ons bidden,
is de kracht die ons ontbreekt
aanwezig in ons midden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!

Verkondiging

Meditatief moment: Psalm 68

VERBINDING

Presentatie

Opnieuw verbonden met de gemeente zullen worden als diaken Jan van de Berg, Rob van Eekelen, Marijke Heurter, John Sterrenburg en Albert de Vink; als pastorale ouderling Sjany Metz, Janneke Opmeer en Carla Rijken. Herbevestigd zullen worden Marijke de Heer als pastorale ouderling, Tineke Jansen als ouderling communicatie en Ton Rosier als ouderling-kerkrentmeester.

Inleiding

Geluid als van een storm op de Pinksterdag. Tongen als van vuur. God is geen vriendelijke vriend, geen grote geruststeller. Hij boezemt ontzag en angst in. Vuur, heiligheid en overweldigende macht. Daaruit klinkt een opdracht die te zwaar is om te dragen.

Bemoedigende woorden zijn niet genoeg. Kracht uit de hemel is nodig. Een overweldigend woord is als een orkaan of een vulkaanuitbarsting.

Deze Geweldenaar kent ons bij name. Je bent één van de miljarden – toch klinkt je naam. Hem ontgaat het lot van ieder van ons niet.

Er is vuur en een opdracht. Ver weg is Hij en toch zo nabij. Alleen zo zijn wij te redden.

Hij stuurt ons. Hij verandert dingen door wat we zeggen, doen en hopen. Door onze liefde. Zo is zijn Zoon: licht, waarheid en leven.

Maar ook: vurige tongen. Wind. Licht dat niet dooft. Heling van het verdeelde. Geest die levend maakt en in leven houdt.

Bas Plaisier, oud-secretaris-generaal van de PKN

Lied: 670 : 1, 3 en 4

Kom Schepper God, o Heil'ge Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.

Ontsteek een licht in ons verstand
en maak tot liefde ons hart bereid,
geleid met milde vaste hand
ons zwakke vlees in zekerheid.

Gij zijt door gaven zevenvoud
de vinger van Gods rechterhand,
die 's Vaders woord ons toevertrouwt
zodat het klinkt in ieder land.

Gebed

Heer, onze God, wij danken U vol vreugde dat U ons roept tot werkers in uw wijngaard. Wij danken voor hen, die in het beroep dat op hen gedaan is, uw roepstem vernomen hebben en bereid zijn gevonden een ambt in onze gemeente en kerk op zich willen nemen. Op deze dag, hebt U in het hart van mensen het licht van uw Geest ontstoken, zodat zij vrijmoedig en vurig uw grote daden verkondigen; vervul ook het hart van Jan, Rob, Marijke, Sjany, Janneke, Carla, John, Albert, Marijke, Ton en Tineke met de warmte van uw Geest, zodat zij voortdurend gericht zullen zijn op wat heilzaam is en heel maakt en in alle omstandigheden vertrouwen op uw geestkracht die bezielt en bemoedigt.

Belofte

Eenmaal bent u in het ambt van ouderling of diaken
in deze of een andere gemeente bevestigd.
Daarbij hebt u uitgesproken
dat u de heilige Schrift aanvaardt
als enige regel van het geloof
en zich wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is.
U hebt beloofd geheim te zullen houden
wat vertrouwelijk te uwer kennis mocht komen
en uw taak te vervullen
overeenkomstig de orde van onze kerk.

Nu u uw ambtswerk zult voortzetten of hervatten,
vraag ik u daarom:

Geloof u dat u in uw verkiezing door deze gemeente
door God zelf tot deze dienst bent geroepen?

En belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen
met liefde voor de gemeente

en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?

Wat is daarop uw antwoord, ouderling N/diaken N?
ouderling/diaken

Ja. Daartoe helpe mij God.

Bevestiging

God, onze hemelse Vader, die u tot dit ambtswerk heeft geroepen, geve u de
genade, dat u daarin ook voortaan trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn.
Amen.

Lied: 686 : 1, 2 en 3

1

De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.

De Geest van God bezielt
wie koud zijn en verstaend
herbouwt wat is vernield
maak een wat is verdeeld.

3

De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.

Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi

2

Wij zijn in Hem gedoopt
hij zalft ons met zijn vuur.

Hij is een bron van hoop
In alle dorst en duur.

Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?

Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

wat Gij begonnen zijt.
DIENST VAN HET DELEN

Collecten: Kia Pinkstercollecte

Gebeden

Slotlied: Lied 675

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen, van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Heenzending, zegen en beaming

Uitgeleide: Ik wens jou

Ik wens jou een dak boven je hoofd
dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht

Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind

Een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou

'k Wens jou vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft

Een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou

Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang

Instrumentaal