

# OVERSTAPDIENST

## GA MET GOD!



Voorgangers: ds. Otto Grevink en ds. Bert van der Linden

Organist: Nico Olie

Pianist: Jens van Breemen

Zang: Eveline de Wit

Overstappers: Iris, Mats, Matthijs en Christiaan

## Welkom en afkondigingen door Iris

### *Aansteken van de paaskaars*

## Stilgebed

### Aanvangslied: Psalm 121 : 1 en 4

Ik sla mijn ogen op en zie  
de hoge bergen aan,  
waar komt mijn hulp vandaan?  
Mijn hulp is van mijn Here, die  
dit alles heeft geschapen.  
Mijn herder zal niet slapen.

De Heer zal u steeds gadeslaan,  
Hij maakt het kwade goed,  
Hij is het die u hoedt.  
Hij zal uw komen en uw gaan,  
wat u mag wedervaren,  
in eeuwigheid bewaren.

## Bemoediging en groet

*De jongste kinderen gaan onder het lied 'Samen in het licht' naar De Haven.*

Samen in het Licht

tekst: Greet Brookerhof-vd Waa muziek: Gerard v Amstel



Wij gaan voor e - ven uit el - kaar en de - len nu het licht. Dat  
Wij ge - ven Gods ver - ha - len door. En wie zich o - pen - stelt er -  
Straks zoe - ken wij el - kaar weer op en elk heeft zijn ver - haal. Het



licht ver - telt ons iets van God. Op hem zijn wij ge - richt.  
vaart mis - schien een beet - je licht door wat er wordt ver - teld.  
licht ver - bindt ons met el - kaar: het is voor al - le - maal.

## **Ruzie in beeld** door Christiaan

**De Bijbel:** Genesis 28 : 41 – 45

*Jacob door Mats*

<sup>41</sup> Esau was woedend op mij, omdat mijn vader Isaak mij gezegend had. Hij dacht: Zodra mijn vader gestorven is, vermoord ik mijn broer!

<sup>42</sup> Maar mijn moeder Rebekka hoorde wat Esau van plan was. Ze liet mij bij zich komen. Ze zei: 'Esau wil je straffen. Hij wil je vermoorden!'

*Moeder van Jacob door Renate*

<sup>43</sup> Luister goed, jongen. Je moet onmiddellijk vluchten. Ga naar mijn broer Laban in de stad Charan. <sup>44</sup> Blijf daar totdat je broer niet meer zo kwaad is. <sup>45</sup> Over een tijd zal hij vergeten wat je gedaan hebt. Dan laat ik je halen. Ik ben bang dat ik jullie anders allebei verlies.'

**Gebed** door Iris

**Reisadvies:** Wees eerlijk! door Christiaan

Jullie mogen niet stelen, niet liegen en elkaar niet bedriegen. Als je zegt: 'Zo zeker als de Heer leeft', moet je de waarheid spreken. Want anders beledig je mijn naam. Ik ben de Heer. Beroof niemand, en dwing niemand om geld aan jou te geven. Geef een arbeider meteen na het werk zijn loon, wacht daar niet mee. Je mag iemand die doof is, geen ongeluk toewensen. En je mag iemand die blind is, niet laten struikelen. Heb eerbied voor mij. Ik ben de Heer. Wees eerlijk als je rechtspreekt. Dus behandel arme mensen niet beter dan machtige mensen, of andersom. Geef altijd een eerlijk oordeel. <sup>16</sup> Vertel bij de rechter geen leugens over een ander, want dan kun je zijn leven in gevaar brengen. Ik ben de Heer. Haat andere mensen niet. Als je boos bent op een ander, moet je dat tegen hem zeggen. Want als je boos op hem blijft of hem gaat straffen, word je zelf gestraft. Houd evenveel van de mensen om je heen als van jezelf. Ik ben de Heer.

*Leviticus 19*

## Samenzang: Lied 806

Zomaar te gaan met een stok in je hand;  
zonder te weten wat je zult eten.  
Zomaar te gaan met een stok in je hand;  
eindeloos ver is 't beloofde land.

Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?  
Altijd maar banger, duurt het nog langer?  
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?  
In de woestijn worden kinderen groot.

Zomaar te gaan, met Zijn woord als bewijs,  
altijd maar lopen, altijd maar hopen.  
Zomaar te gaan, met Zijn woord als bewijs,  
straks wonen wij in een paradijs.

## OP DE PLAATS RUST

### Gebed

### De Bijbel



## *Jacob door Matthijs*

<sup>10</sup> Ik was uit Berseba vertrokken. Ik was op weg naar de stad Charan. <sup>11</sup> Toen de zon onder was, zocht ik een plaats om te slapen. Ik pakte een grote steen. Die legde ik onder mijn hoofd, en zo ging ik slapen.

<sup>12</sup> Toen kreeg ik een droom. Ik zag een trap van de aarde naar de hemel. Ik zag engelen van God die de trap op liepen en weer naar beneden gingen. <sup>13</sup> En ik zag dat de Heer bij mij kwam staan.

## *Woorden van God door Patrick*

De Heer zei: 'Ik ben de Heer, de God van Abraham en van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen, zal ik aan jou en je nakomelingen geven.<sup>14</sup> Je zult veel nakomelingen krijgen. Zo veel dat niemand ze kan tellen. Je nakomelingen zullen steeds meer land krijgen, in het oosten, het westen, het noorden en het zuiden. En als de volken op aarde elkaar geluk toewensen, zullen ze zeggen: 'Ik hoop dat je net zo gelukkig wordt als Abraham en zijn nakomelingen.'

<sup>15</sup> Ik zal bij je zijn. Ik zal je beschermen, overal waar je heen gaat. En ik zal je weer terugbrengen naar dit land. Ik blijf bij je totdat ik gedaan heb wat ik je beloofd heb.'

## *Jacob door Matthijs*

<sup>16</sup> Toen ik wakker werd, dacht ik: Ik wist niet dat de Heer hier aanwezig was. Maar het is wel zo! <sup>17</sup> Dat maakte veel indruk op mij. Ik dacht: Wat een bijzondere plek is dit. Dit is het huis van God en de poort naar de hemel.

<sup>18</sup> Vroeg in de ochtend stond ik op. Ik pakte de steen waarop ik geslapen had. Die zette ik rechtop, en ik goot er wat olie overheen. Zo werd het een heilige steen. <sup>19</sup> De plaats waar ik was, heette Luz. Maar ik noemde die plaats Betel.

## **Kerk in opbouw**

**Verkondiging:** De droomplek

**Wisselzang: Ik zal er zijn**

*Eveline:*

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

*allen:*

Een boog in de wolken als teken van trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!  
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

*Eveline:*

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:  
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.  
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

*allen:*

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

*Eveline:*

O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:  
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

*allen:*

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

*De kinderen van de Kinderkerk komen terug.*

## DE REIS VOORTGEZET

*Jacob door Mats*

<sup>20-21</sup> Toen deed ik een belofte. Ik zei: 'De Heer zal mijn God zijn als hij me helpt en me onderweg beschermt. Hij zal mijn God zijn als hij voor eten en kleren zorgt, en als ik weer veilig bij mijn familie terugkom.' <sup>22</sup> Op de plek waar ik deze steen rechtop gezet heb, zal later een huis voor God zijn. En ik zal een tiende deel van alles wat God me geeft, aan hem teruggeven.'

<sup>29</sup> Ik ging weer verder. Ik reisde naar het oosten.

### De toekomstbril

**Overstap** door Martin Boeije

**Zegenwens:** Lied 416

1	2
Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen.	Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.	Ga met God en Hij zal met je zijn.
3	4
Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren, in de dood je leven sparen.	Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.	Ga met God en Hij zal met je zijn.

**Collecten en luisterlied:** Ik kan het niet alleen

Iedereen loopt met een boog om me heen - Bang om mijn ziel te bezeren  
Bang voor de woede getekend op mijn gezicht

Met woorden als wapens zo scherp als mijn tong - Sla ik het geluk uit mijn  
handen. Alleen in het donker, mijn deuren en ramen zijn dicht

Koud is mijn wereld, het sneeuwt in mijn hart - Er staat ijs op het wit van mijn  
ogen. Weg is het water, de liefde die stroomde door mij

Sterk zijn de stenen en hoog is de muur - Verzegeld de deuren en ramen  
Ik wil ze doorbreken, maar ik kan er van binnen niet bij.

Ik kan het niet alleen, Nee - Ik kan het niet alleen. Ik heb de hand van de nacht  
op mijn keel. De eenzaamheid wordt me teveel. Ik kan het niet alleen.  
Alleen

Oh, ik schreeuw om jouw liefde - Maar zwijg als het graf. Ik hunker naar jou.  
En toch wijs ik je af - Mijn 'laat me met rust' Is een 'laat me niet langer alleen'

Let niet op mijn woorden. Hoor niet wat ik zeg. Blijf het proberen.  
Al stuur ik je weg - Zie niet mijn masker . Maar kijk alsjeblieft door me heen

Want, ik kan het niet alleen. Nee, ik kan het niet alleen.  
Ik heb de hand van de nacht op mijn keel . De eenzaamheid wordt me teveel  
Ik kan het niet - Alleen - Ik kan het niet alleen

**Gebeden** door Iris en Pieta van der Linden

**Slotlied:** Lied 423

1	2
Nu wij uiteengaan vragen wij God: ga met uw licht voor ons uit!	Voor wie ons lief zijn vragen wij God: ga met uw licht voor hen uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!	Al onze vrienden wensen wij vrede: Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

3  
Voor alle mensen in deze stad:  
Vrede en goeds in elk huis!  
Voor al wie kwamen onder dit dak:  
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

**Heenzending, zegen en beaming**

*Na de dienst is er koffie en fris. De jongeren hebben als traktatie droomkoekjes gebakken.*