

Een weg voor samen - samen Eén



Voorgangers: ds. Bert van der Linden en ds. Otto Grevink

Organist: Ben de Rooij
m.m.v. de zanggroep o.l.v. Corine Vreeken

Liturgische kleur: rood

De Kinderkerk start om 10.00u in De Haven

VOORAF

Orgelspel

Vooraf: lied 84a: 1,2,3,4,5

Wat hou ik van uw huis,
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw om de levende God.

Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo'n blijvende kans om te zingen voor U.

Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U.
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.

De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.

Welkom en mededelingen

VOORBEREIDING

Stil gebed

Samenzang: 'Samen in de naam van Jezus'

Samen in de naam van Jezus	Prijs de Heer
Heffen wij een loflied aan	De weg is open
Want de geest spreekt alle talen	Naar de Vader naar elkaar
En doet ons elkaar verstaan	Jezus Christus, triomfator,
Samen bidden, samen zoeken	mijn verlosser, middelaar
Naar het plan van onze heer	Vader met geheven handen
Samen zingen en getuigen	Breng ik u mijn dank en eer
Samen leven tot zijn eer	Het is uw Geest die mij doet zeggen
	Jezus Christus is de Heer

Bemoediging, groet en drempelgebed

Afscheid van de aftredende ambtsdragers

1. Gerrit Westerveld, voorzitter Algemene Kerkenraad
2. Janneke Opmeer, scriba Algemene Kerkenraad
3. Geert Hulsbos, diaken en voorzitter Wijkkerkenraad Ambrosiuskerk
4. Stans Paans, scriba Wijkkerkenraad Ambrosiuskerk
5. Wim van Drunen, voorzitter Wijkkerkenraad Kerk aan de Haven
6. Daniëlle van Drongelen, ouderling communicatie Algemene Kerkenraad
7. Martin Boeije, jeugdouderling Algemene Kerkenraad
8. Christine Boeije, jeugdouderling Algemene Kerkenraad
9. Annemarie Timmermans, ouderling Algemene Kerkenraad Ambrosiuskerk
10. Gijs Maas, ouderling erediensten Kerk aan de Haven
11. Carla Rijken, pastoraal ouderling Ambrosiuskerk
12. Annemarieke de Wit, pastoraal ouderling Kerk aan de Haven
13. Ria de Groot, pastoraal ouderling Kerk aan de Haven
14. Ciska de Graaf, pastoraal ouderling Kerk aan de Haven
15. Margreet Salverda, pastoraal ouderling met bijzondere opdracht voor ouderen Kerk aan de Haven
16. Ineke van de Pol, diaken Ambrosiuskerk

17. Janine Paans, jeugddiaken Ambrosiuskerk
18. Wouter Schaap, diaken Kerk aan de Haven
19. Albert de Vink, diaken Kerk aan de Haven
20. Marijke Heurter, diaken Kerk aan de Haven
21. Marijke de Heer, diaken Kerk aan de Haven
22. John Sterrenburg, jeugddiaken Kerk aan de Haven
23. Joyce Heurter, jeugdouderling Kerk aan de Haven
24. Han Botterweg, diaken met bijzondere opdracht voor classis Ambrosiuskerk
25. Jan de Rooij, ouderling kerkrentmeester
26. Marco van Beek, ouderling kerkrentmeester
27. Peter de Wit, ouderling kerkrentmeester

Wij laten jullie gaan en zeggen jullie dank voor de overtuiging, de inzet en de liefde waarmee jullie je dienst in Christus' kerk hebben vervuld.

Wat blijft, is de verbondenheid met het ambt, waarin alles wat in vertrouwen tot jullie gekomen is, geheim zal blijven, ook na jullie afscheid.

Samenzang: Lied bij het afscheid (melodie gezang 429)

Voor al het werk dat in de jaren
door u in liefde is gedaan
- waardoor u ons heeft doen ervaren
hoe God zijn weg met ons wil gaan -
danken wij Hem die u de kracht
en inspiratie daarvoor gaf.

Bij al het werk dat er zo doende
door jou in liefde is verzet,
willen wij God als krachtbron noemen,
danken wij Hem in ons gebed.
Wij bidden en wij vragen dat,
Hij met u gaat , uw verd're pad.

Wij gaan samen!

Samenzang met zanggroep: lied 150a: 1 zanggroep en 2 allen

Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

DE BIJBEL OPEN

Gebed van de zondag

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 12: 1-9 (Ria de Groot)

12¹ De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.

² Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. ³ Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’

⁴⁻⁵ Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had opgedragen. Hij was toen vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnendie ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaän. Toen ze daar waren aangekomen, ⁶ trok Abram het land door tot aan de eik van More, bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Kanaänieten. ⁷ Maar de HEER verscheen aan Abram en zei: ‘Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.’ Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de HEER, die aan hem verschenen was. ⁸ Daarvandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Betel ligt, en ergens ten oosten van Betel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de HEER en riep er zijn naam aan. ⁹ Steeds verder reisde Abram, in de richting van de Negev.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Efeze 4: 1-6 (Ineke van de Pol)

¹ Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: ² wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. ³ Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: ⁴ één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, ⁵ één Heer, één geloof, één doop, ⁶ één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.

Samenzang met zanggroep: lied 542: 1 en 2 zanggroep, 3 en 4 allen

1
God roept de mens op weg te gaan,
zijn leven is een reis:
‘Verlaat wat gij bezit en ga
naar ’t land dat Ik u wijs.’

2
Het volk van God was veertig jaar
– een mensenleven lang –
op weg naar het beloofde land,
het land van Kanaän.

3
Heer, geef ons moed en doe ons gaan
uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur,
een nieuwe Mozes zijn.

4
Eer aan de Vader en de Zoon
en aan de heilige Geest,
God, die al voor de eerste mens
belofte zijt geweest.

Verkondiging

Samenzang met zanggroep: lied 970: 1 allen, 3 zanggroep, 5 allen

1
Vlammen zijn er vele,
één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele,
één is het licht,
wij zijn één in Christus.

3
Gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
wij zijn één in Christus.

5
Leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

De kinderen komen terug van de Kinderkerk

BEVESTIGING EN PRESENTATIE WERKGROEPEN

Inleiding op de bevestiging

Vele leden kent onze gemeente. En onze gemeente is nu één. Eén in vieren, leren en dienen.

Veel gaven zijn ons geschonken door God. Gaven die velen van ons inzetten ten bate van de gemeente. Allemaal staan we daarin in dienst van God en Zijn gemeente; in het ambt van gelovige.

Naast het ambt van gelovige zijn er ook bijzondere ambten: er zijn ouderling en diakenen, die samen met de predikanten verantwoordelijkheid dragen als raad van de kerk

Samen met de gemeente geven zij vorm aan het vieren, leren en dienen, waarin we ons geloof belijden en tot uiting brengen, tot eer van God.

Zang: Eveline de Wit: Mag ik dan bij jou

Als het onweer komt, En als ik dan bang ben, Mag ik dan bij jou?
Als de avond valt, En 't is mij te donker, Mag ik dan bij jou?
Als de lente komt, En als ik dan verliefd ben Mag ik dan bij jou?
Als de liefde komt, En ik weet het zeker, Mag ik dan bij jou?

Mag ik dan bij jou schuilen, Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen Droog jij m'n tranen dan?
Want als ik bij jou mag, Mag jij altijd bij mij
Kom wanneer je wilt, 'k hou een kamer voor je vrij.

Als het einde komt, En als ik dan bang ben, Mag ik dan bij jou?
Als het einde komt, En als ik dan alleen ben, Mag ik dan bij jou?

Vervolg op de inleiding:

De afgetreden Algemene Kerkenraad is dankbaar dat zij de namen bekend mocht maken van nieuwe ambtsdragers. Tegen die benoemingen zijn geen bezwaren ingebracht. Zij zijn dus waardig om in het ambt bevestigd te worden.

Loven wij de Heer.

Gemeente: Wij danken God.

Samenzang met zanggroep: lied 362: 1 zanggroep, 2 allen

Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij scheidt ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: 'Ik zal jou niet begeven'.

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

Presentatie nieuwe ambtsdragers

1. Wim van Drunen, voorzitter
2. Johan Smits, scriba
3. Daniëlle van Drongelen, ouderling communicatie
4. Martin Boeije, jeugdouderling
5. Christine Boeije, jeugdouderling
6. Carla Rijken, ouderling pastoraat
7. Marijke de Heer, diaken
8. Marijke Heurter, diaken
9. John Sterrenburg, jeugddiaken
10. Albert de Vink, diaken
11. Annemarie Timmermans, ouderling leren & ontmoeten
12. Geert Hulsbos, ouderling leren & ontmoeten
13. Peter de Wit, ouderling kerkrentmeesters
14. Geo van der Velden, ouderling vieren
15. Kees Honcoop, ouderling pastoraat
16. Sjany Metz, ouderling pastoraat
17. Jan van den Berg, diaken
18. Lianne van Beek, jeugddiaken
19. Rob van Eekelen, diaken
20. Johan den Engelse, ouderling kerkrentmeester

Gebed om de Geest

Vragen

Aan ambtsdragers die hun dienst hervatten

Eenmaal ben je in het ambt van diaken of ouderling in deze gemeente bevestigd. Daarbij heb je uitgesproken dat je de heilige Schrift aanvaardt als enige regel van het geloof en je wilt verzetten tegen alles wat daarmee strijdig is. Je hebt beloofd geheim te zullen houden wat in vertrouwen tot je komt en je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk.

Nu u uw ambtswerk zult hervatten vraag ik je daarom:

Geloof je dat je in je verkiezing door deze gemeente, door God zelf bent geroepen tot deze dienst?

En beloof je je ambt waardig en trouw te vervullen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?

Wat is daarop uw antwoord?

Antwoord: Ja, daartoe helpe mij God

Aan ambtsdragers die nieuw aantreden

Je wordt nu voor het eerst geroepen tot ouderling of diaken in deze gemeente. Daarom vraag ik je:

Geloof je dat je in je verkiezing door deze gemeente, door God zelf bent geroepen tot deze dienst?

Aanvaard je de heilige Schrift als enige regel van het geloof en wil je je verzetten tegen alles wat daarmee strijdig is?

Belooft je je ambt waardig en trouw te vervullen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt, beloof je geheim te houden wat in vertrouwen tot je komt en beloof je je taak te vervullen in overeenkomst met de orde van onze kerk?

Antwoord: Ja, daartoe helpe mij God

Zegen en handoplegging

Antwoord van de gemeente: Samenzang: Lied bij de bevestiging (melodie gezang 429) (staande)

Weet u geïnspireerd-gedragen
door God die u geroepen heeft
om het met Hem erop te wagen;
geloof dat Hij u daartoe geeft,
de Geest, de kracht en het geduld
waarmee u dit volbrengen kunt.

Leef van Gods eeuwenoude woorden
en bouw zodoende aan Zijn kerk.
Laat Zijn stem door uw stem heen horen:
hoezeer Hij door ons mensen werkt
en hoe Zijn hart de wereld raakt.
Vervul in dat geloof uw taak.

Presentatie werkgroepleden

Werkgroep Vieren: Geo van der Velden (ouderling), Gijs Maas, Marc Slot, Thijs Kramer, Annie Nordmeijer, Teuni Grims, Jan Koster, Boudewijn de Graaf

Werkgroep Diaconie:

Jan van den Berg (diaken), Marijke de Heer (diaken), John Sterrenburg (jeugd-diaken), Lianne van Beek (jeugd-diaken), Marijke Heurter (diaken), Rob van Eekelen (diaken), Albert de Vink (diaken), Jaap Vermeijden, Tonny Westerveld

Werkgroep Kerkrentmeesters:

Peter de Wit (ouderling kerkrentmeester), Kees de Kramer (ouderling kerkrentmeester), Frans Grims (ouderling kerkrentmeester), Johan den Engelse (ouderling kerkrentmeester), Petra Priem, Els van de Heijden, Theo Fuijkschot

Werkgroep Leren & Ontmoeten:

Annemarie Timmermans (ouderling), Jacoline Buijs, Bert Broersma, Petra de Kramer, Alies van der Linden, Esther Hartman, Elke van der Heijden, Wilma van Rooijen, Geert Hulsbos (ouderling), Joop Joossen

Werkgroep Communicatie: Daniëlle van Drongelen (ouderling), Marienka Heijkoop, Marijke Grevink, Wouter Heijkoop

Werkgroep Jeugd:

Martin Boeije (jeugd-ouderling), Christine Boeije (jeugd-ouderling), Sandra Gaakeer, Linda de Jong, Pieta van der Linden, Marijke Maas

Werkgroep Pastoraat:

Kees Honcoop (ouderling), Carla Rijken (ouderling), Sjany Metz (ouderling),
Janneke Opmeer (ouderling classis en synode), Lenie Stolk, Margreet Salverda,
Emmy Zwijnenburg, Annemarieke de Wit

Werkgroep PGML (vertegenwoordigers uit verschillende werkgroepen):

Wim van Drunen (ouderling-voorzitter), Johan Smits (ouderling-scriba), Martin
Boeije (jeugd), Janneke Opmeer (pastoraat), Geert Hulsbos (leren en ontmoeten),
Peter de Wit (kerkrentmeesters)

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed

Gebed om zegen voor de werkgroepleden

Gebeden in 7 door leden van de verschillende werkgroepen. Na elk gebed
wordt een van de 7 kaarsen aangestoken in de regenboog kleuren

Onze Vader

Collecten

Slotlied met zanggroep: lied 634

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Wegzending en zegen

-In de Haven is na de dienst koffie met overheerlijke taart, gebakken door vele gemeenteleden.

Loop zeker even mee om deze dag en dit moment te vieren!

Daarna is er een lunch, mocht u zich niet hebben opgegeven, blijf zeker! Er is genoeg brood om met elkaar te delen.

-Vanavond is de Top 2000 kerkdienst in de Ambrosiuskerk. Aanvang 20.00 uur

-Zondag 5 februari. Doopdienst. Aanvang 10 uur. ds Bert van der Linden

Wil je reageren op deze dienst: vieren@pgwaalwijk.nl

Wil je op de hoogte blijven d.m.v. de wekelijkse nieuwsbrief: nieuwsbrief@pgwaalwijk.nl

Volg ons ook op Facebook: protestantsegemeente.waalwijk

KATERN PUZZELS VOOR KINDEREN



Zoek de 10 verschillen!



In deze puzzel zitten 5 zinnen verborgen.
 Zoek de woorden met hetzelfde teken bij
 elkaar en maak er een zin van!

- ‡ God
- ∞ Abram
- Δ Abram
- * De
- ^ God

Look Around Abraham

**Abraham's
New Home**

—Genesis 12, 13

Unscramble the letters on the points of the compass to make the four words missing from Genesis 13:14, 15.

"The Lord said to Abram, . . . 'Lift up your eyes . . .

look ¹ _____ and ² _____,

³ _____ and ⁴ _____.

All the land that you see

I will give to you and

your offspring

forever."



Vandaag is mijn lievelingsdag omdat



naam:.....

leeftijd:.....

Lever deze kleurplaat aan het einde van de dienst in bij een dominee en de mooiste plaatsen we natuurlijk in Kompas en winnen een leuke prijs! Kleuren mag vandaag!