

Orde

voor de dienst van Woord, Gebed en de Heilige Doop.

EEN NIEUW BEGIN



In deze dienst zullen Thijme, Isabel en Noud worden gedoopt.

We noemen de namen van de dopelingen van het afgelopen kerkelijke jaar:
Quinten, Matthew, Josje, Emma, Pien, Teun en Naut.

Voorganger: ds. Bert van der Linden

Ouderling van dienst: Gijs Maas

Organist en pianist: Ben de Rooij

Soliste: Julie Spuijbroek

Tweede zondag van Advent, 4 december 2016



Maak het mee!

Stel je voor dat overal vrede komt.

Stel je voor dat mensen een nieuw begin kunnen maken.

Dat mensen wachten op de komst van de Heer.

Stel je voor dat alles goed komt.

En jij maakt het mee.

In de adventstijd leven we van de verwachting. Vier Bijbelse figuren vertellen daarover. We lezen uit Jesaja, die zegt dat de vrede zal komen. We horen Johannes de Doper vertellen over een nieuw begin. We lezen uit de brief van Jakobus, die schrijft: 'Heb geduld tot de Heer komt.' En op de vierde advent horen we een verhaal over Jozef, de aanstaande man van Maria. Hij hoort in een droom dat de Zoon van God geboren zal worden.

Hun verhalen zijn vol verwachting. Geen verwachting van iets dat ooit, ver weg in de geschiedenis zal gebeuren; Jesaja, Johannes, Jakobus en Jozef vertellen dat mensen het mee kunnen maken. Dat ze het met eigen ogen zullen zien. En dat ze mee kunnen werken om de toekomst waar te maken.

Adventsproject van de Kinderkerk

VOORBEREIDING

Welkomstlied: Met open armen

1
Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis,
Welkom in Gods huis,
Welkom in Gods huis,
Welkom, welkom thuis.

3
Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom en afkondigingen

Stilgebed

Intochtslied: Lied 439 : 1 en 3

Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

2
Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis,
Welkom in Gods huis,
Welkom in Gods huis,
Welkom, welkom thuis.

Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.

Bemoediging en groet (staande)

we gaan zitten

Kaars en gedichtje door Boet den Engelse

Johannes roept het woord van God,
herhaalt het vele keren.
Ik steek het tweede kaarsje aan:
het lichtje van bekeren.

Samenzang: Lied 454 : 1, 2 en 3

1
De mensen die gaan in het duister,
die wonen in 't land van de dood,
zij zullen een licht zien stralen;
het hemelse morgenrood.

2
Zij zullen weer zingen van vreugde,
de angst en de nood zijn voorbij,
geen vijand marcheert door de straten,
de kinderen spelen weer vrij.

3
De stuk die hen sloeg is gebroken,
geen mens wordt vertrapt of verdrukt.
Zij krijgen weer tijd van leven,
er is een begin van geluk!

Levensregels:

Met Uw woord in ons hart - en onze handen vaardig tot Uw werk
spreken wij uit, o HEER, jegens U en onze naaste:
dat wij U zullen dienen en niemand anders –
dat wij Uw beeld en gelijkenis herkennen zullen in de gestalte van Jezus Christus,
dienstknecht van de minsten der mensen – dat wij Uw Naam zullen heiligen –
dat wij Uw toekomstige dag zullen vieren – dat wij onze ouders zullen eerbiedigen –
dat wij het leven hoog houden – dat wij elkaar trouw zullen zijn –
dat wij ons niets van elkaar zullen toe-eigenen – dat wij elkaar met waarheid zullen
ontmoeten – dat wij elkaar het goede van het leven gunnen –
Zo hebben wij gehoord, zo zullen wij doen, HEER, onze God, gezegend zijt Gij.

Lied: MAGNIFICAT

Met heel mijn ziel prijs ik de Heer,
met al mijn adem dank ik God.
Hij dacht aan mij, richtte mij op.
De mensen prijzen mij gelukkig.

*Maak groot de Heer prijs hem, heilig is zijn naam.
Maak groot de Heer prijs hem, heilig is zijn naam.*

Barmhartig is Hij altijd weer,
voor wie hem volgen en hem dienen.
Hij heeft getoond hoe sterk Hij is;
hoogmoedigen heeft Hij verslagen.

Voor machtigen is er geen plaats;
Hij heeft hen van hun troon gestoten.
De kleine mensen maakt Hij groot;
Hij zet ze op een voetstuk neer.

De rijke mensen stuurt Hij weg,
met lege handen naar hun huis terug.
De hongerigen geeft Hij veel;
Hij overlaadt hen met het beste.
Hij neemt het op voor Israël,
komt alles na wat Hij hen heeft beloofd.
Bewijst zo zijn barmhartigheid,
zijn trouw en liefde tot in eeuwigheid.

ROND DE BIJBEL

Gebed

Moment van de kinderen: Maak het mee!

Projectlied: Een ster laat mensen weten (mel. Lied 444)

Een ster laat mensen weten: de nacht gaat snel voorbij. God zal ons niet vergeten, Hij houdt van jou en mij.	Uit diepte, kou en donker brengt Hij je naar het licht. Een nieuw begin, een wonder. Dat is een vergezicht.
---	--

Een ster laat mensen weten:
de nacht gaat snel voorbij.
God zal ons niet vergeten,
Hij houdt van jou en mij.

De kinderen gaan naar de kerk.

Evangelielezing: Een nieuw begin (Matteüs 3 : 1 – 12) door Gerben Westerveld

3¹ In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: ² ‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ ³ Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: ‘Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden.”’⁴ Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. ⁵ Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe, ⁶ en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden.

⁷ Toen hij zag dat veel farizeeën en sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel?’ ⁸ Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, ⁹ en denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken!¹⁰ De bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. ¹¹ Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; ¹² hij houdt de wan in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur.’

Samenzang: Psalm 25 : 2 en 4

Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
in het effen recht des Heren:
wie Hem need'rig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.

Verkondiging: Een nieuw begin

Welkomstlied

Onder het welkomstlied worden Tijme Huibert Hendrik-Jan Groenenberg, Isabel Jasmijn Nordmeijer en Noud Gerben Westerveld naar binnen gebracht.

Tijme is de zoon van Bjorn Groenenberg en Marlies Groenenberg – Veldsink. Isabel de dochter van Rob Nordmeijer en Fleur Nooij – Nordmeijer. Gerben Westerveld en Nicole Westerveld – van den Berg zijn de ouders van Noud. De dopelingen werden achtereenvolgens geboren op 28 juli, 29 juli en 1 oktober 2016.

236 Welkom, welkom in ons midden

melodie: gezang 459

John Stainer 1840 - 1901

1. Wel - kom, wel - kom in ons mid - den,
wel - kom, nieuw - ge - bo - ren kind,
hier mag jij met ons aan - bid - den
God die men - sen zoekt en vindt.

2 vrouwen:

Welkom, welkom in ons midden,
welkom, nieuwgeboren kind,
hier mag jij het licht aanbidden
dat de duisternis verblindt.

3 allen:

Welkom, welkom in ons midden,
welkom, nieuwgeboren kind,
hier mag jij de zon aanbidden
die de wereld overwint.

4 mannen:

Welkom, welkom in ons midden,
welkom, nieuwgeboren kind,
hier mag jij de Naam aanbidden
die met jouw naam zich verbindt.

5 allen:

Welkom, welkom in ons midden,
welkom, nieuwgeboren kind,
hier mag jij de Heer aanbidden
die voltooit wat jij begint.

RONDE DOOPSCHAAL

Doopgedachtenis

Quinten Kraneveld, Matthew Tarpeh, Johanna Agnita Helena Catharina Cornelia (Josje) van Pinxteren, Alida Johanna Maria Vugts, Pien Imke Esther Niene van Dongen, Teun Jan Hendrikus Nijmeijer en Naut Marcus Gerald Oostema.

Presentatie van Thijme, Noud en Isabel

Gedicht door Marlies Groenenberg

Twee Handen

Zei de kleine tot de grote Hand:

‘Hé, grote hand, ik heb je nodig, want bij jou ben ik geborgen.
Ik voel je wanneer ik wakker word en jij dan bij me bent,
wanneer ik honger heb en jij mij voedt,
wanneer jij helpt, als ik een toren bouw,
wanneer ik met jouw hulp mijn eerste pasjes zet,
wanneer ik bij jou kom als ik wat angstig ben.
Kom, blijf bij mij en hou me vast!’

En zei de grote Hand tot de kleine hand:

‘Hé, kleine hand, ik heb je nodig, want jij hebt mij gegrepen.
Dat voel ik, als ik veel voor jou mag werken, als ik speel, lach,
en dol met jou, kleine wonderbare dingen nieuw ontdek,
als ik warmte voel en van je hou,
als ik merk hoe ik met jou weer bidden kan en danken.
Kom, blijf bij mij en hou me vast!’

Samenzang: Lied 348 : 1, 2 en 3

Heer van uw kerk
Gij hebt het woord genomen
en zegt ons: laat de kind'ren tot Mij komen
want hunner is het koninkrijk

Hier zijn wij dan:
van U is 't jonge leven,
het moet U dankend worden weergegeven,
want alles komt uit uwe hand.

Reeds staat Gij klaar
en komt ons vriend'lijk tegen
uw liefde vindt ons langs verborgen wegen
eer wij U zoeken zijt Gij daar

Doopgelofte

Belijd je te geloven in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Erken je dat de doop een teken en zegel is van de liefde van God ons getoond in Jezus Christus.

Beloof je je kind christelijk op te voeden, daarbij gebruikmakend ook van de hulp die de kerk daarbij geeft.

Wil je ruimte geven in het gezin aan de christelijke opvoeding en je man daarin bijstaan zoveel als in je vermogen ligt?

Wisselzang: Nog voordat jij bestond

(Onder het lied mogen de kinderen naar voren komen)

soliste

Nog voordat je bestond, kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield, gaf hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

allen

Kom tot de Vader, kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

soliste

En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed, veranderd daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij komt.

allen

Kom tot de Vader, kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

soliste

De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

Doopgebed

Bediening van de heilige Doop en doopkaars

Gelofte van de gemeente:

Wilt u als gemeente deze kinderen een plaats geven in uw midden, zodat uw zorg en liefde naar hen uitgaat?

Wilt u deze ouders terzijde staan in vriendschap als zij proberen deze kinderen groot te brengen in de Geest van het evangelie, indachtig uw eigen doop?

Zegenbede: Lied 363 (staande)

Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal'.
Hij schiep 't heeal, Zijn Naam ter eer:
Looft, looft dan aller heren HEER'!

Gedicht door de kinderkerk

Orgelspel

De kinderen zoeken hun plaats in de kerk weer op.

VOOR ELKAAR EN DE WERELD

Gebeden

Collecten en Ik zal er zijn

IK ZAL ER ZIJN

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborg en aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

De kinderen die bij de oppasdienst waren, komen de kerk binnen.

Slotlied: Lied 433

1
Komt tot ons, de wereld wacht,
als des hemels zonneschijn
op de aarde wordt gesteld,
gaat uw weg zoals een held.

3
Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.

5
Lof zij God in 't hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.

2
Kind dat uit uw kamer klein,
Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria 's kind.

4
Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

Heenzending, zegen en beaming.

Na de dienst kunt u de doopouders in het koor van de kerk feliciteren met de doop van hun kind.