

DOOPGEDACHTENIS- EN DOOPDIENST
Eerste zondag van Advent 2021

In verwachting van verandering



We gedenken de doop van Merijn, Ivar, Femmy, Estée en Julien.

In deze dienst zullen Jara, Saar en Bryan worden gedoopt.

Voorganger: ds. Bert van der Linden

Organist: Nico Olie

Pianist: Hans Hertog

Soliste: Marjet Duister

Kerk aan de Haven – 28 november 2021 - Waalwijk

Orgelspel

Opgang: Thuis

Marjet

Welkom thuis,
hier mag je zijn.
De Vader viert een feest.
Welkom thuis,
voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.

Met zijn zegenende handen op je schouders
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.

Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.

Kom maar binnen.
Hij sluit je in zijn armen.
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.
Deel in de vreugde en open nu je handen.
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.

Welkom en afkondigingen door Adriene

Stil gebed

Licht door Adriene

De eerste Adventskaars wordt aangestoken.

DOE DE LICHTEN AAN

*Doe de lichten aan
tegen alle duister in*

*Zet de lichten voor het raam
ga niet in het donker zitten*

*Wees zelf een lichtpunt
straal licht en interesse uit*

*Geef het licht de ruimte
tegen alle angst in*

*Verspreid het licht van de aandacht
breng hoop aan het licht ondanks alles.*

*Sluit de gordijnen niet
Open je voor elkaar.*

Aanvangslied: Nu daagt het in het oosten (Lied 444:1)

Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Bemoediging en groet

Gebed om hulp en zegen

Lied: Kom tot de Vader

1 Marjet

Nog voordat je bestond
Kende Hij je naam
Hij zag je elk moment
En telde elke traan
Omdat Hij van je hield
Gaf Hij zijn eigen zoon
Hij wacht alleen nog maar
totdat jij komt

3 Allen

Kom tot de Vader
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar
wanneer jij komt

5 Allen:

Kom tot de vader
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar
wanneer jij komt

2

En wat je nu ook doet
Z'n liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ook deed
Verander daar iets aan
Omdat Hij van je houd
Gaf Hij zijn eigen zoon
En nu is alles klaar
wanneer jij komt

4 Marjet:

En wat je nu ook doet
Z'n liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed
Verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
Gaf Hij z'n eigen zoon
En nu is alles klaar
wanneer jij komt

6 Allen:

Kom tot de vader
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij heeft
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar
wanneer jij komt

De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt

Doopgedachtenis

In deze dienst gedenken we de feestelijke doop van de kinderen uit de gemeente van het afgelopen kerkelijke jaar. Deze zondag van Advent wijst vooruit. De gedoopte kinderen hebben de toekomst en ze doen ons denken aan het Kind van Bethlehem.

We herinneren ons met vreugde en dankbaarheid dat hun namen in de palm van de hand van God geschreven staan.

We noemen de namen van de dopelingen opnieuw in het midden van de gemeenschap, waarmee zij door het water van de doop verbonden zijn. Door deze doopgedachtenis staan we ook stil bij onze eigen doop. Hun God is onze God en onze God is hun God.

God heeft zich door de doop in liefde verbonden met:

Merijn Cajan Teunissen 29 november 2020

Ivar Robert Melissen 29 november 2020

Estée Maria de Ru 29 augustus 2021

Julien Harm Gijs de Ru 29 augustus 2021

Femmy Kraneveld 3 oktober 2021

Luisterlied: In het licht

Marjet

In de donkere nacht verschijnt een licht en de duisternis
krijgt het niet in haar macht.

Eeuwenlang al voorzegt: het woord van God - dat geboren wordt.

Hoop waar de wereld op wacht.

In het licht van Gods Zoon, zien wij zijn goedheid, zijn waarheid.

In het licht van Gods Zoon, brengt Hij in kleinheid zijn grootheid dichtbij.

Niemand ziet Gods gezicht, maar in zijn zoon

wordt Hij een persoon, maakt Hij bekend wie Hij is.

In mijn donkere nacht verschijnt zijn licht

en de duisternis krijgt het nooit in haar macht.

Gebed

Lezing: In verwachting van verandering (Lucas 1 : 5 -25) door Wouda

Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. 6Beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. 7Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd.

8Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, 9 werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. 10De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. 11Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. 12Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. 13Maar de engel zei tegen hem: 'Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. 14Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. 15 Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, 16en hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen. 17 Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.' 18Zacharias vroeg aan de engel: 'Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.' 19 De engel antwoordde: 'Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. 20Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.' 21De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. 22Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. 23Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. 24Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: 25De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen me niet langer verachten.

Samenzang: Mijn hart verheugd zich zeer (Lied 152 : 1)

Mijn hart verheugt zich zeer
en roemt in God, de Heer.
Hij doet mij 't hoofd opsteken.
Hij heeft mijn eer gered
Ik kan vrijmoedig met
al wie mij hoonde spreken.

Verkondiging

Samenzang: Verbonden met vader en moeder

Onder dit lied worden de dopelingen de kerk binnen gebracht. Ook komen de kinderen van de Kinderkerk naar de kerk.

Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee,
maar ook met de andere mensen,
vier jij hier dit feest met ons mee.

Je hebt al een naam,
maar je krijgt er één bij op dit feest,
want jij wordt gedoopt in
de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

In deze dienst zullen drie kinderen worden gedoopt. Allereerst Jara Nordmeijer, de dochter van Jermo Nordmeijer en Samantha Nordmeijer – Ijpelaar. Zij werd geboren op 3 mei 2020. Ook haar nichtje zal dit teken van de liefde van God ontvangen: Saar Nordmeijer (28 januari 2021), de dochter van Rob Nordmeijer en Fleur Nordmeijer – Nooij. En ten slotte zullen Dirk-Jan van de Werken en Sabrina Spierings hun zoontje Bryan van de Werken (28 augustus) laten dopen.

Presentatie, naamgeving en gelofte

Leven mogen wij ontvangen als een geschenk. Wij verheugen ons vandaag in het nieuwe leven van deze prachtige kinderen. Wij zijn dankbaar dat Jermo en Samantha, Rob en Fleur en Dirk-Jan en Sabrina de wens hebben uitgesproken om hun kinderen te laten dopen in onze gemeenschap.

God, onze Vader, heeft in de doop tegen Jezus zijn Zoon gezegd: "Jij bent geliefd." Deze liefde mag ook vandaag klinken en tastbaar worden in de doop van jullie kind.

Zo gaf Jezus aan ons zijn levensopdracht door: Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerling door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest en hen te leren dat ze mogen leven als kinderen van God, zoals ik het hen heb voorgedaan. En houdt dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld.

Met welke naam zal zij/hij worden gedoopt?

De ouders laten hun wensen voor de dopeling horen:

Lieve Jara, wij wensen jou de nabijheid toe van de Heer. Wij danken hem elke dag voor jou in ons leven en vragen Hem om met je mee te gaan op de weg die voor je ligt. Wij wensen dat God je liefde en geborgenheid geeft en je ook bij hem jezelf mag thuis voelen.

*Voor Saar: Geboren uit liefde
kostbaarder dan goud
door God geliefd
aan ons toevertrouwd
een stukje hemel
lieflijk en klein
een wonder waarvoor
wij eeuwig dankbaar zijn*

*Bij de doop van Bryan staan we verwonderd stil bij het leven. We ervaren hoe klein we zijn en hoe groot: hulpeloos en toch vol levenskracht. Nu onze zoon is geboren vragen wij U:
help ons alles te doen wat het geluk van dit kind kan dienen,*

U hebt ons dit jonge leven toevertrouwd; laat het te midden van ons opgroeien in een klimaat van goedheid en liefde.

Gelofte

Beloof je je kind voor te gaan op de weg die de Heer Jezus ons wijst en hem/haar te leren de woorden van God te verstaan en te leven uit Gods liefde? En je zoon of dochter trouw te blijven welke weg hij/zij in de toekomst ook zal gaan? Beloof je zo je kind en elkaar aan God op te dragen?

Beloof je positief en ondersteunend mee te leven met de geloofsopvoeding van je kind En hem/haar in liefde trouw te blijven welke weg je zoon of dochter ook in de toekomst zal gaan?

Luisterlied: By our love

Marjet

Brothers, let us come together
Walking in the Spirit, there's much to be done...
We will come reaching, out from our comforts
And they will know us by our love...

Sisters, we were made for kindness
We can pierce the darkness as He shines through us...
We will come reaching, with a song of healing...
And they will know us by our love!

The time is now
Come Church arise...
Love with His hands
See with His eyes...
Bind it around you,
Let it never leave you,
And they will know us by our love...
Children, You are hope for justice,
Stand firm in the Truth now, set your hearts above
You will be reaching, long after we're gone,
And they will know you by your love!

Doopebed

Doop

Vraag aan de gemeente

Wilt u gemeente, als deel van de gemeente wereldwijd, deze kinderen van harte ontvangen in uw midden? Hen als christelijke gemeenschap de ruimte bieden om te groeien in geloof en hen helpen Christus na te volgen?

Ja, dat beloven wij.

Moment van de kinderen

Weet dat de Vader je kent, weet dat je van waarde bent,
weet dat je een parel bent, een parel in Gods hand.

Overhandigen van de doopkaars, bijbel en schaaap door Adriene

Samenzang: Geest van hier boven (Lied 675)

Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Gebeden

Collecten

Slotlied: Kom tot ons de wereld wacht (Lied 433 : 1)

Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria 's kind.

Uitgeleide: Doop

Er is gelegenheid om de ouders te feliciteren met de doop van hun kind.

Marjet

*In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.*

*Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.*

*Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.*

*In zijn lichaam ingelijfd:
Christus' kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.*

*Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.*

*Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil'ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.*

Orgelspel