

Orde van dienst
van Woord, gebed en doop

In Gods hand



In deze dienst zullen Teun Nijmeijer, Naut Oostema en Pien van Dongen worden gedoopt.

Voorganger: ds. Bert van der Linden

Ouderling van dienst: Ria de Groot – den Toom

Organist: Ben de Rooij

Waalwijk 2 oktober 2016

VOORBEREIDING

Welkom en afkondigingen

Stilgebed

Aanvangslied: Lied 216

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Bemoediging en groet (staande)

Kinderlied: Een parel in Gods hand

471 Weet je dat de Vader je kent?

refrein 1:

tekst en melodie: G. Hettasch/R. Zuiderveld
© Universal Songs

1. Weet je dat de Va - der je kent?
Weet je dat je van waar - de bent?
Weet je dat je een pa - rel bent -
een pa - rel in Gods hand,
een pa - rel in Gods hand. Fine

Ik weet dat de Vader mij kent.
Ik weet dat ik van waarde ben.
Ik weet dat ik een parel ben
een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand.

Maak liefde zichtbaar

Jezus Christus heeft ons geleerd wat liefde is. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Daarom moeten ook wij ons leven geven voor andere gelovigen. Stel dat een rijke gelovige ziet dat een andere gelovige arm is. Maar hij heeft geen medelijden met die ander, en helpt hem niet. Dan blijft Gods liefde niet in hem.

Vrienden, we moeten anderen laten merken dat we van hen houden. Niet door mooie woorden, maar door daden die Gods waarheid laten zien.

1 Johannes 3 : 16 -18

Samenzang: Lied 218

Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor deze nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
Kracht en levensbron.

Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
Dank U dat ik groei.

Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
Die ik tegenkom.

Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U – o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

RONDOM DE BIJBEL

Gebed

Moment met de kinderen

Uit de Bijbel: Geborgen in Gods hand (Psalm 139 : 1 – 12)

Heer, u weet alles van mij, u kent mij.² U weet waar ik ben, en u weet waar ik heen ga. U weet wat ik denk, ook al bent u ver weg.³ U ziet me als ik thuis ben en u ziet me onderweg. U ziet alles wat ik doe.

⁴ Voordat ik mijn mond opendoe, weet u al wat ik wil zeggen. ⁵ U bent voor mij en achter mij, u bent om mij heen. Uw hand houdt me vast. ⁶ Ik vind het een wonder dat u mij zo goed kent. Ik kan het niet begrijpen.

⁷ Waar kan ik heen gaan zonder dat u het merkt? Waar kan ik heen vluchten zonder dat u mij ziet?

⁸ Ik kan wel naar de hemel klimmen, maar dan bent u daar. Ik kan wel afdalen naar het land van de dood, maar daar bent u ook. ⁹ Ik kan naar de plaats gaan waar de zon opkomt. Ik kan naar de plaats gaan waar de zon ondergaat. ¹⁰ Maar ook daar zal uw hand mij leiden, ook daar houdt uw hand mij vast.

¹¹ Ik kan wel willen dat het donker wordt, zodat u mij niet ziet. Ik kan wel willen dat de dag verandert in nacht. ¹² Maar voor u is het donker niet donker. Voor u is de nacht net zo licht als de dag. De duisternis lijkt op het licht.

Samenzang: Lied 940

Verberg mij nu onder uw vleugels Heer.
Houd mij vast in Uw sterke hand.
Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met U hoog boven de storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed.
Dan word ik stil; U bent mijn God!

Vind rust mijn ziel in God alleen.
Ken Zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil.
Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met U hoog boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed.
Dan word ik stil; U bent mijn God!

Verkondiging: In Gods hand

Meditatief moment

Samenzang: Welkom

Onder dit lied zullen Naut Oostema (7 april), Teun Nijmeijer (25 april) en Pien van Dongen (26 augustus) de kerk worden binnen gedragen. Marc Oostema en Relley Oostema – van Loon zijn de ouders van Naut Marcus Gerald Oostema. Teun Jan Hendrikus is de zoon van Lian en Bert Nijmeijer, en Pien Imke Esther Niene van Dongen is de dochter van Martijn van Dongen en Rody van Dongen – Sulsters.

Daarna komen de kinderen van de jeugdkerk terug in de kerk.

Welkomstlied:

236 Welkom, welkom in ons midden

melodie: gezang 459

John Stainer 1840 - 1901

1. Wel - kom, wel - kom in ons mid - den,
wel - kom, nieuw - ge - bo - ren kind,
hier mag jij met ons aan - bid - den
God die men - sen zoekt en vindt.

vrouwen: Welkom, welkom in ons midden,
welkom, nieuwgeboren kind,
hier mag jij het licht aanbidden
dat de duisternis verblindt.

allen: Welkom, welkom in ons midden,
welkom, nieuwgeboren kind,
hier mag jij de zon aanbidden
die de wereld overwint.

mannen: Welkom, welkom in ons midden,
welkom, nieuwgeboren kind,
hier mag jij de Naam aanbidden
die met jouw naam zich verbindt.

allen: Welkom, welkom in ons midden,
welkom, nieuwgeboren kind,
hier mag jij de Heer aanbidden
die voltooit wat jij begint.

RONDOM HET WATER VAN DE DOOP

Presentatie en woorden door Lian

Je bent zo onbeschreven een naam zonder verhaal.
Je blaakt alleen van leven, dat in jou adem haalt.

Jij lacht naar alle kanten, en alles vind je goed.
Want er is niet veel anders, dan liefde in je bloed.

Je kunt geen mensen haten, en doet geen ander zeer.
Misschien ben jij het wapen, waarmee ik vrede leer.

Jij bent alleen maar iemand, omdat je wordt bemind.
Maar niemand is je vijand, en alleman je vriend.

Jij hebt nog kleine handen, en die zijn gauw gevuld.
Je zoekt geen grote landen, geen huizen en geen geld.

Wie is toch zo vermogend, dat hij jou heeft bedacht.
En dat door jouw twee ogen, God naar de wereld lacht.

tekst: Jan Duin

Inleidende woorden

De doop is het teken van het begin, van de open deur van de goedheid van God. We worden gedoopt in de naam van de Vader, die ons aanneemt als zijn kind, voordat wij het geloven en ons opneemt in zijn eeuwige liefde, voordat de kerk dit met haar teken uitspreekt. In de naam van de Zoon, die gekomen is in de wereld om ons te zoeken en ons te roepen tot zijn Koninkrijk. In de naam van de Heilige Geest: God-met-ons in kracht en genade.

Onder het aanroepen van de drie namen van Gods nabijheid en compassie wordt de doop bediend. Ze is teken van het allerhoogste, maar zonder geloof een lege vorm. Een gering gebeuren lijkt de doop, maar ze is de waarborg van Gods vergevende liefde, want zo zeker als deze kinderen worden gedoopt, zo zeker heeft God hen bestemd voor zijn Koninkrijk. Hij zal hen nooit verlaten.

Zo is de doop de bekrachtigd van de relatie God en jullie gezin. Jullie vertrouwen je kind toe aan de Allerhoogste, Hem dankend voor dit mensenkind dat Hij aan jullie hoede heeft toevertrouwd. Opdat dit teken betekenis krijgt in jullie gezin en in het leven van je kind, roept de kerk je op de verantwoording voor de doop van je kind op je te nemen: het vertrouwt te maken met het geloof in God, het in contact te brengen met het evangelie van Jezus Christus, opdat het, eenmaal volwassen geworden, zelf de doop kan beamen in de gemeenschap van Christus.

Samenzang: Lied 347 : 1 en 2

Here Jezus, wij zijn nu
in het heiligdom verschenen,
met ons kind gaan wij tot U
wil uw zegen ons verlenen
waar de roepstem wordt vernomen:
laat de kindren tot Mij komen.

Herder, neem uw schaapje aan.
Hoofd, maak het een van uw leden.
Wees zijn weg, wijs het zijn baan.
Vrededorst, wees Gij zijn vrede.
Wijnstok, laat dit rankje bloeien,
dat er eens veel vruchten groeien.

Doopgelofte

Belijd je te geloven in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?

Erken je dat de doop een teken en zegel is van de liefde van God ons getoond in Jezus Christus?

Beloof je je kind christelijk op te voeden, daarbij gebruikmakend ook van de hulp die de kerk daarbij geeft?

Wil je ruimte geven in het gezin aan de christelijke opvoeding en je partner daarbij zo veel als mogelijk steunen?

Luisterlied: Meer dan een wonder (Carrousel)

Onder het lied mogen de kinderen naar voren komen.

Doopgebed

Bediening van de Heilige Doop en doopkaars

Gelofte van de gemeente (staande)

Wilt u als gemeente deze kinderen een plaats geven in uw midden, zodat uw zorg en liefde naar hen uitgaat?

Wilt u deze ouders terzijde staan in vriendschap als zij proberen deze kinderen groot te brengen in de Geest van het evangelie, indachtig uw eigen doop?

Zegenbede: Lied 363 (staande)

Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal'.
Hij schiep 't heeal, Zijn Naam ter eer:
Looft, looft dan aller heren Heer!

Afsluitend gedicht (jeugdkerk)

Ik wens je twee stevige voeten om door het leven te gaan.
Ik wens je twee stevige handen om anderen bij te staan.
Ik wens je een mond om te lachen met vrienden die vrolijk zijn,
Maar ook om mensen te troosten bij tegenspoed en pijn.
Ik wens je twee heldere ogen om te zien wat kwaad is of goed,
Dan zul je altijd weten de weg die je volgen moet.
Ik wens je een liefdevol hart toe, een hart dat mensen bemint,
Maar bovenal heb je Gods zegen. Word heel gelukkig, lief kind

Orgelspel

Onder het orgelspel zoeken de kinderen hun plaats in de kerk weer op.

DIENST AAN ELKAAR EN DE WERELD

Gebeden

Collecten

135 Vrede van God

tekst & muziek: Johan Bronsveld
© Unison Music Publishers
Opwekking 602

The musical score is written in 4/4 time and consists of four staves. The first staff begins with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The lyrics are: "1. Vre - de van God, de vre - de van God, de". The second staff continues with "vre - de van God zij met jou." The third staff has "Vre - de van Hem, vre - de van God, de". The fourth staff concludes with "vre - de van God zij met jou." and includes a double bar line with first, second, and third endings. The first ending is a whole note chord (C), the second ending is a whole note chord (F), and the third ending is a whole note chord (C). Chord symbols are placed above the notes: C, Dm, Fm, C, G, Am, D, Gsus, G, C, F, G, Am, F, Gsus, F, C, F, C.

In Jezus' naam, in Jezus' naam,
in Jezus' naam geef ik jou:
vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

Heenzending, zegen en beaming (staande)

Na de dienst is er gelegenheid om de doopouders in het koor te feliciteren.