

Orde van dienst

TUSSEN DE STERREN



DE MENS, GOD EN HET HEELAL

Waalwijk, Kerk aan de Haven
28 februari 2016

Voorgangers:

Heino Falcke, hoogleraar astronomie aan de Radboud Universiteit Nijmegen
Bert van der Linden, predikant van de Kerk aan de Haven

Muzikale medewerking:

Nico Olie, organist van de Kerk aan de Haven
Corine Nieuwenhuijzen, gitaar en zang, Iris van de Wetering, gitaar en zang en
Celine van Drongelen (gitaar en zang), allen verbonden aan de muziekschool
'Muziekdorp' te Wijchen

Gespreksleiders:

Wim van der Aa, predikant en docent Godsdienst en Klassieke Talen aan het
Willem van Oranje College
Kees Smit, locatiedirecteur van het Willem van Oranje College te Sprang-Capelle,
docent natuurkunde

Deelnemers Debat en College Tour:

Leerlingen Atheneum 5 en 6 van het Willem van Oranje College

*Teksten van de gebeden uit: Greet Brokerhof – van der Waa; Stromen van hoop. 25
psalmen van nu.*

WIJ ZOEKEN GOD

-voorbereiding-

'Wetenschap betekent dat je altijd moet blijven twijfelen. Je gelooft iets pas als je het zelf hebt ontdekt. Dus moet elke gelovige door twijfel heen om nieuwe aspecten van God te ontdekken.'

Heino Falcke, astronoom

Orgelspel

Intro: *New Day* (C. van Drongelen)

De teksten van de luisterliederen staan achterin dit liturgieboekje afgedrukt.

Welkom

Samenzang: Dit is de morgen (staande; Lied 216)

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.

Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Morning has broken, like the first morning,
blackbird has spoken, like the first bird.
Praise for the singing, praise for the morning,
praise for them springing fresh from the word

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Mine is the sunlight, mine is the morning,
born of the one light, Eden saw play.
Praise with elation, praise every morning,
God's recreation of the new day.

Stilte voor gebed

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering

God, waar bent U? We zoeken naar U, maar zijn U kwijt.
We ontraadselen de geheimen van het heelal
met steeds betere telescopen, maar hoe meer we ontdekken,
hoe meer we het zicht op U verliezen.
U bent het grootste zwarte gat in onze kennis.

Met de nieuwste apparatuur kunnen we de kleinste details
van het leven waarnemen, maar U blijft uit beeld.
U past niet in onze theorieën. U valt buiten onze waarneming
We kunnen u niet opzoeken op internet.
Onze mobiele telefoons krijgen geen contact met U.

Of zoeken we niet goed genoeg? We zitten vast, gebonden
aan wat onze ogen kunnen zien en wat ons verstand kan bevatten.

God, U bent voor ons te groot. Meer dan wij beseffen.
We zijn U kwijt, maar U draagt ons
in de palm van uw hand.

Amen.

Kinderlied:

448 Uw Woord is een lamp voor mijn voet

naar Psalm 119:105

nadere gegevens onbekend

E B7 E B7
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn
pad. Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn
pad. Uw Woord is een lamp, uw Woord is een licht, uw
Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Levensregels:

Jullie moeten jezelf niet beter vinden dan een ander, of opscheppen over jezelf. Nee, jullie moeten bescheiden zijn, en een ander belangrijker vinden dan jezelf. Denk niet alleen aan jezelf, maar zorg juist voor elkaar. Bedenk wat Jezus Christus gedaan heeft. Daaraan zien jullie hoe jullie met elkaar om moeten gaan. Jezus Christus was aan God gelijk. Maar hij vroeg niet om de hoogste macht en eer voor zichzelf. Nee, hij gaf zijn hemelse positie op. Hij maakte zich zo onbelangrijk als een slaaf. Hij kwam als mens op aarde. En toen hij leefde als mens, dacht hij nooit aan zichzelf. Hij was altijd gehoorzaam aan God, zelfs toen hij aan het kruis moest sterven. Doe alles zonder te klagen, en zonder ruzie te maken. Dan vallen jullie op tussen alle slechte en oneerlijke mensen, als sterren die schitteren in de nacht.

Filippenzen 2 : 3 – 8 en 14 - 15

Samenzang: Heer, het licht van uw liefde schittert (Lied 289)

Heer, het licht van uw liefde schittert,
schijnt in donkere diepten, schittert;
Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons
door de waarheid die u geeft, bevrijd ons.
Schijn op mij, schijn op mij.

Refrein

Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.

Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
en de weerglans op uw gezicht zien, -
zal ons leven voor anderen stralen,
het verhaal van uw liefde vertalen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.

GOD ZOEKT ONS

-rond de Bijbel-

'Onze God bepaalt het getal van de sterren, hij roept ze alle bij hun naam. Groot is onze Heer en oppermachtig, zijn inzicht is niet te meten.'

Joodse dichter van Psalm 147

Gebed

'Er is geen God,' zeggen ze
en meewarig kijken ze me aan,
alsof ik me vastklap
aan een verzinsel, een waanidee.
'Hoe kun je nu geloven
in iets wat je niet ziet? vragen ze
en ik voel me dwaas
onder hun superieure glimlach.
Dan weet ik niet goed
wat ik zeggen moet.
Dan houd ik mijn mond maar,
want hoe kun je zulke mensen
duidelijk maken dat er méér is
dan wat ogen kunnen zien?

God, ze denken vaak
dat mijn geloof een soort fossiel is,
een overblijfsel uit oude tijden,
alsof ik vasthoud aan het verleden
en mijn ogen sluit voor wat
de wetenschap heeft ontdekt.
Hoe kan ik uitleggen
dat geloof niet versteend hoeft te zijn,
maar kan leven en samengaan
met het openstaan
voor nieuwe ontwikkelingen?
Waar vind ik woorden
voor wat ik voel en bedoel
als ik zeg dat ik geloof?

Amen.

Moment van de kinderen

Intermezzo: *Lost at Sea (C. van Drongelen)*

Lezing: Job 9 door Joop Joosen

Hierop antwoordde Job:

- ² 'Zeker, ik weet dat het zo is,
hoe kan een mens in zijn recht staan tegenover God?
- ³ Als je met hem een rechtsgeding wilt aangaan,
heb je niet één op de duizend maal een weerwoord.
- ⁴ Hoe wijs van hart, hoe sterk een mens ook is,
God kan hij nimmer straffeloos trotseren.
- ⁵ Hij verplaatst bergen, voor men het merkt;
in zijn woede stoot hij ze omver.
- ⁶ De aarde schudt hij van haar plaats,
zodat haar zuilen wankelen.
- ⁷ De zon houdt op te schijnen als hij het beveelt,
en hij sluit de sterren weg, verzegeld.
- ⁸ Hij spant het hemelgewelf, hij alleen,
en wandelt op de hoog oprijzende zee.
- ⁹ De Grote Beer heeft hij gemaakt, en Orion,
de Plejaden en de sterren van het zuiden.
- ¹⁰ Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen,
ontelbaar zijn de wonderen die hij verricht.

Samenzang: Grote God, wij loven U (staande; Lied 413)

1
Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

2
Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuw'ge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan.
Alle eng'len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
Heilig, heilig, heilig toe!

3

Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan.

Verkondiging: Tussen de sterren. De mens, God en het heelal.

Meditatief moment: *Robin's Waltz* (Traditional van de Britse eilanden)

Samenzang: Almachtig, verheven Heer (Gezang 400 : 1, 2, 4 en 12)

Almachtige, verheven Heer, halleluja,
aan U behoort de lof en eer, halleluja.
Wie kan U loven als Gij zijt, halleluja,
wij zegenen uw heerlijkheid, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Geloofd om gans uw creatuur, halleluja!
Ten eerste om dat blinkend vuur, halleluja,
die warme schitterende bron, halleluja,
de heer des hemels, broeder zon, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Lof zij U Heer om zuster maan, halleluja,
om al de sterren die er staan, halleluja.
Zij tintelen in klare pracht, halleluja,
als edelstenen in de nacht, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Geloofd, gezegend zijt Gij Heer, halleluja,
wij brengen U de lof en eer, halleluja.
Wij willen nederig en klein, halleluja,
de dienaars van uw grootheid zijn, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

WIJ ZOEKEN ELKAAR

-debat en afsluiting-

Ik heb leren begrijpen dat men de aarde kan bezien en atheïst zijn; maar ik kan onmogelijk begrijpen, dat men 's avonds naar de sterrenhemel op kan kijken, en beweren dat er geen God bestaat.'

Abraham Lincoln, Amerikaanse president

Debat

Naar aanleiding van een aantal voorbereide stellingen zullen leerlingen van het Willem van Oranje College kort in debat gaan met Heino Falcke. Wim van der Aa, godsdienstleraar, zal het debat leiden.

Intermezzo: *Valley of Dawn* (C. van Nieuwenhuijzen)

Gebeden

Collecten

Slotlied: Psalm 150

Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbels, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Heenzending en zegen

Na de dienst staat de koffie in de kerk voor u klaar. Rond 11.30 uur start College Tour met Heino Falcke en leerlingen van het Willem van Oranje College. Kees Smit, locatiedirecteur van dit College, zal de gespreksleider zijn.

Luisterliederen

New Day

Lyrics & Music by Celine van Drongelen

Two different spirits create new ideas
Trust from both sides or so it seems
New surroundings create new ideas
Trust from both sides or so it seems

A new day has come up
Experiences passing by
Is this based on a real thing
Or is trust just a lie
Words get new meaning
If you realize what you have
Scared of these changes
Including myself

The worst nightmare for everyone of us
To loose what we have
To loose what we trust now
Just get up and take a look around
Not hate and regret
But beauty is what you've found

A new day has come up
Experiences passing by
Is this based on a real thing
Or is trust just a lie
Words get new meaning
If you realize what you have
Scared of these changes
Including myself

What you are now
Is what you need
What you want now
It will come with a new day

A new day has come up
Experiences passing by
Is this based on a real thing
Or is trust just a lie
Words get new meaning
If you realize what you have
Scared of these changes
Including myself
Or is trust just a lie

Lost at Sea (*Celine van Drongelen*)

I am lost here at sea
No compass to show where I'm heading
I lost my destiny
No guide here to point my direction

Leaving my boat behind
Hope to find shore on the other side
Change course and find my way
Waiting to wake on a better day

Drifting further away
Dawn and sunset pass by like a painting
Still making my way
Float on waves who will bring me a new land

Leaving my boat behind
Hope to find shore on the other side
Change course and find my way
Waiting to wake on a better day

Clouds mingle in the air
Storm is rising from the west
Dark skies torture my thoughts
Drown all of my best
But I can see a new sunset
The sun comes up again
Dark clouds drifting away
I see shore, I see land

Leaving my boat behind
I can see shore on the other side
Changed course and found my way
Waiting to wake on a better day
I woke up today

Valley Of Dawn *Music & Lyrics - Corine Nieuwenhuijzen*

Red sun is rising, on the sky beyond mind
The colours are thousands, that are breathing inside
And if this is heaven, then I saw a glimps,
Of the endless beauty within.

This valley of dawn, arises each day
It whispers for decades, has been there in veil
Yeah, if this is heaven, then I saw a glimps,
Of the endless beauty within
Of the endless beauty within

Trying to find, a world of our own
Crying out loud, to hear the echo
Trying out loud, just wonderin' why
Raising the vow, that has burried,
In the valley of dawn.

All of the people, that are wondering 'round
All of the crossroads, they have been hound

All of the thoughts, that have never been heard
They are caught in the mystery of dawn
They are caught in the mystery of dawn

Trying to find, a world of our own
Crying out loud, to hear the echo
Trying out loud, just wonderin' why
Raising the vow, that has burried, in the valley of dawn.

Chase the wind, chase the fears,
Chase the lurking shadows all around
Chase the moon, daily fires,
Howling in the dusk and dawn

Look down as far as you can,
Fall into dust and earth and sand
Dawn will rise into day,
First morning rays

Soar like an eagle,
Split the wind and the clouds
Above the river and the woods
To this valley, to this valley, to this valley of dawn
Trying to find, a world of our own
Crying out loud, to hear the echo
Trying out loud, just wonderin' why
Raising the vow, that has buried, in the valley of dawn.