

Orde voor de dienst van Woord en Gebed
Kerstfeest 2016

OP WEG



Voorganger: ds. Bert van der Linden

Organist: Ben de Rooij

M.m.v. Phonè onder leiding van Liesbeth Coppens

Waalwijk, 25 december 2016



Maak het mee!

Stel je voor dat overal vrede komt.

Stel je voor dat mensen een nieuw begin kunnen maken.

Dat mensen wachten op de komst van de Heer.

Stel je voor dat alles goed komt.

En jij maakt het mee.

In de adventstijd leven we van de verwachting. Vier Bijbelse figuren vertellen daarover. We lezen uit Jesaja, die zegt dat de vrede zal komen. We horen Johannes de Doper vertellen over een nieuw begin. We lezen uit de brief van Jakobus, die schrijft: 'Heb geduld tot de Heer komt.' En op de vierde advent horen we een verhaal over Jozef, de aanstaande man van Maria. Hij hoort in een droom dat de Zoon van God geboren zal worden.

Hun verhalen zijn vol verwachting. Geen verwachting van iets dat ooit, ver weg in de geschiedenis zal gebeuren; Jesaja, Johannes, Jakobus en Jozef vertellen dat mensen het mee kunnen maken. Dat ze het met eigen ogen zullen zien. En dat ze mee kunnen werken om de toekomst waar te maken.

Project van de Kinderkerk

De liederen die Phonè zingt staan achterin het liturgieboekje.

IN VREUGDE BIJ ELKAAR

- voorbereiding –

Orgelspel

Samenzang: Komt allen tezamen (Lied 477)

allen: Komt allen tezamen, jubelend van vreugde
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren
Komt laten wij aanbidden - Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, die Koning!

vrouwen:

De hemelse eng'len riepen eens de herders
Weg van de kudde naar 't schamel dak
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden

allen: Komt laten wij aanbidden - Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, die Koning!

mannen:

O, Kind ons geboren, liggend in de kribbe
Neem onze liefd' in genade aan
U die ons liefhebt, U behoort ons harte

allen:

Komt laten wij aanbidden - Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, die Koning!

allen:

zingt aarde en hemel, zingt nu eng'lenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!

Komt laten wij aanbidden - Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, die Koning!

Phonè: Why do the Shepherds Sing?

Samenzang: Lied 503



1 Wij staan aan een krib-be, aan-schou-wen de bron,
de oor-sprong der schep-ping, de rij-zen-de zon:
dit le-ven zal stra-len, door God zelf be-mind.
Wij groe-ten de toe-komst, ge - vat in dit kind.

Wij lezen Gods wezen in in't kind dat hier licht.
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,
Wordt licht en geleide in ons donkerste uur.

Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
Zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht.
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht.

Welkom en mededelingen door Ria de Groot – den Toom

En Jezus is het woord van God,
Kind ons door Hem gegeven:
Ik steek de grote kaars nu aan,
Licht dat wij mee beleven.

Stil gebed

Samenzang: Lied 506 : 1 en 2 (staande)

1 Wij trek-ken in een lan-ge stoet
op weg naar Bet-le-hem,
wij gaan uw ko-ning te-ge-moet,
o stad Je-ru-za-lem!
Ge-ze-gend die zijn komst be-groet
en knie-len wil voor Hem!
refrein:
Wij lo-ven U, ko-ning en Heer,
ko-ning en Heer,
Wij lo-ven U, ko-ning en Heer!

Al zijt Gij nu nog maar een kind
zo kwetsbaar, teer en klein,
wij weten dat het rijk begint
waarvan Gij Heer zult zijn.
Een rijk waarin de vrede wint
van oorlog en van pijn.

Refrein

Bemoediging en groet (staande)

We gaan zitten.

Laten we op weg gaan...

- | | |
|--|---|
| 1 | 2 |
| Laten we op weg gaan.
Zoals Maria op weg ging
om het goede nieuws
met Elisabeth te delen.
Laten ook wij elkaar opzoeken
om onze gedachten
en verwachtingen
te delen met elkaar. | Laten we op weg gaan.
Zoals de herders
na de mooie woorden
van de engelen.
Laten wij in beweging komen
en zoeken naar plaatsen
waar mooie woorden
werkelijkheid worden. |
| 3 | 4 |
| Laten we op weg gaan.
Zoals de wijzen uit het Oosten
die zich lieten leiden
door het licht van een ster.
Laten ook wij speuren
naar lichtpuntjes die
de weg naar vrede aangeven
in een wereld vol duisternis. | Laten wij op weg gaan.
Zoals het kerstkind later deed,
en zoals al die anderen die
in zijn voetspoor verder gingen.
Laten we ons optrekken
aan zijn boodschap van hoop
en een licht zijn voor anderen
op hun weg door de wereld. |

Kinderlied: Lied 497



2
Er was voor haar geen plaats.
Zij legde na lang zoeken
haar kind in stro en doeken.
Kyrieleis.

3
De herders in het veld
die mochten er van horen
dat Jezus was geboren.
Kyrieleis.

4
De koningen van ver
verlieten hun paleizen
om naar de stal te reizen.
Kyrieleis.

Phonè: Ooh Child

MET DE BIJBEL ONDERWEG

- dienst van het Woord -

Gebed

God,
hier staan we nu op onze levensweg. Met een rugzak vol bagage:
vol ervaringen, onderweg opgedaan, vol kennis en levenswijsheid,
vol dromen en idealen die ons voorspiegelen dat de toekomst beter wordt,
als we maar de goede kant opgaan.

Hier staan we nu op onze levensweg. En we vragen ons af of we goed gaan.
Of we uitkomen bij wat we hopen, Of onze dromen waar worden.
Of uw woord genoeg is om ons de weg te wijzen en in de wirwar van wegen
de weg naar liefde en geluk te vinden.

We vragen u: Ga met ons mee. Geef ons als dat nodig is een duwtje in de goede
richting. En als we twijfelen, fluister ons dan in welke weg we het beste kunnen
kiezen.

De kinderen mogen naar voren komen voor hun project.

Moment van de kinderen: Maak het mee!

Projectlied: Een ster laat mensen weten (mel. Lied 444)

Een ster laat mensen weten:
de nacht gaat snel voorbij.
God zal ons niet vergeten,
Hij houdt van jou en mij.

Uit diepte, kou en donker
brengt Hij je naar het licht.
Een nieuw begin, een wonder.
Dat is een vergezicht.

Een ster laat mensen weten:
de nacht gaat snel voorbij.
God zal ons niet vergeten,
Hij houdt van jou en mij.

De kinderen gaan naar de kerk.

Evangelielezing: Lucas 2 : 1 – 21

1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4 Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.' 13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

14 'Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.'

15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' 16 Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17 Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18 Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20 De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

21 Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.

Samenzang: Lied 487 Eer zij God in onze dagen (staande)

1
Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in onze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo.

2
Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo.

3
Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geeft in onze levensdagen
peis en vree, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo.

Verkondiging: Op weg

Samenzang: Stille nacht, heilige nacht! (Lied 483)

1
Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

2
Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

3
Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

De kinderen van de jeugdkerk komen onder het lied terug.

Phonè: Christmas Grace

MET LICHT OP WEG

- *gebeden, gaven en zegen* -

Gebeden

God,
we bidden u voor alle mensen die hun weg zoeken in onze wereld.
Wees hen nabij en ga met ze mee.

We denken aan de vele vluchtelingen die proberen te ontkomen
aan oorlogsgeweld of diepe armoede. Dat er na de moeilijke weg die ze gaan
ergens een plek is waar ze welkom zijn.

We denken aan dakloze mensen die in weer en wind op straat leven
en daardoor altijd onderweg zijn. Dat ze niet van hot naar her gestuurd worden
maar een eigen, beschutte plek vinden.

We denken aan al die mensen die verantwoordelijkheid dragen
voor waar het heengaat met de wereld. Dat ze verder kijken dan eigenbelang
en wegen naar vrede zullen banen.

We denken aan al die jongeren die onzeker zijn over hun toekomst
en zich afvragen wat ze willen bereiken.
Dat ze begaanbare wegen ontdekken en hun bestemming zullen vinden.

Laat het Licht van Kerst ons bijlichten als we samen stappen zetten.

Voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Collecten en Phonè: You raise me up

Slotlied: Ere zij God (staande)

Ere zij God, Ere zij God.
In den Hoge in den Hoge
Vrede op aarde, Vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen!
Ere zij God in de Hoge.
Ere zij God in de Hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde Vrede op aarde
In de mensen In de mensen
Een welbehagen In de mensen
Een welbehagen Een welbehagen

Ere zij God Ere zij God
In den Hoge In den Hoge
In den Hoge
Vrede op aarde Vrede op aarde
In de mensen Een welbehagen
Amen, amen.

Heenzending en zegen (staande)

Gaan wij heen van hier in vrede
in het vertrouwen dat God met ons gaat,

dat de Vader scheppend met ons bezig is,
dat de Zoon ons gaande houdt op zijn weg,
dat de Geest ons bezielt met kracht tot liefde.

Beaming

Uitgeleide: Go tell it on the mountains door Phonè

Iedereen een vrolijk en gezegend Kerstfeest toegewenst!

Why do the shepherds sing?

Shepherds were living out in the field
keeping their watch one night,
when suddenly splitting the eastern sky,
there shone a heavenly light.
Running and shouting,
they came into town,
into town with joyous mirth,
telling the people what they heard
about a glorious birth.

Why do they sing? Why do they shout?
What is this celebration about?
What is the meaning of the news thy bring?
Why do the shepherds sing?
Why do the shepherds sing?

For years we have waited for a sign,
a prophecy fulfilled,
announcing the dawn of God's kingdom
according to his will.
What was the vision the shepherds had seen?
What was the gleam in their eyes?
Why were they singing and dancing around,
joyously filling the sky's?

Why do they sing? Why do they shout?
What is this celebration about?
What is the meaning of the news thy bring?
Why do the shepherds sing?
Why do the shepherds sing?

What is the meaning of the news they bring?
Jesus is born they sing.
Praise to the new born king!
That's why the shepherds sing

Ooh Child

Ooh child, things are gonna get easier.
Ooh child, things will get brighter.
Ooh, child, things will get brighter.
Someday we'll put it together and we'll get it all done.
Someday when the world is much brighter.
Someday we'll walk in the rays of the beautiful sun.
Someday when the world is much brighter.
Ooh child, things are gonna get easier.
Ooh child, things will get brighter.
Ooh child, things are gonna get easier.
Ooh child, things will get brighter.
Right now, right now, right now, right now.
Things are gonna get better, right now.
Things are gonna get better, right now.
Things are gonna get better, right now.

Christmas Grace

To take God's son from heaven,
to turn the Lord of all into a helpless infant,
a baby by weak and small.
To give to our Creator a fully human face.
This, this is Christmas grace.

The feet that walked in splendor
on streets of purest gold,
now wrapped in humble swaddling,
now shiver from the cold.
The hand that Mary holds
hung the moon and stars in space.
This, this is Christmas grace.

Grace to share our faith,
understand our fragile lot.
Jesus laid aside his power
to be helped, trained, and thought.
To know the sting of hunger,
feel the pain of grief and loss,

God's Son allowed himself
to be born for us.
He traded heaven's majesty,
he left his glorious throne
for wood and hay and rubble,
a shell of flesh and bone.
The Lord almighty locked
in a single time and place.
This, this is Christmas grace.
This, this is Christmas grace,
Christmas grace.....

You Raise me up

When I am down and oh my soul's so weary.
When troubles come and my heart burdened be.
Then I am still and wait here in the silence
until you come and sit a while with me.
You raise me up so I can stand on mountains.
You raise me up to walk on stormy seas.
I am strong when I am on your shoulders.
You raise me up to more than I can be.
There is no life, no life without its hunger.
Each restless heart beats so imperfectly.
But when you come, and I am filled with wonder,
sometimes I think I glimpse eternity.
You raise me up so I can stand on mountains.
You raise me up to walk on stormy seas.
I am strong when I am on your shoulders.
You raise me up to more than I can be.
You raise me up so I can stand on mountains.
You raise me up to walk on stormy seas.
I am strong when I am on your shoulders.
You raise me up to more than I can be.
You raise me up to more than I can be.

Go tell it

Go tell it. Tell it on the mountain.

Go tell it. Tell it on the mountain.

Go tell it, tell it everywhere that Jesus Christ is born.

Go tell it on the mountain,

over the hills and everywhere,

go tell it on the mountain, that Jesus Christ is born.

Go tell it. Tell it on the mountain.

Go tell it. Tell it on the mountain.

Go tell it, tell it everywhere that Jesus Christ is born.

't Was in a lowly manger the humble Christ was born,

and God send us salvation,

that blessed Christmas morn.

Go tell it on the mountain,

over the hills and everywhere,

go tell it on the mountain,

that Jesus Christ is born.

Go tell it. Tell it on the mountain.

Go tell it. Tell it on the mountain.

Go tell it, tell it everywhere that Jesus Christ is born.

Go tell it. Tell it on the mountain.

Go tell it. Tell it on the mountain.

Go tell it. Go tell it that Jesus Christ is born, is born. Christ is born.