

Kerstfeest 2017

LICHT



Voorganger: ds. Bert van der Linden

Organist: Ben de Rooij

M.m.v. Brassband 'Kunst en Vriendschap' o.l.v. Henk van Loon

Waalwijk, 25 december 2017

Het thema in deze dienst op kerstmorgen is 'Licht'. We vieren vandaag het Kerstfeest, het feest van licht en warmte. Het kind in de kribbe blijkt uiteindelijk het licht voor de wereld te zijn. Door Jezus kunnen we de dagelijkse werkelijkheid met alle duisternis die we daarin tegenkomen, zien in een nieuw daglicht. Want we vieren dat er hoop is en toekomst, geloof en naastenliefde. Met Kerstmis wordt iedereen uitgenodigd om in de lichtkring te stappen en mee te gaan met de beweging van de liefde van God en medemenselijkheid.

VROLIJK SAMEN

- opgang –

Orgelspel

Opgang: Walking in the Air – uit The Snowman (Howard Blake, arr. Philip Sparke)

Klokgelui

Kaars door Saar

Ik steek het grote licht hier aan
het licht dat straalt echt overal
want de Redder van de wereld
is nu geboren in een stal.

Samenzang: Komt allen tezamen (Lied 477)

allen: Komt allen tezamen, jubelend van vreugde
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, die Koning!

vrouwen: De hemelse eng'len riepen eens de herders
Weg van de kudde naar 't schamel dak
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden

allen: Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, die Koning!

mannen: O, Kind ons geboren, liggend in de kribbe
Neem onze liefd' in genade aan
U die ons liefhebt, U behoort ons harte

allen: Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, die Koning!

allen: zingt aarde en hemel, zingt nu eng'lenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, die Koning!

Samenzang: Wij trekken in een lange stoet (Lied 506)

Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Bethlehem,
wij gaan uw koning tegemoet,
o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor hem!
Wij loven U, koning en Heer, koning
en Heer, wij loven U, koning en Heer!

Al bent U nu nog maar een kind,
zo hulpeloos en klein,
wij weten dat het rijk begint
waarvan U Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint
van oorlog en van pijn.
Wij loven U, koning en Heer, koning
en Heer, wij loven U, koning en Heer!

Wij gaan op weg naar Bethlehem,
daar ligt Hij in een stal,
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:
wij loven U, koning en Heer, koning
en Heer, wij loven U, koning en Heer!

OP ZOEK NAAR LICHT

-voorbereiding-

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Samenzang: Leve de koning (staande; Psalm 72 : 5 en 7)

Leve de koning in ons midden,
geef hem Arabisch goud.
Laten wij daag'lijks voor hem bidden,
nu hij de scepter houdt.
Het veld zal blinken van het koren.
Men zal het als een woud
zelfs op de bergen ruisen horen,
het ganse land is goud.

Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervull' de tijd.
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.

Bemoediging en groet (staande)

We gaan zitten.

Samenzang: Samen in het licht

Samen in het Licht

tekst: Greet Brookerhof-vd Waa muziek: Gerard v Amstel



Wij gaan voor e - ven uit el - kaar en de - len nu het licht. Dat
Wij ge - ven Gods ver - ha - len door. En wie zich o - pen - stelt er -
Straks zoe - ken wij el - kaar weer op en elk heeft zijn ver - haal. Het



licht ver - telt ons iets van God. Op hem zijn wij ge - richt.
vaart mis - schien een beet - je licht door wat er wordt ver - teld.
licht ver - bindt ons met el - kaar: het is voor al - le - maal.

Moment van de kinderen en hun lied:

1

Advent is kijken naar wat komt,
hoewel er weinig zicht is.
Je steekt een kaars aan in de nacht,
omdat je iets van God verwacht
een wereld waar het licht is.

3

Advent is kijken naar wat komt
Advent is durven hopen.
Het kerstkind is een nieuw begin.
We slaan een weg van vrede in.
Die moet je verder lopen.

2

Advent is kijken naar wat komt,
zoals toen, lang geleden,
Er werd een kind van God verwacht,
een kind van licht, een kind vol kracht,
een kind dat zorgt voor vrede

4

Advent is kijken naar wat komt
Advent is durven dromen.
Is licht zien in de duisternis,
geloven dat God met ons is
en dat zijn rijk zal komen.

De kinderen gaan naar de Kinderkerk.

Gebod: Op zoek naar God

U bent een God van licht. En wie van licht verstoken is, wie eenzaam en gebroken is verlangt naar uw gezicht.

We voelen ons alleen. Waar is het licht dat groter is dan onze diepste duisternis?
We willen er graag heen.

We zoeken in de nacht. Waar is het licht dat leven doet? Een enkel straaltje geeft al moed en geeft ons nieuwe kracht.

Gloria: Eer zij God in onze dagen (staande; Lied 487)

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreë kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Intermezzo: Christmas Piece (Goff Richards)

LICHT OP ONZE WEG
- *dienst van het Woord* –

Gebed

God,
soms verlangen we heel erg naar licht en vrolijkheid. Als onze zorgen te groot zijn
of het verdriet als een donkere deken over ons leven ligt.
Of als de gebeurtenissen in de wereld ons somber maken. Dan dromen we van een
aarde waar mensen in vrede samenleven, waar ziekten en ruzies, rampen en
aanslagen voorgoed verdwenen zijn.

Zie ons hier zitten, ieder met zijn of haar eigen zorgen. Raak ons aan met uw Licht.

Verwarm onze harten met de boodschap van Kerst. Verjaag de donkere wolken in
ons leven en help ons de lichtpuntjes te zien. Geef dat we blijven hopen en geloven
dat uw Licht het uiteindelijk zal winnen van alle duisternis.

Profetenlezing: Licht in de duisternis (Jesaja 9 : 1 – 5)

¹Het volk dat in duisternis ronddooft ziet een schitterend licht. Zij die in het donker
wonen worden door een helder licht beschenen.

²U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de
vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit.

³Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.

⁴Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur.

⁵Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

Samenzang: De mensen die gaan in het duister (Lied 454)

1	2
De mensen die gaan in het duister, die wonen in 't land van de dood, zij zullen een licht zien stralen; het hemelse morgenrood.	Zij zullen weer zingen van vreugde, de angst en de nood zijn voorbij, geen vijand marcheert door de straten, de kinderen spelen weer vrij.
3	4
De stok die hen sloeg is gebroken, geen mens wordt vertrapt of verdrukt. Zij krijgen weer tijd van leven, er is een begin van geluk!	Want er is een prins geboren, met prachtige namen gekroond. En hij is de vorst van de vrede, de God die bij de mensen woont.
5	
Hij brengt het leven op aarde terecht in zijn koninkrijk. De mensen die gaan in het duister, die worden de koning te rijk.	

Evangelielezing: De geboorte van Jezus (Lucas 2 : 1 – 7)

1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4 Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken.

10 De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.' 13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

14 'Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.'

15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' 16 Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17 Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18 Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20 De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

21 Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.

Samenzang: Midden in de winternacht (Lied 486)

1
Midden in de winternacht
ging de hemel open;
die ons heil ter wereld bracht,
antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan,
blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

2
Vrede was het overal,
wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal
en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan,
blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

Ondanks winter, sneeuw en ijs
 bloeien alle bomen,
 want het aardse paradijs
 is vannacht gekomen.
 Elke vogel zingt zijn lied,
 herders waarom zingt gij niet?
 Laat de citers slaan,
 blaas de fluiten aan,
 laat de bel, laat de trom,
 laat de beltrom horen:
 Christus is geboren.

Verkondiging

Meditatief moment: The Shepherd's Song (Franse traditional uit Auverge, arr.
 Goff Richards)

Samenzang: Stille nacht, heilige nacht! (Lied 483)

Stille nacht, heilige nacht!
 Davids Zoon, lang verwacht,
 die miljoenen eens zaligen zal,
 wordt geboren in Bethlehems stal,
 Hij, der schepselen Heer,
 Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,
 dat zo trouw zondaars mint,
 ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
 wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
 Leer me U danken daarvoor.
 Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht!
 Vreed' en heil wordt gebracht
 aan een wereld, verloren in schuld;
 Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
 Amen, Gode zij eer!
 Amen, Gode zij eer!

De kinderen van de Kinderkerk komen onder het lied terug.

Ik geloof

Ik geloof in God die zo van alle mensen houdt dat Hij dicht bij ons wil zijn.

Ik geloof in het Kind van Betlehem, dat ook genoemd wordt Immanuël, God met ons, Kind van vrede, Verlosser van de wereld.

Ik geloof in Jezus die samen met zijn vader en moeder geen onderdak kon vinden, zoals zoveel kinderen ook vandaag nog moeten leven, zonder dak boven hun hoofd.

Ik geloof dat Jezus in zijn leven aan veel mensen verlossing en liefde heeft gegeven.

Ik geloof dat wij de kerstboodschap verder kunnen dragen, doordat de Geest ons sterk maakt.

Ik geloof in het kerstfeest elk jaar opnieuw, en daarom in een wereld van vrede.

HET LICHT DELEN

- gebeden, gaven en zegen -

Collecten en intermezzo: A Christmas Fantasy (Gordon Langford)

Gebeden

God, vanuit het vertrouwen dat het licht van Kerst eens overal door zal breken, bidden we voor alle mensen die in het donker leven.

We denken dan aan iedereen die te maken heeft met geweld. Laten er mensen zijn die helpen om dat geweld te stoppen.

We denken ook aan jongeren die gepest of gediscrimineerd worden. Laat ze mensen vinden die ingrijpen en voor ze opkomen.

We denken aan iedereen die leeft met ziekte, pijn of verdriet. Geef dat er mensen zijn die hun leven wat lichter kunnen maken.

We denken aan alle mensen die de toekomst somber inzien. Laat ze zien dat er altijd lichtpuntjes zijn, ook al is het leven nog zo donker.

God, laat ons ervaren dat u dichtbij bent en ons leven lichter maakt. Maak ons dragers van uw licht.

En help ons om op onze beurt iets van dat licht door te geven aan iedereen die in het donker zit.

Slotlied: Ere zij God (staande)

Ere zij God, Ere zij God. In den Hoge, in den Hoge
Vrede op aarde, Vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen!
Ere zij God in de Hoge. Ere zij God in de Hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, Vrede op aarde
In de mensen, In de mensen
Een welbehagen
In de mensen Een welbehagen, Een welbehagen
Ere zij God Ere zij God
In den Hoge, In den Hoge, In den Hoge
Vrede op aarde, Vrede op aarde
In de mensen Een welbehagen
Amen, amen.

Heenzending en zegen (staande)

Gaan wij heen van hier in vrede in het vertrouwen dat God met ons gaat, dat de Vader scheppend met ons bezig is, dat de Zoon ons gaande houdt op zijn weg, dat de Geest ons bezielt met kracht tot liefde.

Beaming

Uitgeleide: Christmas Praise (Noel Jones)

Iedereen een vrolijk en gezegend Kerstfeest toegewenst!