

## Actie Kerkbalans 2022

De Protestantse Gemeente Waalwijk informeert je graag over het doel van de Actie Kerkbalans in 2022. Om als gemeente nu en in toekomst goed te kunnen blijven functioneren zijn naast de inzet van onze twee professionele predikanten en een hele grote groep vrijwilligers, ook de nodige financiële middelen nodig.

### 2021

In 2021 is er gehoor gegeven aan de oproep om een financieel signaal te geven voor de toekomst van onze gemeente. Tegen de landelijke trend in hebben we met elkaar onze bijdrage voor de kerk in 2021 verhoogd. Dat is verheugend en daarmee hebben we met elkaar aangegeven dat het geloof voor ons belangrijk is en dat de kerk ertoe doen.

### 2022

2022 Wordt voor onze gemeente een overbruggingsjaar: ds. Bert van der Linden gaat met emeritaat, ds. Marleen Bloklander gaat in het kader van de permanente educatie een intensieve training volgen en we verwelkomen dhr. Joop Lankhaar die onze gemeente op pastoraal niveau gaat ondersteunen.

### Corona

Na 1,5 jaar leven en werken met Corona in onze maatschappij hebben we ook als kerk de gevolgen ervaren. En die zijn stevig en moeilijk; steeds weer aanpassen aan de landelijke richtlijnen en zoeken naar de mogelijkheden wat wel kan. We stellen de veiligheid en gezondheid voorop, maar daar waar het mogelijk was hebben we met elkaar steeds geprobeerd om weer activiteiten te organiseren. Tot onze grote spijt kon er veel niet doorgaan. We denken hierbij aan de huiskamer ontmoetingen, een gemeenteavond, kerstconcerten, Veiling van Beloften en meer.

### Toekomst

Maar we moeten ook weer vooruitkijken naar de toekomst. Onze gemeente staat op een kruispunt. In 2022 gaan we actief aan de slag hoe we als gemeente ondersteund willen worden door professionals. Het is onvermijdelijk dat we ook moeten gaan nadenken over het in gebruik hebben van twee kerkgebouwen.

### Mogen we op uw steun rekenen?

De jaarlijkse actie Kerkbalans en uw bijdrage daarbij is meer dan ooit van belang. We bevelen deze actie daarom uiteraard van harte bij u aan. Laten wij de generatie zijn die het voor de toekomst mogelijk maakt dat er goede pastorale zorg is en blijft! Op die manier zijn we een gemeenschap die het evangelie verkondigt en er voor elkaar en de wereld om ons heen is.

