

Kerstnacht 2017

Mensenlief!



Otto Dicke

Voorganger: ds. Bert van der Linden

Organist: Ben de Rooij

Met muzikale medewerking van koor en combo Laudate Dominum onder leiding van Otto Grevink

Protestantse Gemeente te Waalwijk, Kerk aan de Haven

VOORAF

De eerste Adventskaars wordt aangestoken.

Samenzang: Midden in de winternacht

Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil ter wereld bracht, antwoord op onshopen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen,
bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet?
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Zie reeds staat de morgenster, stralend in het duister,
want de dag is niet meer ver, bode van de luister.
Die onsweldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan.
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom,
kere om, kere om, laat de bel-trom horen:
Christus is geboren!

Laudate Dominum: Hoe leit dit kindeke

De tweede Adventskaars wordt aangestoken.

Wisselzang: Jezus' geboorte

1 allen:

In de stad van de belofte,
in het kleine Bethlehem,
werd Maria's kind geboren,
daar klonk ook voor 't eerst Zijn stem.
En die stem wordt noggehoord,
als de stem van 't Godd'lijk woord.

2 koor:

Ja een kind van God geboren,
kwam Hij neder op de aard.
In de armen van Maria,
werd Hij door haar wel bewaard.
In de kribbe vonden Hem,
herders op der eng'len stem.

3 allen en koor:

Eens ook zullen w' Hem ontmoeten
in des Heren heerlijkheid.
Als Hij aan des Vaders zijde,
ons daar wacht in majesteit.
"Heer, o geef ons, groot en klein,
dat wij daar eens zullen zijn."

Laudate Dominum: All is well

De derde Adventskaars wordt aangestoken.

Samenzang: Er is een roos ontloken

1

Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profetenmond.
En Davidsoud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.

3

Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roosals bloed zo rood,

2

Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in 't midden van de tijd.

God komt zijn volk bezoeken
in 't midden van de dood.

Laudate Dominum: Eén klein kind

De vierde Adventskaars wordt aangestoken.

Samenzang: Komt allen tezamen

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

De hemelse eng'len
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

O Kind, onsgeboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die onsliefhebt, U behoort onsharte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

VAN BUITEN NAARBINNEN

Welkom

De Kerstkaars wordt aangestoken.

Aanvangslied: Nu zijt welkome - staande

Nu zijt welkome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van also hoge, van also veer.
Nu zijt welkome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyriëleis.

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
'Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bethlem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.'
Kyriëleis.

Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land,
zij zochten onzen Here met offerand.
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyriëleis.

Bemoedigingen groet (staande)

We gaan weer zitten.

Samenzang: Wij staan aan een kribbe

Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron,
de oorsprong der schepping, de rijzende zon:
dit leven zal stralen, door God zelf bemind.
Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind.

Wij lezen Godswezen in het kind dat hier ligt.
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:
die kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,
wordt licht en geleide in ons donkerste uur.

Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
zijn ster aan de hemel heeft alles omljnd.
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht.
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht!

Gebed van ontferming

Glorialied: Eer zij God in onze dagen - staande

1
Eer zij God in onzedagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

2
Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

3
Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Laudate Dominum: Sng Gloria

ROND DE BIJBEL

Gebed

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 9 : 5 en 6

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders.

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen.

Laudate Dominum: Profetie van Jesaja

Lezing uit het Nieuwe Testament: Lucas 2 : 1 – 14

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4 Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.' 13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

14 'Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.

Samenzang: Hoor, de eng'len zingen de eer

Hoor, de eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

Overweging: Mensenlief!

Wisselzang: Stille Nacht

1 koor:

Stille nacht, heilige nacht!
DavidsZoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

2 allen:

Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

3 koor en allen:

Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Godsbelofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

VAN BINNEN NAAR BUITEN

Gebeden en het Onze Vader

Collecten

Tijdens collecten zingt Laudate Dominum: Sussex Carol en Carol of the Bells

Slotlied met Laudate Dominum: Ere zij God - staande

Ere zij God, ere zij God
in den hoge, in den hoge, in den hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge.
Ere zij God in den hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen, in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God
in den hoge, in den hoge, in den hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Wegzending en zegen - staande

Laudate Dominum: Joy to the World

Joy to the world!
The Lord is come.
Let earth receive her King.
Let every heart prepare Him room.
And heaven and nature sing
and heaven and nature sing
and heaven, and heaven and nature sing!

Joy to the world!
The Saviour reigns.
Let men their songs employ.
While fields and floods, rocks, hills and plains.
Repeat the sounding joy,
repeat the sounding joy,
repeat, repeat the sounding joy!

He rules the world
with truth and grace.
And makes the nation prove.
The glories of His righteousness.
And wonders of his love
and wonders of his love
and wonders, and wonders of his love!

We wensen u en jou gezegende Kerstdagen!

LIEDEREN

All Is Well

All is well, all is well.
Angels and men rejoice
For tonight darkness fell
Into the dawn of love's light.
Sing A-le!
Sing Alleluia!

All is well all is well.
Let there be peace on earth
Christ is come go and tell
That He is in the manger.
Sing A-le!
Sing Alleluia!

All is well all is well.
Lift up your voice and sing!
Born is now Emmanuel.
Born is our Lord and Savior.
Sing Alleluia!
Sing Alleluia!
All is well.

Sussex Carol

On Christmas night all Christians sing,
to hear the news the angels bring.
On Christmas night all Christians sing,
to hear the news the angels bring.

News of great joy, news of great mirth,
news of our merciful King's birth.
Then why should men on earth be so sad,
since our Redeemer made us glad.
Then why should men on earth be so sad,
since our Redeemer made us glad.

Carol of Bells

Ring Christmas bells, merrily ring,
tell all the world, Jesus is King.
Loudly proclaim, with one accord, loudly.

The happy tale, welcome the Lord.
Ring Christmas bells, sound far and near,
the birthday of Jesus is here.

Come all ye people, join in the singing,
repeat the story, told by the bells.

God rest ye merry gentlemen,
let nothing you dismay,
remember Christ our Saviour
was born on Christmas Day.

Come all ye people, join in the singing,
repeat the story, told by the bells.

Merrily ring, tell all the world,
loudly proclaim, Jesus is King,
merrily ring, tell all the world, Jesus is King!